



PROTESTANTSE GEMEENTES MAAS-HEUVELLAND / EIJSDEN



Een overzicht van gesprekskringen,
thema-bijeenkomsten, lezingen en andere activiteiten

seizoen 2018-2019



Onderweg



Onderweg

seizoen 2018-2019

Contactpersonen voor het programma **Onderweg** zijn:

Eijsden

Ds. Ruud Foppen
☎ 06-22502028

@ ruudfoppen@xs4all.nl

Maastricht

Ds. Piet van Reenen
☎ 06 13 90 62 03

@ vanreenenpiet@gmail.com

Vaals-Gulpen

Ds. Harrie de Reus
☎ 06 20280345

@ dsdereus@ziggo.nl

Valkenburg-Meerssen

Ds. Harrie de Reus
☎ 06 20280345

@ dsdereus@ziggo.nl

Voorzitter van de werkgroep is Nelleke de Kruik ☎ 06 38254236 @ nellekedekruik@gmail.com

Voor u ligt het nieuwe boekje van de werkgroep 'Onderweg' van de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland. Ook dit jaar staat er weer van alles in waar u aan mee kunt gaan doen. We hebben de activiteiten verdeeld naar eenmalig en doorlopend. De volgorde is bepaald door de data.

De activiteiten vinden plaats door de hele gemeente. Kijkt u dus goed of u naar Gulpen, Valkenburg of Maastricht moet reizen.

In de meeste gevallen hoeft vervoer geen probleem te zijn. Er is vaak een auto waarin u kunt meerijsen.

Voor de activiteiten staan icoontjes, zodat u meteen kunt zien of het een lezing of een film, een koffiemiddag of een leesgroep betreft. Bij de inhoudsopgave staat alles op datum!

Meer informatie is beschikbaar in het kerkblad van die maand en op de website: www.maasheuvelland.nl

Hopelijk komen we elkaar deze winter vaak tegen. Er is genoeg te doen.

Nelleke de Kruik
Voorzitter Onderweg





Een overzicht van
gesprekskringen,
thema-bijeenkomsten,
lezingen en andere activiteiten

UITLEG GEBRUIKTE ICONEN



Viering



Muziek



Lezing



Film



Ontmoeting



Eten



Gespreksgroep



Wandelen/
fietsen

INHOUDSOPGAVE op datum

AUGUSTUS

31-8 Jeugdgroep pagina 54

SEPTEMBER

5 Gesprekkring Zuid Oost 45
 6 Du/Ned. Leeskring46
 7 Koffieochtend Eijsden 47
 13 Bijbels ABC 47
 13 Kring 20-ers & 30-ers 47 / 51
 14 Gespreksgroep vrijdagmiddag.....48
 19 Leeskring Eijsden48
 21 Oecumenische viering vredesweek9
 21 Kloosterkoffie49
 24 Samen Schriftlezen 50
 26 Bijbelgroep Eijsden.....51
 27 Kring 20-ers & 30-ers.....51
 28 Sint Janssociëteit 52

OKTOBER

4 Filmavond A late quartet 10
 5 Wandeling Maastricht..... 11
 8 Sint Jan praat door: Beminnen12
 9 voorbereiding Willibrordzondag.....18
 11 Du/Ned leeskring46
 12 Gespreksgroep vrijdagmiddag48
 12 Nacht der offenen kirchen.....13
 14 Podium St Jan Maastricht..... 14
 18 Een literaire middag.....15
 25 Filmavond Another Year 16
 27 Stilte en donkerte.....17
 29 Samen Schriftlezen 50

NOVEMBER

1 Kring 20-ers & 30-ers51
 3-4 Willibrordzondag.....18
 6 Lezing Duurzaamheid21
 8 Du/Ned leeskring.....46
 9 Gespreksgroep vrijdagmiddag48
 14 Lezing King Lear..... 19
 15 Filmavond A simple life 22
 22 Een literaire middag..... 23
 29 Kring 20-ers & 30-ers51





DECEMBER

1	Adventsmuziek.....	24
2	Adventsviering Sint Jan en Sint Servaes..	24
7	gespreksgroep vrijdagmiddag	48
10	Samen Schriftlezen	50
13	Du/Ned leeskring	48
16	Podium St Jan Miniaturen	25
18	adventsviering in Vaals	26
19	adventsviering in Valkenburg	26
19	volkskerstzang in Maastricht.....	26
20	Gespreksgroep vrijdagmiddag KERST	48

JANUARI

11	Gespreksgroep vrijdagmiddag	48
14	Samen Schriftlezen	50
15	Gebed voor de eenheid - voorbereiding in Wittem	28
17	Kring 20-ers & 30-ers	51
20	Oecumenische vesper in Eijsden	30
20	Gebed voor de eenheid - Valkenburg.....	28
27	Gebed voor de eenheid - Maastricht.....	28
30	Poëzie – over oorlog en vrijheid.....	31
31	Een literaire middag	32

FEBRUARI

8	Gespreksgroep vrijdagmiddag	48
14	Kring 20-ers & 30-ers	51
25	Samen Schriftlezen.....	50

MAART

1	wereldgebedsdag in Klooster Wittem.....	33
8	Gespreksgroep vrijdagmiddag	48
8	Filmavond Maria Magdalena.....	34
14	Kring 20-ers & 30-ers	51
21	Reizen is de nieuwe religie	35
22	Euregionale oecumenische conferentie Aachen	36
28	Een literaire middag.....	36
31	Lezing Voor een nieuw begin	37

APRIL

8	Samen Schriftlezen.....	50
11	Kring 20-ers & 30-ers	51
13	palmpasenstokken maken in Sint Jan	38
14	Rondgang en processie bij Sint Servaes en Sint Jan	38
18	Gespreksgroep vrijdagmiddag Pasen	48
27	oecumenische gebedsviering Sint Janskerk Maastricht	38

MEI

4	in alle kernen activiteiten rond Nationale Dodenherdenking	39
5	Groene-kerken-fietstocht	40
9	Kring 20-ers & 30-ers	51
14	lezing Monteverdi	41
16	Ons verlangen en reclames.....	43
20	Samen Schriftlezen	50
26	Groene-kerken-fietstocht	40

JUNI

6	Kring 20-ers & 30-ers	51
24	Samen Schriftlezen	50

STARTZONDAG 9 SEPTEMBER

Dit jaar vindt de startzondag plaats op een prachtige locatie in het heuvelland, waar we als gemeente een mooie start van het nieuwe seizoen gaan beleven. Wij sluiten aan op het landelijke thema:

een goed gesprek

EENMALIGE ACTIVITEITEN



Vredesweek

Tijdens de vredesweek rondom de internationale dag van de vrede (vrijdag 21 september) trekken de protestantse en katholieke kerk in Valkenburg samen op. Vertegenwoordigers van beide kerken zijn afgelopen jaar betrokken geweest bij de totstandkoming van de Vredesvlak - een project waar ook in de kerken van de PGMH voor is gecollecteerd. Deze zal op de dag van de vrede worden onthuld.

Op zondag 16 september opent de week met een eucharistieviering in de Nicolaaskerk. Op vrijdag 21 september zal om 19.00 uur in die kerk een oecumenische viering plaatsvinden met vertegenwoordigers van de kerkgemeenschappen en uit de burgerlijke gemeente. Mannenkoor Geulklank zal zingen. Na de viering vindt de onthulling plaats van het Vredesvlammonument (naast de kerk) en de presentatie van de gedichtenbundel In Vredesnaam. Op zondag 23 september wordt de week afgesloten met een oecumenische viering, om 11.30 uur in de Nicolaaskerk, met medewerking van koor Caecilia. Op deze zondag zal er geen viering zijn in de Kloosterkerk.

Tijdens de hele week is er een vredeswake, waarbij op het Geulplein voorbijgangers de gelegenheid krijgen een vredeswens of -gedachte op een hartje te schrijven en die in de vredesboom te hangen. Vanuit de PGMH zullen we een dag voor onze rekening nemen en met elkaar afwisselend op het Geulplein aanwezig zijn. Ieder is van harte uitgenodigd hieraan mee te doen. +

Contactpersoon: Lies Oost, liesgretha@live.nl 043 364 7242

Verdere informatie over deze boeiende week in september, vindt u in de plaatselijke en/of regionale nieuwsmedia.

Wat	Oecumenische viering met aansluitend onthulling monument
Wanneer	vrijdag 21 september
Tijd	19.00 uur
Waar	Nicolaaskerk - Valkenburg



Uit het leven gegrepen – omgaan met ziekte

Hoe reageer je als een goede vriend ernstig ziek wordt? Wat betekent vriendschap als het met jou goed gaat, maar de ander krijgt haar leven maar niet op de rails? Hoe ga je om met gevoelens van verlies en herinnering wanneer jij of een dierbare ouder wordt?

Vragen waar iedereen wel op de een of andere manier mee te maken krijgt. En natuurlijk, voor de zorg zijn er instanties die te hulp schieten: verpleegzorg, psychologen, artsen, etc. Maar in een samenleving waar we meer en meer op elkaar zijn aangewezen, komt ook de vraag op hoe ik zelf naar de ander reageer en wat mijn rol kan zijn als familielid, als vriend, als buurtbewoner. Trek ik het lot van de ander aan, en waar leg ik de grens tussen mijzelf en de ander?

Op drie bijeenkomsten wordt een film vertoond die met deze vragen heeft te maken, in drie thema's ondergebracht: omgaan met ziekte, naastenliefde, verlies en herinnering. De films roepen zowel praktische, alledaagse situaties op, maar raken ook aan diepere levensvragen. De films duren ongeveer twee uur. Daarna nemen we ongeveer een uur de tijd om onder het genot van een hapje en drankje met elkaar in gesprek te komen over wat we aan deze film bij ons oproept aan herkenning, nieuw inzicht, vragen.

Thema omgaan met ziekte

Film 'A late quartet': Het succesvolle strijkkwartet The Fugue staat vlak voor het 25-jarig jubileum wanneer bij oprichter Peter Parkinson wordt geconstateerd. Elk van de leden van het kwartet gaat anders met deze situatie om. En dat brengt onvermijdelijk onderlinge, herkenbare, spanningen.

Wanneer donderdag 4 oktober

Tijd 19.00 uur

Waar Kloosterkerk, Oosterweg 1, Valkenburg
(er is ringleiding aanwezig)

Kosten 5 euro

Contactp. Lies Oost, @ liesgretha@live.nl ☎ 043 364 7242



Een wandeling in het kader van het Wilhelmus

De Sint Janssociëteit heeft onlangs aandacht besteed aan het Wilhelmus. Een couplet van Lied 708, het 11e, is gewijd aan Maastricht. Het gaat over gebeurtenissen van 350 jaar geleden.

U wordt uitgenodigd mee te wandelen naar de mijlsteen in Maastricht West - Dousberg, die deze gebeurtenis vast wil houden.

Denk aan een paar goede wandelschoenen.

Wanneer vrijdag 5 oktober

Tijd vertrek 15.30 uur

Waar startpunt Het Trefpunt - Aureliushof 150 - Maastricht

Contactpers. Henk Huft en Andre van Dijk





Sint Jan praat door - over de lezing van Marli Huyer

Studium Generale van de Universiteit Maastricht organiseert op donderdag 4 oktober een avond, waarbij Marli Huyer (voormalig Denker des Vaderlands) komt spreken over haar boek Beminnen. Zij verkent daarin wat er terecht is gekomen van onze zogenaamde seksuele vrijheid. Hebben we sinds de revolutie van de jaren zestig werkelijk aan vrijheid gewonnen? Onophoudelijk vertellen we of we homo, hetero, poly-amoureuus, happy single of monogaam zijn. Mensen en culturen die er anders over denken, willen we bekeren tot onze vrijheid. Aandacht voor hoe we beminnen en of we er wel van genieten, is er nauwelijks.

De avonden van het Studium Generale zijn vaak drukbezocht. Zoals ook dit keer zal het onderwerp van alles oproepen om over na te praten. Maar van een gesprek na afloop komt het er met zo'n grote groep niet snel van. In afstemming met SG organiseert de Sint Jan een paar dagen later een avond waar in kleine groepen kan worden nagepraat over deze lezing. Een avond om bij een kop koffie of thee met anderen te delen wat het onderwerp bij jou oproept aan herkenning, vragen of indrukken.

Datum maandag 8 oktober 2018
Tijd 19.30 uur: binnenlopen en koffie/thee 20.00 uur starten in kleine groepen
Waar Sint Janskerk – Vrijthof - Maastricht
Thema praat door over de lezing van Marli Huyer van SG.
Contact Nelleke de Kruik @ nellekedekruik@gmail.com ☎ 06 38254236



Gezamenlijke bijeenkomst Sint Jan – Sint Servaas

De werkgroep St. Jan – St. Servaas organiseert dit najaar weer een themabijeenkomst waarbij we elkaar als burens aan het Vrijthof ontmoeten en in gesprek gaan over iets wat ons allemaal raakt. In Kerkberichten en via de website wordt u tijdig nader geïnformeerd. U bent van harte uitgenodigd.



Nacht der Offenen Kirchen

Kerken bepalen voor een groot deel het gezicht van een dorp of een stad. Dit is voor de kerken in Aken aanleiding om eenmaal per jaar de deuren van alle kerken open te zetten met een cultureel/spiritueel programma. Daarmee geven ze de gelegenheid aan een breed publiek om de kerken te bezoeken en te leren kennen. Voor het zeventiende jaar wordt dit evenement nu georganiseerd, elk jaar weer met een mooie opkomst en goede sfeer.

Vanwege de ligging vlak bij Aken en onze goede contacten met de kerken over de grens, doet de Nederlandse Hervormde Kerk in Vaals dit jaar ook weer mee. Er is een gevarieerd aanbod van telkens ongeveer een half uur. Dat maakt het mogelijk om op 'rondreis' langs de verschillende kerken een of meerdere onderdelen bij te wonen. De kerk in Vaals leent zich goed voor een muzikaal programma. Vanwege het prachtige Teschemacher orgel, maar ook vanwege sfeer en akoestiek.

Bij het ter perse gaan van dit boekje, was nog niet het gehele programma bekend. Wel een indruk van het muzikale programma: Christine Moraal verzorgt een orgelconcert, een van de koren uit de omgeving luistert de avond muzikaal op met een aantal liederen en Bärbel Ehlert uit Vaals geeft tot slot met een van haar ensembles een eveneens muzikale invulling. De avond wordt traditioneel afgesloten met een zegen voor de nacht, verzorgd door ds. Harrie de Reus. De drie concerten zorgen voor een mooie, afwisselende muzikale avond in dit monumentale kerkje van Vaals.

Datum vrijdagavond 12 oktober 2018
Tijd wordt nog bekend gemaakt. Zie Kerkberichten en lokale media, of www.nacht-der-kirchen.de
Plaats Nederlandse Hervormde Kerk, Kerkstraat 47 Vaals
Entrée vrije gave
Contact Christine Moraal, @ christine@moraal.com ☎ 043 306 2649



Op het podium van de Sint Jan – ‘Made in Maastricht’

De Sint Janskerk is een monumentaal kerkgebouw gelegen aan het unieke Vrijthof in het prachtige, historische Maastricht. Een stad waar van alles gebeurt en te beleven valt. Het PODIUM geeft dit keer Constance van der Putten het woord om ons in deze stad mee te nemen. Met, uiteraard, Maastrichtse muziek.

Constance van der Putten gaat ons in 2 delen door de stad voeren. Zij schrijft er zelf over: Maastricht, stad van het goede leven, trekt bezoekers uit alle windstreken, de terrassen zijn gevuld met bon vivants. ‘Droom weg in het charmante Maastricht’ heet het in de folders. Appartementen in de binnenstad worden gepromoot met ‘rustiek en exclusief wonen in hartje centrum dicht bij alle voorzieningen’. Zo’n honderd vijftig jaar geleden was het allemaal anders. Maastricht was een industriestad in wording, sjofele werkzoekenden trokken naar de nieuwe aardewerkfabrieken, of naar de glas- papier- en metaalfabrieken. In de oude binnenstad hoopte de bevolking zich op, in zompige eenkamerwoningen, de straten vol morsige kinderen.

Een middag in de gastvrije Sint Jan over het hartroerende Maastricht van de negentiende eeuw.

- Wanneer** zondag 14 oktober 2018
- Hoe laat** 15.00 - 17.00 uur
- Waar** Sint Janskerk – Vrijthof – Maastricht
- Thema** “MADE IN MAASTRICHT” een verrassingsmiddag met als hoofdpersoon onze eigen stad
- Spreker** Drs. Constance van der Putten
- Contact** Hanske Kamphuis @ h.kamphuis@hotmail.nl



Een literaire middag: Frankfurter BuchMesse

We volgen hier in Zuid Limburg en Vlaanderen de actualiteit en van tijd tot tijd praten we erover. Ook over boeken en de wereld van de letterkunde. Onze bijeenkomsten hebben we door de jaren vereenvoudigd. Het zou leuk zijn als u meedeed. Trefwoorden: gezellig, actueel, open.

Doel: blijven. Op de hoogte zijn. Een mening vormen. Vanmiddag gaat het over: Verkennen en oriënteren. Wat zijn onze wensen? Welk boek wilt u aandacht geven? Wat biedt het nieuwe literaire seizoen? Is er een match? Welke zaken gaan we aandacht geven? In ieder geval staan we stil bij de Frankfurter BuchMesse: de vredesprijs gaat naar: Aleida en Jan Assmann. Wie zijn deze auteurs? Wat is hun betekenis?

- Wanneer** donderdag 18 oktober 2018
- Tijd** 15.00 – 16.30 uur
- Waar** Het Trefpunt - Aureliushof 150 - Maastricht
- Inleider** André van Dijk
- Contact** Piet van Reenen ☎ 06 13906203 @ vanreenenpiet@gmail.com



Uit het leven gegrepen – Naastenliefde

Een van de drie bijeenkomsten met een film over een levensthema. Zie bij 4 oktober voor meer informatie over deze serie.

thema naastenliefde
film 'Another year'

Gerri is psychologisch hulpverlener, Tom is ingenieur. Ze leiden een geregeld leven van samen koken en tuinieren. Daarnaast hebben ze vrienden en familieleden die er niet in slagen om hun leven op orde te krijgen: hun volwassen zoon Joe die maar niet de juiste vrouw vindt, weduwnaar Ken die ongezond leeft en de nerveuze Mary die haar wanhoop achter een masker van lacherige zelfkritiek verbergt. In vier seizoenen en episodes toont Another Year het leven in al zijn eenvoud en complexiteit. Met telkens daar doorheen de vraag: hoe ga je om met liefdesgeluk en tegenslag, hoop en wanhoop bij anderen?

Wanneer donderdag 25 oktober,
Tijd 19.00 uur
Waar Kloosterkerk, Oosterweg 1, Valkenburg
(er is ringleiding aanwezig)
Kosten 5 euro
Contact Lies Oost, liesgretha@live.nl 043 364 7242



Beleefweekend Stilte en Donkerte

Op zaterdag 27 oktober is de landelijke Nacht van de Nacht en zondag 28 oktober is de landelijke Dag van de Stilte. Rondom deze twee dagen organiseert gemeente Vaals het Beleefweekend Stilte en Donkerte. Dit weekend biedt in tal van activiteiten de mogelijkheid stil te staan bij het waarderen van stilte, rust, ruimte en donkerte in het leven van alledag.

De Nederlandse Hervormde Kerk in Vaals maakt ook dit jaar onderdeel uit van het programma. Bij kaarslicht zijn meditatieve klanken te horen. Musicus Lasse Lemmer, student op de Hochschule für Musik und Tanz Köln, ontlokt wonderschone klanken aan zijn zelfgemaakt glasharp en vult het eeuwenoude gebouw met sfeervolle muziek. Dit wordt afgewisseld met Duitstalige gedichten rondom de thematiek van stilte en donkerte. Het tweede deel van de avond is voor duo 'Les Galants', bestaande uit sopraan Cynthia Knoch, en accordeonist Foppe Jacobi. Zij hebben een schitterend programma rond Kurt Weill opgebouwd. De muziek is door Foppe geschikt gemaakt voor de accordeon. Dit repertoire komt zeer goed tot zijn recht in het kleine kerkje.

Beide concerten staan garant voor een bijzondere beleving in de donkerte van deze nacht.

Wanneer zaterdagavond 27 oktober
Tijd wordt nog bekend gemaakt. Zie Kerkberichten en lokale media, of <http://beleefweekend.nl>
Plaats Nederlandse Hervormde Kerk, Kerkstraat 47 Vaals
Kosten vrije gave
Contact Babette Lemmer @ b.lemmer@gmx.de ☎ 043 306 3858



Kanselruil met klooster Wittem

De kern Vaals/Gulpen heeft al jaren goede banden met het Redemptoristenklooster in Wittem. Een van de gezamenlijke activiteiten is de 'kanselruil'. Ds. Harrie de Reus spreekt bij die gelegenheid op zaterdagavond de overdenking uit tijdens de kringviering in het klooster en pastor Jeroen de Wit doet dat op zondagmorgen in de protestantse kerk.

Op 3 en 4 november, het weekend waarin de Willibrordzondag valt, herdenken we samen de sterfdag van Willibrord, voorvader van zowel protestanten als katholieken. Tijdens de vieringen in dat weekend wordt bijzondere aandacht gevraagd voor de oecumene. We sluiten aan bij het landelijke thema, dat bij het ter perse gaan van dit boekje nog niet bekend was.

De viering wordt voorbereid door een groepje gemeenteleden en parochianen. We bespreken het thema van de vieringen en de resultaten worden gebruikt bij de overdenking van de beide voorgangers. De leden van de groep werken mee aan de viering.

U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze voorbereiding.

Waar Klooster Wittem, Wittemer Allee 32 Wittem

Data en tijd voorbereiding Willibrordzondag

dinsdag 9 oktober van 12.30 tot 14.00 uur.
Zelf brood meenemen, voor soep en koffie/thee wordt gezorgd.

Contact Dick Knol [☎ 045 5444539](tel:0455444539) [@ d.knol@hetnet.nl](mailto:d.knol@hetnet.nl)



Sint Jan & Theater – William Shakespeares King Lear

Dit najaar wordt het stuk King Lear van William Shakespeare een aantal keren in het Theater aan het Vrijthof opgevoerd. Een stuk dat met zijn thema ethisch en maatschappelijk van belang is en te denken geeft. Voor een ieder die zelf naar een van deze voorstellingen gaat, of die wat meer over dit stuk wil weten, hebben we Peter Flaton – voor velen bekend van de HOVO cursussen – bereid gevonden een inleiding te houden en zo de ins en outs van dit stuk met ons te bespreken

King Lear, de hoofdpersoon van Shakespeares gelijknamige tragedie, personifieert deze megalomanie van de 'absolute soevereiniteit'. Die zelfzucht herleidt de ander tot niets zoals blijkt uit wat Lear zijn dochter Cordelia in de openingscène van het eerste bedrijf toebijlt, als haar antwoord op zijn eis tot onvoorwaardelijke liefde hem niet aanstaat: 'Nothing will come of nothing' want voor hem is het alles of niets. De prijs die Lear voor dit 'alles' moet betalen, is een fundamenteel tekort aan zelfkennis: wie de ander niet wil zien als een gelijkwaardig tegenover, kijkt in de leegte van zijn eigen spiegel. Vandaar Lears vraag, als hij ten slotte moederziel alleen is: 'Who is it that can tell me who I am?' Wat Lear daarbij onder ogen moet (leren) zien, is dat ook hij, die aan zichzelf genoeg meent te hebben, 'not ague-proof' is. Blootgesteld aan de elementen ervaart Lear wellicht voor het eerst in zijn bestaan, dat hij niet alleen een lijf heeft maar er een *is*: even broos en breekbaar als dat van die 'poor naked wretches (...) that bide the pelting of this pitiless storm'. Besef dat ertoe leidt, dat Lear zichzelf in hun spiegel leert zien als een mens die nood heeft aan compassie en medelijden zoals zij op de zijne rekenen.

Koning Lear op die weg naar zelfkennis te volgen, wil het doel zijn van deze lezing over Shakespeares stuk en dit vanuit de politieke, religieuze en literaire context van de auteur en zijn publiek om en nabij 1606. Vragenderwijs: hoe dachten zij over het bestaan, God, zonde, koninklijk gezag, familierelaties en 'gender'?

Een mogelijk antwoord nodigt uit dat te spiegelen aan wat wij ons er anno 2018 bij voorstellen.

Wanneer woensdag 14 november 2018

Tijd 20.00 uur – 22.00 uur

Waar Sint Janskerk - Maastricht

Contact Nelleke de Kruijk [@ nellekedekruijk@gmail.com](mailto:nellekedekruijk@gmail.com) [☎ 0638254236](tel:0638254236)



Op weg naar een meer duurzame wereld

De rol van het spoor dat we achterlaten: Onze ecologische voetafdruk.

De mens staat aan de top van de schepping. Geen organisme heeft zoveel invloed gehad op de toestand van de aarde als de mens. We zien dat aan insectenaantallen, die teruglopen en zelfs aan veranderingen van het klimaat en het weer. Die invloed, die zowel schadelijk als positief kan zijn brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee.

Welke invloed heeft ons eigen gedrag of levensstijl eigenlijk op de leefomgeving? Aan de hand van twee korte videoproducties neemt Jelle Vegt, voormalig medewerker Milieu en Duurzaamheid van de Natuur en Milieufederatie Limburg ons mee naar meer inzicht daarover. We praten samen verder over die invloed en wat we kunnen doen om negatieve effecten van ons gedrag tegen te gaan.

Wanneer dinsdag 6 november 2018

Inleider Jelle Vegt

Tijd 20.00 uur

Waar Sint Janskerk - Maastricht

Contact Nelleke de Kruijk @ nellekedekruik@gmail.com ☎ 0638254236



Uit het leven gegrepen - verlies en herinnering

Een van de drie bijeenkomsten met een film over een levensthema. Zie bij 4 oktober voor meer informatie over deze serie.

Thema verlies en herinnering
Film 'A simple life'

A Simple Life is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van bediende Chung Chun Tao en haar jonge baas Roger Lee. Tao werd als dertienjarig meisje naar de familie Lee gestuurd om voor hen te werken als dienst- en kindermid. Ruim zestig jaar – vier generaties lang – zorgde ze in huize Lee voor de kinderen en het huishouden. Wanneer Tao ziek wordt, besluit Roger iets terug te doen als dank voor de jarenlange zorg en liefde die Tao de familie heeft gegeven. Een film over een universeel thema met herkenbare scènes. Zoals Ann Hui zegt: “We worden allemaal ouder, maar het verschil zit hem in de manier waarop we gekozen hebben onze laatste dagen van ons leven door te brengen.”

Wanneer donderdag 15 november,
Tijd 19.00 uur
Waar Kloosterkerk, Oosterweg 1, Valkenburg (er is ringleiding aanwezig)
Kosten 5 euro
Contact Lies Oost @ liesgretha@live.nl ☎ 043 364 7242



Een literaire middag - Nederland leest

We volgen hier in Zuid Limburg en Vlaanderen de actualiteit en van tijd tot tijd praten we erover. Ook over boeken en de wereld van de letterkunde. Onze bijeenkomsten hebben we door de jaren vereenvoudigd. Het zou leuk zijn als u meedeed.
Trefwoorden: gezellig, actueel, open.

Doel bijblijven. Op de hoogte zijn. Een mening vormen.
Wat een mooie Actie “Nederland Leest”.

Thema van deze novembermaand voeding. De mens is wat hij eet. Praten over kookboeken? Waarom niet? Over voeding? Oké?

Wanneer 22 november 2018
Tijd 15.00 – 16.30 uur
Waar Het Trefpunt - Aureliushof 150 - Maastricht
Inleider André van Dijk
Contact Piet van Reenen ☎ 06 13906203 @vanreenenpiet@gmail.com





Advent, Advent, ein Lichtlein brennt...

Een advent-middag om zelf te zingen en spelen

De Duitse buren kunnen er wat van – een advent-middag met kaarslicht, zelfgebakken koekjes en natuurlijk muziek.

Er is een rijke schat aan adventsmuziek voor de meest uiteenlopende bezettingen.

We nodigen jullie uit voor een gezellige middag samen zingen en spelen in de aanloop naar Kerst. Onder aanleiding van Sabine Busse zingen we Nederlandse en Duitse adventsliederen. Ook instrumenten kunnen graag meedoen (op wens is de muziek vantevoren beschikbaar). Breng je instrument mee en smeer je stembanden! Graag tevoren even aanmelden bij Christine Moraal.

Dit is een project in samenwerking met onze Duitse buurgemeente in Aken.

Een bijdrage in koekjes is welkom!

Wanneer Zaterdag 1 december,
Tijd 16.00-18.00 uur
Waar Oude Pastorie, Kerkstraat 47, naast de Hervormde Kerk, Vaals
Contact christine@moraal.com



Ontmoeting Sint Jan – Sint Servaas

De gemeenteleden van de St. Jan en de parochie van St. Servaas ontmoeten elkaar een aantal malen per jaar. Vaste momenten zijn de gezamenlijke themabijeenkomst in de week voorafgaand aan Advent en de afsluitende viering eerste adventszondag 2 december met koffiedrinken, dit jaar in de St. Jan.

Wanneer zondag 2 december 2018
Tijd 10.00 uur
Waar Sint Janskerk – Vrijthof - Maastricht



Op het podium van de Sint Jan – ‘Miniaturen met Hans Saan’

De Sint Janskerk is een monumentaal kerkgebouw gelegen aan het unieke Vrijthof in het prachtige, historische Maastricht. Het PODIUM heeft deze middag oog voor dat wat historie voor ons heeft bewaard en schriftelijk doorgegeven.

Gedrukte boeken hebben we pas sinds 1450 en daarvoor waren alle boeken handgeschreven: manuscripten. Wie een boek over de middeleeuwen openslaat ziet ongetwijfeld de kleurrijke afbeeldingen van miniaturen, die de luxere versies van dergelijke boeken versierden. In de loop van de tijd zijn die manuscripten steeds veranderd, aangepast aan de smaak en de mode van hun periode. In deze lezing maken we een reis langs 1000 jaar manuscripten, bespreken de rol van perkament en papier, maken kennis met de makers, maar kijken vooral naar de miniaturen die een spiegel van hun tijd zijn.

Hans Saan is psycholoog en werkte in de preventie en gezondheidsvoorlichting. Daarnaast heeft hij altijd een grote interesse gehad in (kunst)geschiedenis, met name Hieronymus Bosch en zijn tijd: de late Middeleeuwen.

Wanneer 16 december 2018
Tijd 15.00 uur – 17.00 uur
Waar Sint janskerk – Vrijthof Maastricht
Thema Miniaturen, een lezing door Hans Saan met muziek in kerstsfeer.
Omlijsting door het Sterrenkoor o.l.v. Kirsten van Os.
Meezingen mag!
Contact Hanske Kamphuis @ h.kamphuis@hotmail.nl





Adventsvieringen senioren

Voor onze seniore gemeenteleden wordt er in elke kern traditiegetrouw een adventsbijeenkomst georganiseerd. Alle gemeenteleden vanaf 65 jaar, krijgen eind november een persoonlijke uitnodiging met de mogelijkheid zich op te geven. Na een korte viering met mooie - live - muziek, kerstliederen, een gedicht en natuurlijk het kerstverhaal, vieren we samen gemeenschap rondom een maaltijd. Een gezellig, sfeervol samenzijn in de donkere dagen voor kerst!

KERN VAALS-GULPEN

datum dinsdag 18 december
plaats Oude Pastorie Vaals
Contact Ria Smit – riasmit8@home.nl / 043 457 1783

KERN VALKENBURG-MEERSSEN

datum woensdag 19 december
plaats Kloosterkerk, Oosterweg 1 Valkenburg
Contact Ria de Jong – bramenriadejong@gmail.com / 043 311 1801



Volkskerstzang Maastricht

Wanneer woensdag 19 december
Tijd 19.30 uur
Waar Sint Janskerk in Maastricht.

De Raad van Kerken Maastricht organiseert deze avond.



Weihnachtschor in Vaals

Voor de sfeervolle, tweetalige kerstnachtsdienst in Vaals (24 december, 21.00 uur) wordt een koor gevormd met deelnemers uit onze eigen gemeente en uit de Evangelische Gemeinde in Vaalserkwartier. Meezingen in dit Weihnachtschor is een mooie ervaring, die naast het zingen ook de onderlinge band met onze Duitstalige zusters en broeders versterkt.

Repetitiedata volgen nog in Kerkberichten en op de website van de gemeente.

Plaats Oude Pastorie te Vaals
Data worden nog bekend gemaakt
Contact (D) Margot Rickers ☎ 0049 24185727
Contact (NL) Christine Moraal ☎ 043 3062649
@ christine@moraal.com



Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen

'Recht voor ogen' is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari. Het thema haakt aan op de oproep om 'recht te zoeken' in het Bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesië. De Week van Gebed wordt georganiseerd door de Raad van Kerken en Missie Nederland. De week van gebed voor de eenheid kent een lange traditie. Inmiddels bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren zij de onderlinge verwantschap. Daarnaast kun je je verantwoordelijkheid voor anderen tonen door samen de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

VIERING IN VAALS/GULPEN

De kern Vaals/Gulpen heeft al jaren goede banden met het Redemptoristenklooster in Wittem. De gebedsweek vormt jaarlijks een mooie gelegenheid voor een kanselruil. Dit jaar zal dat in het weekend van 26/27 januari zijn. Ds. Harrie de Reus spreekt bij die gelegenheid op zaterdagavond de overdenking uit tijdens de kringviering in het klooster en Pastor Jeroen de Wit doet dat op zondagmorgen in de Protestantse kerk. De viering wordt voorbereid door een groepje gemeenteleden en parochianen. We bespreken het thema en de resultaten worden gebruikt bij de overdenking van de beide voorgangers. De leden van de groep werken mee aan de viering. U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze voorbereiding.

Data en tijd voorbereiding van de Gebedsweek

dinsdag 15 januari van 12.30 tot 14.00 uur. Zelf brood meenemen, voor soep en koffie/thee wordt gezorgd.

Plaats Klooster Wittem, Wittemer Allee 32 Wittem

Contact Dick Knol ☎ 045 5444539 @ d.knol@hetnet.nl

VIERING IN VALKENBURG

Ook in Valkenburg is de gebedsweek een mooie gelegenheid voor een kanselruil. Afgelopen jaar was pastoor Herman Jansen in de Kloosterkerk te gast. Dit jaar houden we op zondag 20 januari om de viering in de H.H. Nicolaas en Barbarakerk in hartje Valkenburg. Ds. Harrie de Reus zal in deze viering de overdenking verzorgen. Er is deze morgen dan geen viering in de Kloosterkerk. De viering wordt voorbereid door leden van de gemeente en de parochie. Ieder die het leuk vindt om met deze voorbereiding mee te doen is van harte welkom!

Contact Lies Oost @ liesgretha@live.nl ☎ 043 364 7242



VIERING IN MAASTRICHT

Traditie getrouw verzorgt de Raad van Kerken Maastricht een oecumenische viering ter gelegenheid van de week van Gebed voor de Eenheid op woensdagavond 23 januari in de kloosterkerk van de Zusters onder de Bogen.

Op zondag 27 januari wordt de week afgesloten met een oecumenische viering in de St. Jan.

Aan deze dienst werken diverse kerkgemeenschappen mee en zij bereiden dit gezamenlijk voor.



Oecumenische Vespersgroep Eijsden

Regelmatig worden er door de oecumenische vespersgroep vespervieringen voorbereid, die afwisselend in de St. Christinakerk en de Protestantse kerk worden gehouden. Deze korte diensten worden al vele jaren gehouden en de achtereenvolgende pastoors en dominees maakten steeds deel uit van de voorbereidingsgroep. Op dit moment zijn dat pastoor Hans Janssen en dominee Ruud Foppen. Maar ook Jo Poldervaart, Lonny van Noorden en Johnny Tossings doen van harte mee. In de Gebedsweek voor de Eenheid in januari zal er worden aangesloten bij het internationale thema.

Na afloop praten we met een goed glas na in de pastorie of het kerkcentrum, een wat lichtvoetiger vorm van oecumene.

Wanneer 20 januari 2019
Tijdstip 17.00 uur
Waar Christinakerk - Eijsden
Contact Ruud Foppen



De oorlog ken ik slechts van horen zeuren...

In duizenden studies, artikelen, egodocumenten, speelfilms en documentaires is aandacht geschonken aan de oorlog. Vreemd genoeg echter kwam de poëzie hierbij niet aan de orde. Voor Liesbeth Vonhögen betekende dat een aansporing om te onderzoeken hoeveel en op welke manier dichters over de oorlog hebben geschreven.

Haar proefschrift "Nu alles voorbij is, begint wat voorbij is opnieuw. De doorwerking van de Tweede Wereldoorlog in de Nederlandse poëzie" laat de aanpak en het resultaat van dit onderzoek zien. Het antwoord op de vraag of er sporen van de oorlog in de Nederlandse poëzie te vinden zijn, ligt voor de hand. Ja, natuurlijk. Een grafiek van hoeveelheid en frequentie biedt echter een verbluffende aanblik. Zij heeft niet minder dan 2791 oorlogsgedichten geselecteerd uit de belangrijkste naoorlogse poëziebundels. Hierin zijn soorten oorlogspoëzie te onderscheiden, bijvoorbeeld herdenkingspoëzie, herinneringspoëzie, poëzie over slachtoffers, concentratiekampen en schuld en oorlogsgedichten op basis van een foto. Van al deze categorieën vormt de herinneringspoëzie de grootste.

Tijdens de lezing zal zij vooral aandacht besteden aan de herinneringspoëzie. Dit type oorlogspoëzie verdwijnt niet met het wegvallen van de eerste generatie dichters. Kinderen, kleinkinderen en zelfs latere generaties blijven poëzie schrijven over oorlogsherinneringen. De oorlog gaat nooit over, zoveel is duidelijk

Inleider Liesbeth Vonhögen-Geertsema
Datum woensdag 30 januari
Tijd 20.00 uur (vooravond Landelijke poëziedag met als thema Vrijheid)
Waar Sint Janskerk – Maastricht
Contact Nelleke de Kruijk @ nellekedekruijk@gmail.com ☎ 0638254236





Een literaire middag - Vrijheid

We volgen hier in Zuid Limburg en Vlaanderen de actualiteit en van tijd tot tijd praten we erover. Ook over boeken en de wereld van de letterkunde. Onze bijeenkomsten hebben we door de jaren vereenvoudigd. Het zou leuk zijn als u meedeed.

Trefwoorden gezellig, actueel, open. Doel: bijblijven. Op de hoogte zijn. Een mening vormen.
Landelijke Poëziedag, **met als thema:** vrijheid. Wat betekent vrijheid voor ons? De gastschrijver is de Vlaming Tom Lanoye.

Wanneer donderdag 31 januari 2019
Tijd 15.00 – 16.30 uur
Waar Het Trefpunt - Aureliushof 150 - Maastricht
Inleider André van Dijk
Contact Piet van Reenen ☎ 06 13906203 @ vanreenenpiet@gmail.com



Wereldgebedsdag

Iedere eerste vrijdag in maart gaat op Wereldgebedsdag het gebed de wereld rond, elk jaar opnieuw, al bijna 100 jaar lang. Steeds bereidt een andere groep christenen de viering voor. Dit jaar nodigen de vrouwen uit Slovenië ons uit te vieren rondom het thema 'Komt dan, alle dingen zijn gereed' (Lucas 14: 15-24).

VIERING IN GULPEN

De viering wordt in het Heuvelland gehouden op vrijdag 1 maart, om 15.00 uur in het Redemptoristenklooster te Wittem. De organisatie en uitvoering is in handen van gemeenteleden en ds. Harrie de Reus van de protestantse gemeente kern Vaals-Gulpen, de afdeling Zij-Actief Zuid-Limburg en pastoor René Graat uit Banholt. Na afloop is er koffie/thee met wat lekkers en gelegenheid elkaar te ontmoeten en na te praten over de viering.

Wanneer vrijdag 1 maart 2019
Tijd 15.00 uur
Waar Klooster Wittem, Wittemer Allee 32 Wittem
Contact Janneke Schroevers - wschroevers@home.nl - 046 888 5224





Mary Magdalene – de film van haar leven

Op Internationale Vrouwendag vertonen we een film over het leven van Maria Magdalena, een van de sterke vrouwen uit de bijbel. ‘Mary Magdalene’ is de verfilming van het verhaal over een van de meest omstreden en fascinerende figuren uit de Bijbel. Maria Magdalena was een van de bekendste volgelingen van Jezus en in de bijbel lezen we dat ze ook getuige was van zijn kruisiging en wederopstanding.

In deze film over haar leven zien we hoe de jonge vrouw Maria Magdalena (Rooney Mara) probeert een nieuwe wending te geven aan haar leven.

Zij voelt zich onderdrukt door de heersende elite en besluit zich tegen de wil van haar conservatieve familie in, aan te sluiten bij een groep mensen onder leiding van de charismatische Jezus van Nazareth (Joaquin Phoenix). Ze voelt zich als snel op haar gemak bij Jezus en zijn volgelingen en speelt een belangrijke rol binnen de groep tijdens een reis, de reis die naar Jeruzalem leidt.

Wanneer vrijdag 8 maart 2019 – Internationale Vrouwendag

Waar Oude Pastorie, Kerkstraat 41, Vaals

Tijd 19.30 uur binnenlopen en koffie of thee

Om uiterlijk 20.00 uur beginnen we met het draaien van de film die ruim 2 uur duurt.

Na afloop nagesprek.

Contact Babette Lemmer [☎ 043 3063858](tel:0433063858) en [☎ Nelleke de Kruik 06 38254236](tel:0638254236)



Reizen is de nieuwe religie

Anya Niewierra – directeur van de VVV-Zuid Limburg – neemt ons vanavond mee op een reis door haar eigen leven. Anya is niet met reizen opgegroeid, maar wilde na de middelbare school weg uit de omgeving waar ze opgroeide.

Anya laat ons zien dat reizen, ooit begonnen als pelgrimeren, voor velen de nieuwe religie is geworden. Veel beroemde plekken zijn de nieuwe kerken geworden, de oude rituelen hebben plaats gemaakt voor nieuwe. Na 150 landen te hebben bezocht op 4 continenten, zoekend naar haar Hinterwelt, kwam Anya tot het inzicht, dat die thuis te vinden was, waar ze haar tijd nu het liefst vult met schilderen en schrijven. Thuis kwam ze thuis bij zichzelf.

Vanavond gaan we kijken en luisteren naar het verhaal van Anya Niewierra en vragen ons samen met haar af: wat drijft mensen om toerist te zijn?

Wanneer donderdag 21 maart 2019

Hoe laat 20.00 uur – 22.00 uur

Waar Kloosterkerk, Oosterweg 1, Valkenburg

Spreker Anya Niewierra, directeur VVV Zuid Limburg

Contact Nelleke de Kruik E.

[@ nellekedekruik@gmail.com](mailto:nellekedekruik@gmail.com)

[☎ 0638254236](tel:0638254236)



 **De Euregionale Oecumenische Conferentie** wordt gehouden op vrijdag 22 maart 2019 in het Haus der Kirche, Frère Roger Straße in Aachen. Nadere informatie over het thema volgt later.

 **Een literaire middag – de boekenweek**
We volgen hier in Zuid Limburg en Vlaanderen de actualiteit en van tijd tot tijd praten we erover. Ook over boeken en de wereld van de letterkunde. Onze bijeenkomsten hebben we door de jaren vereenvoudigd. Het zou leuk zijn als u meedeed.
Trefwoorden: gezellig, actueel, open.

Doel blijven. Op de hoogte zijn. Een mening vormen.

Auteur boekenweekgeschenk 2019

Jan Siebelink. Een thema waar veel over te doen is: de moeder de vrouw. Wat speelt er? Wat vinden we daarvan?

Wanneer 28 maart 2019

Tijd 15.00 – 16.30 uur

Waar Het Trefpunt - Aureliushof 150 - Maastricht

Inleider André van Dijk

Contact Piet van Reenen ☎ 06 13906203 @ vanreenenpiet@gmail.com

 **Voor een nieuw begin**

“Wat moet er gedaan worden om de samenleving overeind te houden?” Theoloog Maarten den Dulk legt zijn oor te luisteren bij de eerste verhalen van uit de bijbel : Adam en Eva, Kaïn en Abel, Noach en de torenbouwers van Babel. Hij schreef er in 2017 een mooi klein boekje over, waarin hij van de eerste hoofdstukken van Genesis als een actueel doe-verhaal leest: “een oeroude en actuele agenda waarin we kunnen bijhouden wat ons te wachten en te doen staat. Al sinds het begin is een vreedzame samenleving de altijddurende opgave van de mensheid”.

Maarten den Dulk komt vanmiddag vertellen waar het Genesis volgens hem om te doen is. Vervolgens is er gelegenheid om met hem en elkaar hierover in gesprek te gaan.

Inleider Prof. Dr. Maarten den Dulk - em. Hoogleraar Praktische Theologie.

Boek Voor een nieuw begin. De agenda van Genesis, Maarten den Dulk, uitgever Skandalon 2017 (het boekje kost € 12,50)

Wanneer zondag 31 maart 2019

Tijd 13.30 uur

Waar Kloosterkerk te Valkenburg

Contact Nelleke de Kruik @ nellekedekruik@gmail.com of ☎ 0638254236

Kosten vrijwillige bijdrage

NB 's Morgens zal ds. Harrie de Reus de kerkdienst (10.00 uur) in dit kader zetten.

De kerkgangers kunnen blijven lunchen.

Vanaf 13.00 uur kan iedereen die geïnteresseerd is aanschuiven.





Ontmoeting Sint Jan – Sint Servaas

De gemeenteleden van de St. Jan en de parochie van St. Servaas ontmoeten elkaar een aantal malen per jaar. Palmzondag wordt gezamenlijk de palmwijding gevierd in de Pandhof en aansluitend de processie gelopen. Onze kinderen hebben de zaterdagmiddag daaraan voorafgaand samen Palmvasenstokken gemaakt die ze trots meenemen in de processie.

Wanneer zaterdag 13 april - Palmvasenstokken maken in de Sint Janskerk - Maastricht
zondag 14 april - palmwijding en processie lopen in de pandhof van de Sint Servaas.
(voor meer informatie zie kerkblad en website)



Koningsdag - 27 april 2019

Op zaterdag 27 april is er ter gelegenheid van Koningsdag een oecumenische gebedsviering in de Sint Jan. Het Koninklijk St. Caeciliakoor Heer, de Koninklijke Harmonie Ster van Maastricht en de organist Klaas Remerie zullen muzikale medewerking verlenen.

Wanneer zaterdag 27 april
Tijd 10.00 uur
Waar Sint Janskerk – Vrijthof – Maastricht



Dodenherdenking - 4 mei 2019

De kerken in Maas-Heuvelland / Eijsden zijn op verschillende manier betrokken bij de herdenkingsviering op 4 mei

EIJSDEN

Op de avond van de vierde mei neemt de Protestantse gemeente deel aan de dodenherdenking op de Vroenhof. Namens de kerken leggen pastoor en dominee bloemen bij het monument.

MAASTRICHT

Zaterdagavond 4 mei is er een oecumenische gebedsviering in de Sint Servaasbasiliek. Deze begint om 18.30 uur. Aansluitend aan de viering is er een stille tocht naar het Herdenkingsplein voor de officiële dodenherdenking. Namens de kerken worden er bloemen gelegd.

GULPEN

In Gulpen begint de herdenking om 19.00 uur met een oecumenische viering in de kapel van Klooster Wittem. Ds. Harrie de Reus zal namens de PGMH aan deze viering deelnemen. Vervolgens is er de stille tocht naar monument op Eyserlinde. Daarnaast worden namens de gemeente bloemen gelegd bij het joods monument aan de Dorpsstraat in Gulpen.

VAALS

In Vaals begint de herdenking om 19.00 uur met een eucharistieviering in de St. Pauluskerk, gevolgd door stille tocht naar monument op het Von Clermontplein. Gemeenteleden leggen een krans bij het monument.

VALKENBURG

In Valkenburg begint de provinciale herdenking Limburg om 19.15 uur met een korte bezinningsbijeenkomst bij de Lourdesgrot, gevolgd door de stille tocht naar het monument op de Cauberg, alwaar de kranslegging zal plaatsvinden en een drietal toespraken en gebeden vanuit de joodse, rooms-katholieke en protestantse geloofstraditie, Namens de PGMH zal een van de gemeenteleden aan deze herdenking deelnemen.



Groene kerken fietstocht

Op zondag 5 mei gaan we van 11.30 uur tot 17.00 uur kennismaken met diverse duurzame initiatieven in het Heuvelland.

We zijn Groene kerk en dat willen we weten! Daarbij zijn dan ook inbegrepen die voorbeelden, waar de Protestantse Gemeente Maas Heuvelland al duurzame (rent)meesterlijke zetten kan laten zien en zich van de groene kant toont. We gaan ook kijken hoe andere religieuze instellingen, maar ook particulieren duurzaamheid vorm geven in de dagelijkse praktijk. Wilma van Ouwkerk en Jelle Vegt bereiden een inspirerende fietstocht voor langs locaties, waar we dat kunnen gaan beleven en proeven. We hopen dat dat naar meer gaat smaken. Over smaak gesproken: We zorgen voor een geschikte en verantwoorde koffiebreak en lunch. Reken op kosten tussen € 15,- en € 20,-. Opgeven is wel gewenst, zodat je geïnformeerd kunt worden over startplek, eventuele huur van een fiets en andere praktische zaken.

Wanneer zondag 5 mei (evt. reserve datum zondag 26 mei)

Tijd 11.30 uur - 17.00 uur

Waar Kloosterkerk Valkenburg / 26 mei wordt vanuit Vaals

Contact Jelle Vegt @ beheerpgmh@gmail.com en
Wilma van Ouwkerk @ will-sie@hotmail.com



Gemeenteavond – Eijsden

In Eijsden wordt doorgaans in de maand mei een gemeenteavond gehouden. Naast de huishoudelijke punten als onderhoud van het gebouw en de begroting van de kerkrentmeesters en diaconie, is dit ook de geëigende avond om belangrijke thema's met elkaar te bespreken. Vooral de toekomst van de kleine gemeente zal in de komende tijd de nodige aandacht vragen.

Wanneer een avond in mei

Waar Kerkelijk Centrum Eijsden



Claudio Monteverdi als vernieuwer

Claudio Monteverdi geldt als een van de grote vernieuwers in de muziekgeschiedenis. Zijn muziek kijkt terug naar de periode van de meerstemmige vocale kerkmuziek uit de renaissance, maar legt ook de basis voor de stijl van de barok. Hij vond met Orfeo het genre van de opera uit en schreef de monumentale kerkmuziek van de Mariavespers. Zijn tientallen wereldse madrigalen vertellen even zovele verhalen in een muziek die alle stemmingen uit lijkt te kunnen drukken. Wat maakt de muziek van Monteverdi zo vernieuwend? Hoe gebruikt hij de conventies van zijn tijd om zowel religieuze als wereldse teksten uit te drukken in muziek?

Wanneer Dinsdag 14 mei

Tijd 20.00 uur

Waar Sint Janskerk – Maastricht

Spreker Peter Peters – Universiteit Maastricht

Contact Nelleke de Kruijk nellekedekruijk@gmail.com 06 38254236





Ons verlangen en reclames

Iemand heeft eens gezegd, dat we in een 'culture of desire' leven, een cultuur van verlangen. Eeuwen terug meende kerkvader Augustinus al dat we een 'animal desiderans' zijn, een verlangend wezen. Maar wie of wat vormt dat verlangen?

In het dagelijks leven worden onze verlangens en behoeften door een eindeloze stroom prikkels aangeraakt en gericht. Met name in reclames, die onze verlangens daarin beïnvloeden (of in elk geval een poging doen). Meestal zijn we ons daar niet zo bewust van. Of vinden we het soms wel even fijn om in een gelikt filmpje of mooie poster die wondere wereld te worden ingevoerd waar alles mooi, fijn en kloppend lijkt te zijn en voor alles een oplossing is. Maar hebben we ook door welke verlangens bij ons worden gewerkt, welk beeld van de werkelijkheid of het 'ultieme' levensdoel ons wordt voorgeschoteld (of misschien wel: opgedrongen), en wie aan die reclames eigenlijk verdient? Zijn we ons er voldoende van bewust dat het verlangen van de reclame onbedoeld ook ons verlangen kan worden? En wat zegt dat dan over hoe wij ons gedragen?

We kijken samen een aantal actuele reclamespots en commercials. Eerst delen we met elkaar wat ons in eerste instantie opvalt. Daarna bekijken en bespreken we het filmpje nog eens aan de hand van een aantal vragen. Zo komen we op het spoor van wat er allemaal meespeelt en bij ons oproept. Door reclamespotjes op de 'snijtafel' te leggen worden we ons daarvan bewust. En kunnen we ons de vraag stellen: waar laat ik de vorming van mijn verlangen eigenlijk door leiden?

Wanneer	donderdag 16 mei
Tijd	20.00 uur
Waar	Oude Pastorie, Kerkstraat 47 Vaals
Contact	ds. Harrie de Reus



DOORLOPENDE ACTIVITEITEN

Dat betekent dat de groep regelmatig bijeen komt, maar dat wil niet zeggen dat er geen nieuwe mensen meer aan deel kunnen nemen. U wilt er wel eens een keer bij zijn en kijken of het iets voor u is? U neemt contact op en vraagt waar u de volgende keer kunt aanschuiven. Van harte welkom!



Gespreksgroep zuidoost in Maastricht

Deze gespreksgroep bestaat al langer en de leden komen niet alleen uit zuidoost, maar ook uit noordwest! We praten naar aanleiding van een boek over geloof en samenleving en hoe wij daar mee omgaan. Ook wat het geloof ons heden ten dage te zeggen heeft.

We beginnen met een nieuw boek dat de titel draagt: 150 x wijsheid.

Het is een spreukenstudieboek, geschreven door Ken Swreers.

We behandelen een hoofdstuk per avond, en dit wordt voorbereid door een van de leden.

We ervaren per avond hoe ons dit nieuwe boek bevalt.

Wanneer 5 september, de eerste keer en dan eens per maand.

Tijd 20.00 uur

Plaats Bij een van de leden thuis, dit wordt per keer afgesproken.

We starten weer op 5 september a.s. en zijn deze avond bij Hilbrand en Brenda v.d. Weij te gast. Bent u geïnteresseerd, schroom niet en neem contact op voor informatie.

Door verhuizing zijn we met een aantal personen minder dan vorig seizoen, dus kunnen er zeker weer nieuwe mensen bij! De laatste avond van het seizoen sluiten we meestal op een leuke manier af met een hapje, een drankje en een wandeling.

Contact Marjan Bouwsma ☎ 043-3614999 @ m.j.lugtigheid@planet.nl



Duits/Nederlandse Leeskring

Leest U graag een goed boek? En wilt U daar dan wel eens over napraten? Dan is de Duits / Nederlandse leeskring in de Oude Pastorie in Vaals misschien wat voor U.

Deze al jaren bestaande leeskring is nog springlevend en de opzet gericht op een goed gesprek, in een sfeer van gezelligheid en respect, is steeds dezelfde gebleven.

We bespreken om en om boeken van Nederlandse en Duitse auteurs, die in het Duits dan wel in het Nederlands vertaald zijn. Tijdens de vaak intensieve gesprekken, komen - naast andere aspecten - soms ook de historie en de cultuurverschillen tussen Duitsland en Nederland aan de orde.

Iedereen kan zijn bijdrage naar keuze in het Nederlands of in het Duits leveren, dus echte taalproblemen zijn er niet.

Ook in het nieuwe seizoen staat weer een aantal bijzondere boeken op het programma:

- 6 september "De Hoofdstad"/"Die Hauptstadt" van Robert Menasse.
- 11 oktober "Het einde van de eenzaamheid"/"Vom Ende der Einsamkeit" van Benedict Wells.
- 8 november "Moresnet"/"Moresnet" van Philip Dröge.
- 13 december "Nooit meer alleen"/"Alleine war gestern" van Beatrice Meier

Mocht U mee willen doen: Dat kan! En U bent van harte welkom!

Tijd 20.00 uur
 Voor de exacte data in het voorjaar van 2019: zie "Kerkberichten".

Waar Oude Pastorie in Vaals, Kerkstraat 41

Contact Babette Lemmer ☎ 043 043 306 3858 @ b.lemmer@gmx.de



Koffieochtend en themiddag in Eijsden

Regelmatig worden er in het Kerkcentrum te Eijsden op wisselende momenten ontmoetingen gehouden. Het is begonnen als een koffieochtend, maar gaandeweg werden het ook middagen. Dat wisselt. Het hart van de ontmoeting is een gespreksthema dat we vinden in bijvoorbeeld een spreekwoord, een bijbelverhaal of een ethisch dilemma. De data worden in onderling overleg vastgesteld.

Wanneer vrijdag 7 september (eerste keer)

Tijd 10.00 uur (dit keer een ochtend)

Waar Kerkelijk Centrum Protestantse Gemeente Eijsden

Contact Ruud Foppen @ ruudfoppen@xs4all.nl ☎ 06-22502028



Het boek - Bijbels ABC

Bijbels ABC van de Amsterdamse predikant K.H. Miskotte was de neerslag van een reis door de bijbelse taal en cultuur, de geloofs-verbeelding zeg maar, van het Oude Testament. De titel bracht me op de idee om de komende twee jaar een doorgaande reis te maken 'vanaf den beginne', Genesis, tot en met Openbaring, een troost-boek voor de gemeente.

Datum donderdag 13 september eerste keer en dan 1x per drie weken.

Tijd middag 14.30-16.00 uur of de avond, afhankelijk van de opgaven

Plaats Trefpunt, Aureliushof 150, Maastricht.

Opgave Piet van Reenen ☎ 06 13906203 @ vanreenenpiet@gmail.com





Gespreksgroep op de vrijdagmiddag

De gespreksgroep op de vrijdagmiddag is een gezellige en ontspannen ontmoeting! Dat is heel belangrijk. Maar natuurlijk ook de onderwerpen van gesprek: uit het leven, uit de Bijbel, uit het eigen levens- en geloofsverhaal.

Data vrijdag 14 sept.; 12 okt.; 9 nov.; 7 dec.; 11 jan.; 8 febr.; 8 mrt.;
Kerstviering 20 dec en Paasviering 18 april
Tijd 14.00 uur – 15.30 uur
Waar Trefpunt St. Jan Aureliushof 150 Maastricht
Contact ds. Piet van Reenen ☎ 06 13906203 @ vanreenenpiet@gmail.com



Leeskring Eijsden

In Eijsden is een actieve leeskring met deelnemers uit de wijde omgeving. Er worden doorgaans romans gelezen die in de actualiteit in de aandacht zijn. Ook dragen de deelnemers zelf titels aan. Door de vaak indringende thema's ontstaat er een levendige wisselwerking met de eigen achtergrond en ervaringen.

Wanneer woensdag 19 september 2018 - eerste bijeenkomst
Tijd 15.00 uur
Waar kerkelijk Centrum Protestantse Gemeente Eijsden
Boek Joke van Leeuwen - Hier
Contact @ ruudfoppen@xs4all.nl ☎ 06-22502028



Kloosterkoffie

Ontmoeting en een goed gesprek zijn de ingrediënten voor de oecumenische middagkring 'Kloosterkoffie' in de Kloosterkerk te Valkenburg. In dit oecumenisch gezind gezelschap van 'senioren' voeren we een informatief en bezinnend gesprek aan de hand van thema's die raken aan actuele zaken in kerk en samenleving. Het eerste uur voor inleiding en gesprek, het tweede uur voor gezellig napraten onder het genot van een hapje en een drankje.

Datum elke derde vrijdag van de maand te beginnen op 21 september
Tijd vanaf 14.00 uur is er koffie.
Om 14.30 uur beginnen we ons gesprek en rond 16.30 uur ronden we de bijeenkomst af. Gesprek Onder leiding van ds. Harrie de Reus.
Waar Kloosterkerk , Oosterweg 1 Valkenburg
Contact Cora Okhuizen-Zuurveld ☎ 043 4591766 @ loco1968@telfortglasvezel.nl
Aanmelden is niet nodig. U kunt altijd aanschuiven in de kring en neemt u gerust een kennis mee van buiten de gemeente!



Samen Schriftlezen

Het komt er weinig meer van, of misschien zelfs nooit: Een stukje uit de Bijbel lezen en daar eens in alle rust over nadenken. Dat is jammer, vooral ook omdat we daarmee een rijke en inspirerende ervaring missen.

In de afgelopen jaren lazen we met een groep van ongeveer 10 mensen van verschillende pluimage zo eens in de zes weken samen uit de Schrift. Het waren goede en inspirerende avonden en er is dan ook alle reden om daar ook in het komende seizoen mee door te gaan.

Tijdens de bijeenkomst lezen we samen een bijbelgedeelte en gaan op zoek naar wat er bedoeld wordt. En dat is - ook bij bekende verhalen - vaak veel meer dan U zo op het eerste gezicht zou denken.

Na de pauze lezen we hetzelfde gedeelte nog een keer en gaan na wat de tekst ons persoonlijk zeggen wil.

Als U mee wilt doen: U bent van harte welkom. Meldt U zich dan aan bij Dick Knol of bij ds. Harrie de Reus. Bij hen kunt U ook verdere informatie verkrijgen. Eventuele vervoersproblemen worden opgelost. Het beloven weer bijzondere en inspirerende avonden te worden.

Wanneer maandag 24 september, 29 oktober en 10 december 2018.

14 januari, 25 februari, 8 april, 20 mei en 24 juni 2019

Tijd 20.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur.

Waar Oude Pastorie, Vaals

Gespreksleiding Ds. Harrie de Reus en Dick Knol

Contact Dick Knol ☎ 045 5444539 of @ d.knol@hetnet.nl



Oecumenische Bijbelgroep Eijsden

Samen met parochianen van St. Geertruid en Eijsden lezen we het evangelie naar Johannes. We reageren op de tekst – doorgaans in verschillende vertalingen – waardoor een levendig gesprek ontstaat. Bij tekstproblemen kunnen exegetische achtergronden tot verrassende inzichten leiden. Maar ook de persoonlijke reflectie komt aan bod. Protestantse of katholieke opvoeding en ervaringen zorgen soms voor nieuwe ontdekkingen. Data worden in onderling overleg afgesproken. Plaats van handeling is afwisselend het Parochiecentrum, Burgemeester Wolfsstraat 40, 6265 Sint Geertruid en het Kerkcentrum te Eijsden.

Datum woensdag 26 september 2018

Tijd 20.00 uur

Waar Kerkelijk Centrum Eijsden

Contact Ruud Foppen ☎ 06-22502028 @ ruudfoppen@xs4all.nl
of René Houben @ rjjhouben@home.nl



Kring 20-ers & 30-ers

Hoe ga je om met je geloof in alle drukte rondom opleiding, werk, een jong gezin? Waar bestaat dat geloof uit? En hoe geef je invulling aan het christen-zijn? De kring van 20ers en 30ers is dé plek om andere jongvolwassenen binnen de gemeente Maas-Heuvelland te ontmoeten en met elkaar in gesprek te zijn over geloof en geloven. Elke vier weken komen we met dominee Harrie de Reus 's avonds bij elkaar, telkens bij iemand anders thuis. Om de beurt wordt de avond voorbereid binnen een thema. Nieuwsgierig geworden? Van harte welkom om aan te sluiten! Wil je meer weten? Neem dan gerust contact op.

Datum 13 september, 27 september, 1 november, 29 november, 17 januari, 14 februari, 14 maart, 11 april, 9 mei, 6 juni

Tijd 20.00 – 22.00 uur

Plaats bij deelnemers thuis in het Heuvelland of in Maastricht

Contact Eva Mulder @ mulder_evelien@hotmail.com ☎ 06-50 50 42 43



De Sint.Janssociëteit

De Sint Janssociëteit is bedoeld voor mensen ouder dan 55 jaar. Niet alleen voor leden van de Maas-Heuvellandkerk en de kerk van Eijsden, maar ook voor andere geïnteresseerden.

Wij komen elke laatste vrijdag van de maand bij elkaar, behalve de maanden juni en juli. Het programma is zeer gevarieerd.

We hebben meestal een spreker over een bepaald onderwerp. Het is niet alleen interessant maar ook leerzaam.

Met Pasen en Kerst hebben we een speciale middag.

In de pauze is er gelegenheid voor onderling contact.

Het is gezellig bij ons, komt u eens kijken en neem gerust een kennis mee.

Allen van harte welkom! Namens het bestuur, Anny Vanduffel

Wanneer 28 september eerste keer en daarna elke laatste vrijdag van de maand

Tijd 14.00 uur tot ± 16.00 uur

Waar Trefpunt SintJan, Aureliushof 150 Maastricht

Contact Mevr. J.Vels ☎ 043-3477440

Mevr. T.Snoeijer ☎ 043- 3470394



Gesprek aan tafel...

Gesprekken over het weer, de dagelijkse beslommeringen, over koetjes en kalfjes, die hebben we meer dan genoeg. Maar een goed gesprek over onderwerp dat er toe doet, waar vind je dat nog?

En als zo'n gesprek dan ook nog in een prettige en vertrouwde omgeving - zoals tijdens een maaltijd - plaatsvindt, dan zou het zomaar tot nadenken stemmend en inspirerend genoemd kunnen worden....

In het komend seizoen vinden dat soort gesprekken plaats. In het Heuvelland, maar - afhankelijk van de belangstelling - ook op andere plaatsen.

Tijdens de gesprekken staat dit keer het thema 'vreugde en verdriet' centraal. Hoe geef je daar uitdrukking aan? Is het belangrijk om vreugde en verdriet te delen? Hoe vier je feestdagen en gedenk je droevige gebeurtenissen? Gebruik je daar rituelen voor? En hoe beleef je de christelijke feestdagen?

Kortom invalshoeken genoeg voor een aantal gesprekken die ergens over gaan..... Doet u mee?

Waar Tijdens de avondmaaltijd bij een van de deelnemers thuis

Data Drie avonden in het voorjaar van 2019
(februari – maart – april)

Inlichtingen en opgave

Dick Knol ☎ 045 5444539 of @ d.knol@hetnet.nl

Graag opgeven voor 1 februari 2019



Jeugdgroep Protestantse Maas-Heuvelland gemeente

Deze jeugdgroep is voor 12 t/m 17 jarigen.

We beginnen op vrijdagavond 31 augustus 2018 in het Sint Jans Trefpunt aan de Aureliushof 150 te Maastricht.

Om 19.30 uur begint de catechese en vanaf 20.30 uur is er soos tot 22.00 uur. Tijdens de catechese zullen we de verhalen over het leven van koning David horen.

Wat hebben deze verhalen in 2018 ons te vertellen?

Tijdens de soos kun je spelletjes doen of samen wat kletsen. Er is wat lekkers te eten en te drinken, thee en frisdrank.

Wanneer 31 augustus 2018

De volgende data zijn

14 en 28 sept, 12 en 26 okt., 9 en 23 nov., en 7 december 2018.

Tijd 19.30 uur

Waar Sint Jans Trefpunt – Aureliushof 150 - Maastricht

Wil je mee doen? Geef je dan op bij Stijntje Noordijk,

☎ 043-3472697 @ sgnoordijk@gmail.com.



CONTACTGEGEVENS

Protestantse Gemeente Eijsden

Kerkelijk bureau: mw. Anita Weijzen-Spek, 043 4092601

@ kerkelijkbureau@pkn-eijsden.nl

Predikant: Ds. Ruud Foppen ☎ 06 22502028 @ ruudfoppen@xs4all.nl

Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland

Scriba: Chantal Hoge en Antoon Pelsser @ pgmhscriba@gmail.com

Predikanten

Kern Maastricht

Ds. Piet van Reenen ☎ 06 13906203 @ vanreenenpiet@gmail.com

Kernen Gulpen-Vaals en Valkenburg- Meerssen:

Ds. Harrie de Reus ☎ 06 20280345 (ook voor Whatsapp) @ dsdereus@ziggo.nl

facebook adres: www.facebook.com/DsHarrieDeReus

Kerk in het ziekenhuis:

AZM Maastricht, Ds. Hans Kling ☎ 043 3875339 @ Hans.Kling@mumc.nl

Zuyderland Ziekenhuis Heerlen, Ds Anco van der Vorm ☎ 088 459 7820 @ a.vandervorm@zuyderland.nl

zie voor uitgebreide info ook de websites: www.maas-heuvelland.nl of www.pkn-eijsden.nl

Kijk voor het programma van De Drie Ringen op www.dedrieringen.nl

Kijk voor klooster Wittem op www.kloosterwittem.com



**Protestantse Gemeente
Maas-Heuvelland
Eijsden**



Uitgave van:
Werkgroep Vorming & Toerusting Eijsden en Maas - Heuvelland, september 2018
Grafische vormgeving: Grafisquad, Ben Theunissen
Eindredactie: Nelleke de Kruik