



Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland



Nieuwsbrief 25 november 2022

G E M E E N T E - A V O N D – woensdag 30 november

- **Nieuwe bestuursleden stellen zich voor**

Er hebben zich afgelopen maanden nieuwe leden voor het College van Kerkrentmeesters, het College van Diakenen, de Kerkenraad en beheersfuncties in de gemeente gemeld. Bemoedigend om te zien hoe cruciale posten in de gemeente weer worden bemenst. Iets om dankbaar voor te zijn ook. *Bent u er bij om hen een heel hartelijke welkom te heten en te bemoedigen in de taak die ze op zich nemen?*

- **Visies worden concreet**

Kerkenraadsleden en gemeenteleden hebben visies ingeleverd voor de toekomst van de PGMH. Inspirerend en prikkelend! We bespreken ze met elkaar en dagen elkaar uit er concrete activiteiten of voornemens aan te verbinden om onze gemeente de komende jaren een bloeiende en open gemeente te laten zijn. *Praat en denkt u mee? Of misschien luistert u liever om te horen wat er zoal speelt? Samen komen we verder.*

>>> *Meer info volgt in een aparte e-mail* <<<

Locatie: Porta Mosana College

Bemelergrubbe 2, 6226 Nk Maastricht
(aan de Cadier en Keer-kant van Maastricht)
(dus **niet** de Kloosterkerk zoals eerder het idee was)

aanvangstijd: 19.30 uur

Van gedenken en verwachten

In de viering van 20 november in de St Jan hebben we de overledenen van onze gemeente herdacht. Het was een lange lijst van lijst van 17 gemeenteleden en daaraan toegevoegd de naam van ds. Piet van Reenen, weliswaar niet meer onder ons wonend maar wel in ons hart aanwezig.

Zo'n lange lijst zet je wel aan het denken: het betreft dan "alleen nog maar" de mensen van de deelgemeente Maastricht. Velen bereikten een respectabele leeftijd, een enkele jongere maakte de opsomming wellicht nog pijnlijker. In mijn naïviteit dacht ik dat er in onze doopkapel ook een bord was waarop de dopelingen van het jaar vermeld worden, zoals in veel kerken ook gebruikelijk is. Maar dat bord bestaat niet en als het er geweest zou zijn zou het ook nog leeg gebleven zijn.

De kerk lijdt niet onder een geboorteoverschot. Dat doet wel iets met ons. De aanwezigheid van enkele kinderen in onze erediensten wordt zeer gewaardeerd, maar met vrees en beven vraag je je ook af hoelang dat nog duurt. Onlangs was er een vraag omtrent catechese. De tegenvraag was onvermijdelijk: voor wie dan, als je tenminste aan jongeren denkt?

Aan een vrij grote groep studenten meest afkomstig uit een duidelijk christelijk milieu stelde ik de vraag of wij wellicht op enkelen van hen kunnen rekenen voor een taak binnen de kerk die hen op het lijf geschreven is. Helaas was het antwoord negatief: te klein, te druk, meest betrokken bij de kerk van hun ouders…… Nieuw leven in de kerk is een wat lastig onderwerp geworden.

Toch: vanaf aanstaande zondag is het de adventstijd. Tijd van verwachting. Kinderen spelen een rol: zij zullen meestentijds de adventskaarsen aansteken. Zij zingen in doorgaande lijn hun projectlied over vrouwen die een rol speelden in de voorgeschiedenis van het Kind van Bethlehem. Zo laten wij ons niet overschaduwen door de zorg. We hebben oog voor de belichting van de hoop. We doen dat samen met de RK-zusters en broeders van de basiliek. Gedeelde hoop is versterkte hoop.

Kees Vermeiden, vz. Kernraad Maastricht

De zondagsdienst in de St. Jan

Een andere, een nieuwe tijd verwachten, een tijd waarin er geen oorlog meer zal zijn, geen onderdrukking, geen uitbuiting, geen onrecht en ongerechtigheid, is een droom. Of niet? De lezingen van deze zondag geven hoop. Tegelijkertijd is er een 'maar'. Die is het sterkst bij Matteüs. We moeten waakzaam zijn en de tekenen van de tijd in de gaten houden, want wanneer de dag en het moment zullen aanbreken van die nieuwe tijd, weet niemand. Tot dan: klaarstaan en bewust leven, gericht op de ander, en proberen de 'zwaarden om te smeden tot ploegijzers en de speren tot snoeimessen'. 'Wees elkaar tot licht', en om met Paulus te spreken: 'Laten we ons ontdoen van de werken van de duisternis en ons toerusten met de wapenen van het licht'. Het is alleszins de moeite waard in deze wereld vol spanningen.

Drs. Marije Bijleveld

Voorganger: drs. Marije Bijleveld

Organist: Ineke Schuit

Lector: Aline van Hilten

Aanvang: 10.00 uur

<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11002>

Kindernevendienst: Marianne Vermeiden

Autodienst Maastricht: 3475940, b.g.g. 06-34080956, Hans en Willy Kippers, coörd. autovervoer naar de St. Jan.

De zondagsdienst in Vaals

Voorganger: ds. Jolien Leeffers
Organist: Cariene Groen-Zwart
Kindernevendienst: Jody Martens

Aanvang: 10.00 uur
<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20233>

De zondagsdienst in Valkenburg

In deze dienst zal de muziek worden verzorgd door Harmonie Amicitia Vilt. De Harmonie zal niet alleen zelf mooie muziek ten gehore brengen, maar ook de gehele gemeentezang begeleiden. Een harmonie die de samenzang begeleidt heeft natuurlijk wel een goed bezette kerk met mensen die enthousiast uit volle borst mee zingen nodig. Dus ... komt allen tezamen, reeds, op deze eerste zondag van de Advent.

Een zondag twee dagen na de dag waarop de actie 'Orange the World' van start is gegaan. Dit is een wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. De campagne vindt ieder jaar plaats van 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, tot 10 december, de Internationale Mensenrechtendag.

In de lezing van deze zondag horen we de naam van een van de moeders die in het geslachtsregister van Jezus (Matteüs 1) voorkomt. Of eigenlijk komt haar naam helemaal niet voor. Ze wordt 'vrouw van' genoemd. Slachtoffer van zijn gewelddadig en egoïstisch optreden. Het typeert hoe koning David met haar om gaat en haar man laat omkomen op het slagveld. Zijn gedrag kleurt haar wereld donker. Zoals het vele geweld tegen vrouwen, mannen en kinderen deze dagen de wereld donker kleurt voor wie daar slachtoffer van is, onderdrukt wordt, monddood wordt gemaakt. 'Zo gaat dat nu eenmaal,' lijkt David zijn daad te willen vergoelijken en kleurt de wereld daarmee nog wat donkerder. En toch gaat er ook in deze tekst iets van licht schijnen dat het donker zal verdrijven. Een tegenwoord tegen 'zoals het nu eenmaal gaat'.

Ds. Harrie de Reus

Voorganger: drs. Ds. Harrie de Reus
Muziek: Harmonie Amicitia Vilt onder
leiding van Xavier Schepers

Aanvang: 10.00 uur
<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20222>

Harmonie in de Kloosterkerk

Op zondag 27 november 10.00 uur wordt de samenzang in de Kloosterkerk begeleid door Harmonie Amicitia uit Vilt. Elders in het land begeleidt een harmonie, fanfare of brassband vaker de samenzang tijdens een kerkdienst; in onze regio gebeurt dat echter zelden. De menselijke stem is het mooiste muziekinstrument dat er is. Ik hoop dan ook komende zondag op een grote opkomst van zingende kerkgangers in de Kloosterkerk. Opdat de harmonie ook echt begeleidt, in plaats van de boventoon voert. Kortom: kom naar de Kloosterkerk komende zondag!

Bernhard Katerberg, euphonium-speler bij Harmonie Amicitia

Bericht van de diakonie

MENSEN, MENSEN, wat hebben jullie de Gouwe en ons verrast met een geweldige aanvoer van goederen op het koor. Fantastisch en veel dank. We krijgen het er warm van!

Nog 2 zondagen kunt u alles nog deponeren, wij weten er wel weg mee.

Mocht u geld willen doneren, dan kan dat ook per bank, rechtstreeks naar de Gouwe in Maastricht, bankrekeningnummer NL81ABNA 0604446551.

Namens de Diaconie

Hanske Kamphuis

Jeugdgroep Pizza&More wint Sirkelslag Young 2022!!

Twee weken geleden las u over de tieneractie voor Kerk in Actie om geld in te zamelen voor de Arbeidsmigranten in Qatar, dat onderdeel was van het interactieve spel Sirkelslag Young. Sirkelslag is een laagdrempelig landelijk spel van Jong Protestant om jongeren te betrekken bij de activiteiten van de kerk. Onze jeugdgroep heeft Sirkelslag Young dit jaar voor het eerst met 9 tieners gespeeld bij de startzondag. Ze hebben heel fanatiek gespeeld en hadden al een mooie score.

Extra punten konden worden verdiend met de actie voor de Arbeidsmigranten in Qatar. Ze hebben enorm hun best gedaan om familie, vrienden en gemeenteleden om een bijdrage te vragen en hebben mede dankzij uw fantastische steun in totaal €1.018 opgehaald voor dit belangrijke doel.

Met deze extra punten heeft onze jeugdgroep dit jaar de eerste plaats behaald en daarmee Sirkelslag Young 2022 gewonnen!! Ze zijn 1^e geworden van in totaal 75 jeugdteams, een hele mooie prestatie! We zijn trots op deze groep actieve en betrokken jongeren in onze gemeente! In totaal heeft de Actie voor Qatar €14507 opgeleverd. Daarmee heeft onze groep dus een heel mooi resultaat neergezet.

Jody Martens

Bijzondere diensten in 2023 op de website

De diensten en vieringen in het aanstaande nieuwe jaar, zijn al bijna helemaal ingepland. Er komt een grote verscheidenheid aan vormen en thema's naast dat de gewone eredienst ook haar plek behoudt.

In de [agenda](#) van onze website staat al tot en met maart wat voor dienst of viering, in welke kerk wordt gehouden. Wanneer dat bekend is, staat ook de voorganger erbij vermeld. Staat er geen thema genoemd, dan is het een ons bekende eredienst.

Kies je dienst uit en laat je inspireren!

Helma Bannink

Nieuwe penningmeesters

De Kerkenraad is verheugd u te kunnen medelen dat zowel het college van Kerkrentmeesters als het College van Diakenen een nieuwe penningmeester heeft gevonden.

In het CvK is Hans Kippers, die vorige week afgekondigd was als lid van het CvK met als taak de financiële administratie, nu ook bereid de taak van penningmeester op zich te nemen. Ook de

diaconie heeft een nieuwe penningmeester als opvolger van Gijs Kieft. Het is André Schreurs, die al diaken was. Daarmee is het College van Diakenen compleet.

Herhaalde afkondiging

De Kerkenraad heeft vorige week al aangegeven Dirk Ouwehand (ouderling en beoogd voorzitter Kerkenraad), Hans Kippers (penningmeester CvK), Arjen van der Star (secretaris CvK), Jens Giessing (groot onderhoud CvK) en Lianne Schuurin (exploitatie en HRM CvK) voor deze functies te willen voordragen. Voor zover aanwezig zullen zij zich op de gemeenteavond aan u voorstellen. De termijn voor het maken van bezwaren loopt tot 5 december.

Begroting Diaconie: verwisselde documenten

Vorige week heeft u in de bijlagen van de Nieuwsbrief de begroting 2023 van de diaconie aangetroffen. Abusievelijk is toen echter de begroting 2022 meegestuurd. In de bijlagen van deze Nieuwsbrief vindt u wel de juiste begroting. De termijn om bezwaar te maken is hierdoor verlengd tot 5 december.

Pieter Caljé, scriba

Truien, sjaals, warme sokken in de St. Jan

Dit is geen oproep om warme kleding te doneren voor mensen die het nodig hebben. Maar dit gezegd zijnde: leg die oproepen vooral niet zomaar naast u neer! Dichtbij en veraf is het hard nodig. Maar nu even over de temperatuur in de kerk. Rechtstreeks hoorde ik tot op heden alleen nog maar opmerkingen dat men geen last had van koude in de kerk. Via via hoorde ik wel wat. Maar misschien wilden mensen het nog niet direct zeggen omdat ze weten dat ze nog wel iets kunnen doen met een extra trui, een sjaal of warme sokken om de iets lagere temperatuur in de kerk te verdragen. We gaan zondag weer naar één graadje lager. Meer zal het wel niet worden. Bedenk dat we met die 2 graden lager dan we gewend waren wel een zeer aanzienlijke besparing op de stookkosten en de verontreiniging van het milieu realiseren! Als u zich erop kleedt en het levert toch een heftig probleem op, laat dat dan alstublieft weten. Wat we niet weten, daar kunnen we ook niets mee doen.

Kees Vermeiden, vz. Kernraad Maastricht

Black Friday Kooptip

Mijn mailbox loopt al dagenlang vol met schreeuwende aanbiedingen en goedkope deals. 'Black Friday' is weer in het land. De vrije dag na Thanksgiving – de dag die de Amerikanen en Canadezen van oorsprong in het teken stelden van dankbaarheid voor de oogst. Een vrije dag die is verworpen tot een dag van koopjesgekte. Daar schijnt van oorsprong trouwens ook de naam vandaan te komen: uit de Amerikaanse stad Philadelphia waar de term in de jaren '50 voor het eerst werd gebruikt door de politie om te verwijzen naar de enorme verkeersdruk in en rond die stad op de dag na Thanksgiving.

Het lijkt op een dag als deze wel dat overal waar mensen in de gelegenheid komen om geld uit te geven of andere zaken te verwerven, zij die kans grijpen. Ter relativering: het is van alle tijden. Aristoteles verzuchtte al dat de hebzucht van de mens onverzadigbaar is.

Het is een dag die ergens doet denken aan het Tiende Gebod. Dat gebod dat je wil behoeden voor begeerte – zoals het in de oude tekst wordt verwoord: begeer niet het huis van je buurman, noch diens vrouw, noch diens dienstknecht, dienstmaagd, rund, ezel, of eigenlijk alles wat van jouw naaste is. Een gebod dat ons in de beste zin wil behoeden voor diefstal, vreemdgaan en was dies meer zij.

Maar het heeft er niet toe geleid dat we er van loskomen dezelfde dingen te willen kopen als onze buurman. Het is dan wel niet zozeer de begeerte te hebben wat van een ander is, maar de begeerte waarin we begeerte van een ander kopiëren en datgene willen hebben wat de ander heeft. Onze hang naar vrijheid en het zelf moeten kunnen bepalen wat je met je leven doet, heeft er denk ik toe geleid dat daarmee ook onze zelfdiscipline en onze zelfbegrenzing zijn verdwenen. Peter Sloterdijk noemt dat ergens een ‘neerwaartse culturele revolutie’.

Maar we zijn afgelopen jaar plots in deze tijd terecht gekomen waarin we de schadelijke gevolgen van die overconsumptie nu toch wel nadrukkelijker gaan ervaren in een veranderend klimaat. En waarin we ons beperkt gaan voelen nu de onbeperkte vrijheid om te kopen wat je wilt ineens een erg dure vrijheid blijkt te zijn geworden. We moeten nu pijnlijk leren niet alleen met mogelijkheden te leven, maar ook met beperkingen, met begrenzings. Zou het een keerpunt zijn? Zou het ons in beweging zetten?

Er moet tenslotte iets met jezelf gebeuren, zegt het tiende gebod. Dat doen die andere geboden immers ook. Het gaat er niet om dat je iets niet doet en verder vrolijk doorleeft. Vrolijk doorleven, prima, maar de vraag is hoe. Zo betekent ‘niet doden’ dat je zo mens bent dat je een ander kunt laten leven. En ‘niet stelen’ dat je probeert zo te leven dat je in staat bent met de ander te delen, het hem of haar niet ontnemt. En ‘niet begeren’? Hoe zou jij dat in deze zin dan invullen?

Als je al iets op deze dag zou willen kopen, dan zou ik zeggen: schaf *‘Discipline. Overleven in overvloed’* aan van Marli Huijer (die in 2015 Denker des Vaderlands was), en trek je dit weekend terug in een stil hoekje. Offline voor de zekerheid. Het is gezonder voor je geest (en voor je bankrekening). Een moment om je te laten bepalen bij de vraag wie je wilt zijn, in plaats van wat je wilt hebben.

Ds. Harrie de Reus

Nieuws uit kernraad Heuvelland

De Kerkenraad heeft aan de kernraden gevraagd om met een voorstel te komen hoe we de komende winter kunnen bezuinigen op de hoge energiekosten tijdens de kerkdiensten. Deze week heeft de kernraad Heuvelland vergaderd en we hebben afgesproken om in de kerken de verwarming op 17,5 of 18 graden te zetten.

Dit houdt in dat u waarschijnlijk wel de jas aan moet houden of op andere wijze zoeken naar een mogelijkheid om warm te blijven.

Als blijkt dat na een aantal weken het warm genoeg is kunnen we altijd nog overwegen om nog een halve graad te dalen.

We spreken de wens uit dat het voor iedereen behaaglijk genoeg is en het geen reden is om niet meer naar de kerk te komen in de winter. Spreek uw wensen uit aan het dienstdoende gemeentelid en we maken er met elkaar het beste van!

Ria Smit

Adventskaarsen



Zondag a.s. is het de eerste advent, dus hebben we weer de adventskrans in de kerk. Deze is gemaakt is door Marieke Knepper en mij.

Wij hebben weer gekozen voor de recyclekaarsen, die uit de kaarsenfabriek in Aken komen. Deze zijn ook voor u te koop voor € 8.50 per stuk. Als u meer wilt geven, komt dit geld ten goede aan onze eigen diaconie. Ze zijn te koop bij Marieke Knepper (marieke_knepper@hotmail.com) en mij (marlugt1974@gmail.com).

Ik wil u ook laten weten dat er een workshop “liturgisch bloemschikken” wordt georganiseerd door Nelleke de Kruik op 7 januari 2023. Informatie en opgave bij Nelleke de Kruik (nellekedekruik@gmail.com)

Marjan Bouwsma

De adventskaarsen zijn ook in Vaals en Valkenburg te koop (zie bijgevoegde flyer)

Kaartenactie advent 2022: Vergeet ze niet

Er móet iets gebeuren aan de onmenselijke situatie van vluchtelingen in Griekenland en ook in Nederland. We kunnen niet langer weggijken. Ook politici niet! Laten we dit onrecht daarom samen aanKAARTEN. Hoe? Door in de adventsperiode massaal een kaartje te sturen naar Den Haag. Dáár zitten de mensen die het huidige harde beleid menselijker kunnen maken. Geef vluchtelingen in Griekenland en Nederland een stem.

Stuur een kaart aan de Tweede Kamerleden van de Vaste Commissie Justitie en Veiligheid, liefst t.a.v. een lid van een partij die past bij uw eigen politieke voorkeur.

Bij Hanske Kamphuis (St. Jan) op **zondag 27 november** en in het Heuvelland (**zondag 4 december**) via de aanspreek-perso(nen) André Schreurs en w.s. Ria Smit, zijn de kaarten na de dienst verkrijgbaar, compleet met voorbeeld tekst en postzegel op de enveloppe. Een (gedeeltelijk) eigen tekst schrijven is ook prima natuurlijk. Verstuur de kaarten op tijd, want van 23 december 2022 t/m 16 januari 2023 hebben de politici kerstreces.

Namen van betrokken Kamerleden en adressen zijn verkrijgbaar bij Hanske en de aanspreekpersonen in Valkenburg en Heuvelland.

Met vriendelijke groet.

Namens de diaconie Margo van Haeringen

Adventsproject Levenslicht en kerstmusical

De komende weken gaan we aan de slag met ons Adventsproject Levenslicht. Dit project wordt zowel in de kindernevendienst in Maastricht als in het Heuvelland gevolgd. We volgen dit jaar het evangelie van Mattheus, waarin eigenlijk de familiegeschiedenis van Jezus wordt verteld en maken we kennis met een vijftal bijzondere vrouwen in die familiegeschiedenis. Elke week staat een vrouw centraal. De kinderen krijgen een mooi gezinsboekje mee waarmee ze ook thuis leuke dingen kunnen doen die in relatie staan tot het thema.

Daarnaast gaat de jeugd in het heuvelland samen met een aantal kinderen aan de slag met de kerstmusical die bij het Adventsproject hoort: Een beeld op stand.

Iedereen die mee wil doen kan zich bij ons aanmelden. We starten aanstaande zondag met oefenen tijdens de dienst in Vaals. De volgende zondagen in Vaals en Gulpen zullen ook aan het oefenen van de liedjes en teksten worden besteed.

De musical zal worden opgevoerd op 1^e kerstochtend in een gezinsviering onder leiding van ds. Hana in het Gulperhoes.

Namens alle medewerkers van kindernevendienst en tienergroep
Jody Martens



‘Kloosterkoffie’ – gespreksmiddagen in de Kloosterkerk

Vanaf 20 januari 2023 vindt op elke derde vrijdag van de maand ‘Kloosterkoffie’ plaats. Gezellige bijeenkomsten waarin ontmoeting en gesprek centraal staan. Elke bijeenkomst wordt er een onderwerp geïntroduceerd als inleiding tot het gesprek. Het zijn onderwerpen die raken aan levens- of zingevingsvragen, en aan de vreugde en zorgen van het dagelijks leven. Geen lange inleiding, maar gewoon fijn met elkaar in gesprek. “We merken dat mensen er behoefte aan hebben om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan over een onderwerp dat hen bezighoudt, vandaar dit initiatief,” aldus een van de organisatoren.

De gespreksmiddagen vinden plaats in de Kloosterkerk, Oosterweg 1 te Valkenburg, van 14.00 tot 16.00 uur. De eigen bijdrage is € 2,-. U krijgt daarvoor in een prettig verwarmde ruimte een kop thee of koffie, en later op de middag een glaasje fris of wijn met wat lekkers. De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor ieder die het fijn vindt om in gesprek anderen te ontmoeten. U hoeft zich niet van tevoren aan te melden, loopt u gerust binnen. De Kloosterkerk is goed toegankelijk, zonder drempels en met een lift en mindervalidentoilet. De Kloosterkoffie is een initiatief van de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland en staat open voor iedereen.

Informatie: Anny Korswagen, tel: 06 513 458 63, Ineke Klos, tel: 06 538 426 37

De balietrotters: een bijzondere groep mensen

Zaterdag 26 november komen de baliemedewerkers van de Vrienden van St Jan voor een bescheiden etentje bij elkaar. Het is formeel het einde van het seizoen. Maar het is juist weer zo'n typische tegenspraak: ze gaan toch nog even door op de vrijdagen en zaterdagen tot en met 24 december. Dan lopen er zoveel mensen in Maastricht rond, die kun je een bezoekje aan de St Jan en de rode toren toch niet onthouden!

Maar dus wel even een klein feestje. Het was weer een mooi seizoen, ondanks restanten van Corona, ondanks dat dingen soms wel eens wat moeizamer gaan, maar met dankbaarheid dat we dit toch nog weer konden doen voor de kerk die ons lief is.

De Vrienden konden royaal helpen bij de restauratie van het orgel, zij staan klaar voor het realiseren van een update van de streaming, een herinrichtingsplan voor de St Jan, en een bijdrage aan een meer duurzame verwarming van die kerk. Een feestje vieren uit dankbaarheid smaakt bijzonder.

Kees Vermeiden, vz Stichting Vrienden van St Jan Maastricht

Pastorale bereikbaarheid in de kern Maastricht

Ds Harrie de Reus is predikant van de PGMH. Voor **crisis**pastoraat bel dan onmiddellijk met ds Harrie de Reus 06-20280345. Indien nodig zal hij een beroep doen op (emeritus) collega's in de directe omgeving.

In de gemeente wordt veel omgezien naar elkaar. Vanuit de kernraad zijn de "procesbegeleiders" van het omzien naar elkaar Margo van Haeringen 06-22626640; Marianne Hordijk 043-3624626; Marieke Knepper 06 12531599 en Kees Vermeiden 06-41264138. Bel ook als het niet om uzelf gaat maar ten behoeve van een ander! Soms raakt iets of iemand op de achtergrond en ons ontbreekt het speciale zintuig om waar te nemen wat we niet kunnen voelen, zien of horen. Laat u niet weerhouden!

Kees Vermeiden. vz Kernraad Maastricht. (cg.vermeiden@live.be)

Pastoralia Maastricht

Afgelopen zondag werden de bloemen uit de kerk bezorgd bij Joop en Stijntje Noordijk: een gebaar, een teken van meeleven. Misschien zou Joop wel de eerste geweest zijn om te zeggen: waarom eigenlijk? Want het gaat goed. Ja, hij reageert goed op de nieuwe lange serie van chemokuren die hij moet ondergaan en waarmee nog maar net een begin is gemaakt. Na een paar dagen zie je zijn energie al weer opbloeien. Hij weet ook wel dat hem nog een lange uitputtende weg wacht. Maar hij zet door. Joop, Stijntje, we leven met jullie mee!

Kees Vermeiden. Pastoraal ouderling Maastricht

Advent ... dát smaakt naar meer zondagse adventslunch

Zo'n veertig gemeenteleden meldde zich al aan voor Vaals, en een kleine dertig voor Valkenburg.

>>> Dit weekend kun je je nog aanmelden voor de Adventslunch. <<<

Op twee plaatsen, beide op **zondag 4 december**, eentje in Vaals en eentje in Valkenburg. Ieder, vanuit de hele gemeente is van harte welkom. Een activiteit voor jong & oud.

Hervormde Kerk Vaals Opgave bij Ria Smit-Buitenhuis 043 457 1783 riasmit8@home.nl In de keuken: Ad & Lies Kaffa, gemeenteleden uit Eijsden	Kloosterkerk Valkenburg Opgave bij Lies Oost 043 364 7242 liesgrethe@live.nl In de keuken: Henriëtte Nieuwenhuis & Ben Rutten, gemeenteleden uit Lemier
--	---

Kerstdienst Kloosterkerk

Op kerstavond, 24/12, is er ook in de Kloosterkerk een kerstdienst om 21 uur. De voorganger is Ds. Gerard Nieuwenhuis. Graag wil hij deze dienst begin december voorbereiden met gemeenteleden. Als U, Jij hieraan mee wil doen, welkom!

Graag even een berichtje, voor 1/12, mijn kant op:
liesgretha@live.nl of 043 3647242 (evt.inspreken)

Lies Oost

Diaconale collecte voor stichting De Gouwe

Stichting De Gouwe is een (door professionals geleide) vrijwilligersorganisatie. Ze helpen mensen (uit Maastricht en het Heuvelland) die het sociaal economisch moeilijk hebben, door het beschikbaar stellen van voeding, kleding en sociale activering.

De stichting biedt wekelijkse en incidentele hulp. De activiteiten worden gefinancierd door Fondsen als Elizabeth Strouwe, Kanunnik Salden en de Protestantse Gemeente. Woonpunt doneert de accommodatie. Lokale acties alsmede giften van winkeliers en particulieren completeren dit geheel.

Voor nu in deze tijd is uw financiële hulp hard nodig om Stichting de Gouwe hun werk voort te laten zetten. De aanvragen voor hulp zijn flink gestegen.

Samen staan we sterk. Helpt u mee?

Namens de diaconie alvast bedankt
Mieke Davidse

Voor deze collecte kunt u uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de Diaconie Maas-Heuvelland: NL79 RABO 0152 1293 59

Collecte voor het werk in de gemeente

De kerkelijke collecte is deze week bestemd voor Kerk en Eredienst.

Namens het College van Kerkrentmeesters, Menso Fermin.

U kunt uw bijdrage overmaken naar Bankrekening NL 37 RABO 03 7372 4772 t.n.v. Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland onder vermelding van het doel van uw gift.

Agenda

Zaterdag 26 november

- **Netwerk Groene Kerken:** Wat betekent het Groene Kerk te zijn? Van 14.00 tot 16.30 uur in de Gemmakapel, Leyenbroekerweg 52, 6132 CG Sittard

Zondag 27 november

- **Maastricht:** Eerste Advent samen met **St. Servaas**
- **Valkenburg: Harmonie Amicitia** levert muzikale medewerking aan de dienst (zie boven)

Maandag 28 november

- **Hoeskamer va Gullepe** van 14.00-16.30 uur, 't Gulper Hoes, Rosstraat 5 Gulpen
- **Theaterstuk "Lang zal hij leven" in het Theater aan het Vrijthof - bovenzaal.** Thema: dementie en euthanasie. Het is een interactief stuk opgevoerd door professionele acteurs. Het theaterbureau werkt samen met de Protestantse Kerk Nederland en de Protestantse Universiteit. Twee voorstellingen: om 16.30 en 19.30 uur. Contactpersoon: Nelleke de Kruik E-mail nellekedekruik@gmail.com
- **Schriftlezinggroep** 20.00 uur Vaals Oude Pastorie

Dinsdag 29 november

- **Ontmoetingsochtend in het Trefpunt,** Aureliushof Maastricht van 10.00-12.00 informatie Jetty Vels (jetty.vels@ziggo.nl of tel. 06 25 36 16 91).

Woensdag 30 november

- **Gemeenteavond** over de toekomst van onze gemeente en de beroeping van een nieuwe predikant – Noteer het in uw agenda!

Donderdag 1 december

- **Hoeskamer va Gullepe** van 14.00-16.30 uur, 't Gulper Hoes, Rosstraat 5 Gulpen
- **Huiskamer van Valkenburg** in de Kloosterkerk. Contactpersoon Lies Oost (liesgretha@live.nl - 043-3647242)
- **Krantenleeskring** 10.30 uur Kloosterkerk Valkenburg Contactpersoon Andre van Dijk E. vandijkandre@hotmail.com
- **Gesprekskring 30-50-ers** Info Harrie de Reus

Zondag 4 december

- **Adventslunch** in Vaals en Valkenburg vanaf 12.00 uur

Save the Date

Dinsdag 6 december

- **Lezing St. Jan:** 20.00 uur Sint Jan Maastricht. Neemt Kunstmatige Intelligentie onze wereld over? Een lezing van prof. Frits van Merode. Contactpersoon E. nellekedekruik@gmail.com

Woensdag 7 december

- **Be(Zin) in film:** The Bucketlist (Rob Renier) Kloosterkerk Valkenburg 19.00 uur

Donderdag 8 december

- **Du/Ned leesclub:** 20.00 uur Vaals Oude Pastorie - Contactpersoon Babette Lemmer E. b.lemmer@gmx.de

Zaterdag 10 december

- **Klooster Wittem:** 14.00 uur: een interactieve lezing over '*groen geloven*' door Trees van Montfoort, auteur van Groene Theologie een standaardwerk over dit thema. De bijeenkomst is niet alleen voor theologen, maar voor iedereen die vanuit zijn/haar geloof wil nadenken over behoud van onze schepping.

Zaterdag 17 december

- **Kerstconcert** in de Kloosterkerk een klein met samenzang, piano en orgelspel, solozang en wat woorden. Daarna een gezellig samenzijn. Aanvang 14.30 uur.

Maandag 19 december

- **Alzheimercafé Vaals:** Gezellige jaarafsluiting kerst en muziek van 15.00-17.00 uur

Zaterdag 7 januari

- **Workshop symbolisch bloemschikken:** Meesterbloemiste Hanneke Maassen (stond op de Floriade bij de pop-up kerk) ons een workshop geven in symbolisch bloemschikken. Tijd 11.00 – 15.00 in het Gulper Hoes.
Aanmelden verplicht. Kosten 5,00 p.p inclusief lunch.
Contactpersoon E. nellekedekruik@gmail.com

Reacties op en mededelingen voor de Nieuwsbrief

Deze kunt u sturen naar de scriba - pgmhscribaat@gmail.com

Gebruikt u a.u.b. niet de reply-functie als u de Nieuwsbrief krijgt. Uw reactie komt dan bij de ledenadministratie, en dat is een omweg.