



Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland



Nieuwsbrief 18 november 2022

Soms groet een licht van vreugde

Hardnekkig blijft de eerste regel van lied 910 uit het Liedboek in mijn hoofd zitten: “Soms groet een licht van vreugde”. Hardnekkig in die zin, dat hij telkens moeiteloos overstapt op de tekst “om zingend te vertalen waartoe wij zijn gedacht: elkaar zijn wij gegeven tot kleur en samenklank.” Maar dat is weer een tekst van lied 657. Ben ik nu zo in de war?

Deels. Dat de twee liederen precies dezelfde melodie hebben, verklaart gelukkig veel. Volgens mij heb ik het ook wel eens gepresteerd om beide liederen in eenzelfde kerkdienst te laten zingen. Vanwege de tekst. Om dan verderop in de dienst tot mijn schrik te ontdekken, dat die melodie net ook al voorbij was gekomen. Ach ja, hij zingt lekker weg, denk ik dan maar.

Maar dat we elkaar gegeven zijn ‘tot kleur en samenklank’ is wel iets dat als een ‘licht van vreugde’ aanvoelt deze dagen. Afgelopen week sprak ik nog met iemand over de fijne saamhorigheid die er op de startzondag was. Van Vaals en Gulpen tot Maastricht, van Valkenburg tot Eijsden droeg het gevoel van ‘samen’ deze dag.

Maar kijk ook naar die mensen die zich afgelopen jaar hebben ingezet voor werkzaamheden die onze gemeente mede tot een levende gemeenschap maken. Of het nu een kleine of grote taak is – naast diegenen die dit al lange tijd doen en in hun toewijding dragende krachten zijn, merk je ook dat anderen opstaan om hun bijdrage te leveren. Het ‘samen’ werkt aanstekelijk en maakt gevoelig voor het appèl een steentje bij te dragen.

De ‘angst om leven dat verloopt’ (657) is in de vorm van ‘vinden we nog wel voldoende mensen en financiën om de gemeente draaiende te houden?’ een duidelijke zorg in onze gemeente. Een zorg die belangrijke ontwikkelingen in (zoals een helder idee waar we heen willen, welke financiële speelruimte is er en hoe vullen we de predikantsvacature in) hebben vertraagd. En een zorg die nog niet helemaal weg is – tot spijt (en ook wel frustratie) van ieder die zich bij de gemeente betrokken voelt, niet in de laatste plaats van kerkenraadsleden. Maar je moet het op een gegeven moment samen ook uit weten te houden met dat wat niet lukt zoals je had gehoopt en met dat waar maar geen beweging in lijkt te komen. Ook dat is samen optrekken: de windstilte verduren.

Al is het zo windstil ook weer niet, want er gebeuren tal van mooie activiteiten in onze gemeente! En denk daarbij ook aan de belangstelling van de synode voor wat in deze

gemeente met de vier kerkplekken gebeurt, de winst van onze tiener-groep bij een landelijk Kerk-in-Actie spel (dank aan alle donateurs vanuit de gemeente), en een landelijk reeds goed bezocht toneelstuk over dementie dat we als PGMH naar Maastricht hebben weten te halen ('Lang zal hij leven').

Te midden van onze zorgen wordt daardoor toch ook 'ons lied steeds gedragen door vleugels van de hoop' (657). In het vertrouwen dat na 'donk're regen' ook een 'mild en klaar seizoen' zal volgen (910). De gesprekken van afgelopen jaar laten zien dat onze kerkelijke gemeenschap in al haar kwetsbaarheid vertrouwt in haar kracht en onderlinge verbondenheid, de relevantie van waar ze in gelooft voor het dagelijks leven binnen en buiten de kerk en haar mogelijkheden om verbindend bezig te zijn in stad en heuvelland. Dat is een belangrijk vertrekpunt. Want als de verandering, het weer opbloeien, de transformatie van de kerk ergens begint, dan wel in ons eigen hart, in het hart van ons gemeente-zijn, ons Maas-Heuvelland zijn.

We hadden allemaal gehoopt dat het dit kerkelijk jaar al een 'klaar seizoen' zou zijn, maar het vraagt echt meer geduld. Bewegingsloos is het echter niet! Er ligt een mooie gemeenteavond op ons te wachten (30 november, Kloosterkerk). In de sfeer van de vorige gemeenteavond en van de startzondag ontmoeten we elkaar daar. Komt allen! We hebben elkaar gemeentebreed echt nodig (Onderschat niet hoe fijn anderen het vinden als u aanwezig bent).

Op deze avond zal een aantal gemeenteleden zich voorstellen als nieuw lid van Kerkenraad, College van Diakenen, College van Kerkrentmeesters. Ze komen uit alle hoeken van de gemeente. Het is toch ook wel weer het 'wonder van het Zuiden' dat er plots vacatures worden ingevuld! Niet in de laatste plaats met dank aan interimpredikant ds. Cees Hendriks.

Namen volgen in een ander bericht. We zijn er nog niet, hoor, maar dit is zeer hoopvol! En nee, dat zijn dit keer niet telkens weer dezelfde op wie een beroep wordt gedaan. Ook nieuwe gezichten mogen we in deze vacatures van harte welkom heten, waaronder ook gemeenteleden uit de midden-generatie (30-55). Ik kan u zeggen: de gemiddelde leeftijd van de Kerkenraad was al langzaam dalende – die lijn zet zich voort. Een mooie indicatie dat ook zij die nog volop in het werkzame en/of gezinsleven staan bereid zijn tijd vrij te maken voor deze gemeente. Samen met de ouderen en met hen die al zoveel jaar het werk dragen willen zij onze gemeente helpen niet alleen te 'zingen van vergezichten' (657), maar deze ook samen concreet te maken – zo, dat het 'ademt van Gods Geest'. Als dat geen 'licht van vreugde' is Graag tot de 30^{ste} dus, waar we samen met hen en met elkaar zoeken naar zinvolle vervolgstappen!

ds. Harrie de Reus

Niet perfect, maar wel volmaakt

Met een verscheidenheid van voorgangers is er toch af en toe een merkwaardige samenhang of misschien wel dialoog tussen meerdere kerkdiensten. Op 23 oktober mocht ik een kerkdienst leiden waarbij uit 2 Koningen een vrouw haar stem liet horen: "ik heb er toch niet om gevraagd om een kind te krijgen, waarom verlies ik het dan aan de dood?" Ofwel: hoe onrechtvaardig kan het lot van het leven zijn en wat heeft God daarmee te maken? Zondag 13 november kwam ervaringsdeskundige ds. Hans Kling (ziekenhuispredikant) aan het Woord

en hij accentueerde met een quote uit het evangelie: de ellende die je overkomt is niet altijd, of eigenlijk zelden of nooit, terug te voeren op wat je zelf in je leven niet zo slim of goed hebt gedaan. En hij kwam uit bij de troostvolle gedachte dat je niet perfect hoeft te zijn. Nu ligt er een zondag voor ons waarin ik voorganger zal zijn. En dan eindigt het evangelie voor die dag met de woorden “Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.” Wordt dit een beetje verwarrend? Ik heb niet gevraagd om die ellende – je hoeft niet perfect te zijn – wees dus volmaakt. Tja, sommige mensen zeggen dat een kerkdienst het dieptepunt van saaiheid is, maar als je wilt horen wat er aan de orde is, is het best spannend.

Ach, nu nog even over iets heel banaals. Het was weer een zondag in de St Jan met een thermostaat die één graadje lager afgesteld stond dan “vroeger” normaal. Komt er na de kerkdienst één van de jongere gemeenteleden (86 jaar) naar mij toe en zegt: “nou, ik had het best warm, het mag van mij nog wel een graadje lager”. Dit is toch wel belangwekkend. We laten het nog maar even zo, dan hebben we straks 3 zondagen van een graadje lager. En dan bezien we of we nog een stapje durven doen. Beste mensen: kleedt u er op!

Kees Vermeiden, vz. Kernraad Maastricht

Gedachteniszondag in de St. Jan

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar worden de namen genoemd van de gemeenteleden die in het afgelopen jaar overleden zijn. Hoewel al enige tijd vertrokken uit ons midden was ds. Piet van Reenen nog duidelijk met ons verbonden en zo zullen wij ook op deze zondag zijn naam noemen en daarbij het licht ontsteken. Daarnaast is er gelegenheid voor alle gemeenteleden om nog een kaarsje aan te steken bij het gedenken van een dierbare die er niet meer bij is.

Voor deze gedachteniszondag kwam ik uit bij teksten die eerder verbonden waren met 1 november, Allerheiligen en door velen al gemakshalve verbonden met Allerzielen. Kortom, de gedachtenis van de velen die ons zijn voorgegaan, omarmd door de Eeuwige, de weldaad van het ons geborgen weten in de liefde van die Ene. Het komt er uiteindelijk bij uit dat het volmaakte niet ophoudt volmaakt te zijn al zijn de breuklijnen zichtbaar die tijdelijk de harmonie verstoorden.

We hopen op een zondagsviering waarin de emoties zich verbinden in loyaliteit en liefdevolle herkenning. Als we zo met elkaar gemeente kunnen zijn, wat zijn we dan toch ontzettend sterk ook al worden we geroerd en bedreigd door het beuken van golven van geweld en verlies.

Gedachteniszondag is dan ook bovenal Gemeentezondag: samen elkaar steunen in het verdriet dat begrepen wordt door de Eeuwige.

Ds. Kees Vermeiden

Voorganger: ds. Kees Vermeiden

Organist: Klaas Remerie

Lector: Lennar Imandt

Kindernevendienst: Stijntje Noordijk

Aanvang: 10.00 uur

<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11002>

Met medewerking van: Zanggroep St. Jan

Autodienst Maastricht

Als u vervoer naar de kerk nodig hebt, belt u bij voorkeur op zaterdag voor 12.00 uur naar het vaste nummer 043-3475940, b.g.g. 06-34080956. Dit gaat door ook als het regent of juist als het regent.

Hans en Willy Kippers, coördinatoren autodienst St Janskerk Maastricht.

De zondagsdienst in Gulpen

Komende zondag gedenken we samen diegenen die afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Een belangrijk moment van verbinding waarin we hun namen zullen noemen. Daarin ervaren we hoe we hen hebben moet loslaten, én tegelijk vasthouden. En in gelovige vertrouwen: hoe in ons losloten de Eeuwige zal vasthouden. Een troostrijke viering in woord, muziek en stilte. Met mooie muziek van Christine Moraal (orgel) en Mariëlle van der Kamp (viool). Voor een ieder die stil wil staan bij wie afgelopen jaar, of al langer geleden, overleed. Hun gedachtenis zij ons tot zegen.

ds. Harrie de Reus

Voorganger: ds. Harrie de Reus

Aanvang: 10.00 uur

Organist: Christine Moraal

<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20233>

Kindernevendienst: Martine Bakker

Van de Kerkenraad

Ds. Harrie de Reus heeft boven al een en ander meegedeeld over de gemeenteavond en de financiën. Dankzij Hans Kippers, en onder het waakzaam oog van het CvK, zijn we een heel eind gekomen met de begroting. Het is nu al duidelijk dat we een zeer fors tekort zullen hebben in 2023 – het zal wel uitkomen op meer dan €100.000. Maar het werk is nog niet gedaan – we hopen u op de gemeenteavond wel een complete begroting 2023 alsmede een meerjarenbegroting te kunnen presenteren. Wel hebben we de diaconale begroting 2023 voorlopig kunnen vaststellen. Die sturen we in de bijlage ter inzage mee. U kunt uw opmerkingen en bezwaren tot 27 november bij de scriba indienen.

De Kerkenraad is in ieder geval erg verheugd dat we de gemeente om goedkeuring kunnen vragen voor een nieuwe voorzitter van de Kerkenraad en een aantal nieuwe leden van het CvK. Deze zullen zich op de gemeenteavond presenteren.

Als nieuwe ouderling, met de bedoeling hem als voorzitter van de Kerkenraad te benoemen, stellen we Dirk Ouwehand voor, sinds enige tijd woonachtig in IJzeren.

Verder hebben we bereid gevonden in ieder geval als rentmeester in het CvK zitting te nemen:

Hans Kippers – financiële administratie, jaarrekening, begroting

Arjen van der Star – secretaris

Jens Giessing – groot onderhoud

Lianne Schuurding – HRM, exploitatie gebouwen.

Met de beoogde nieuwe voorzitter zijn de gesprekken nog gaande.

Nog open staan de functie van penningmeester (essentieel, maar door de komst van Hans Kippers een aanzienlijk lichtere taak dan voorheen), veiligheid en coördinatie gebouwbeheer. U ziet dat het aantal leden van het CvK flink uitgebreid wordt. De gedachte is dat de taken zo goed behapbaar zullen worden. Gosewien Heije zal als medewerker van het Kerkelijk Bureau de Aktie Kerkbalans voor haar rekening nemen. De termijn bezwaar te maken tegen deze voordrachten is verlengd tot na de gemeenteavond, en wel tot en met 4 december.

Pieter Caljé, scriba

**Bijeenkomst Ecologische voetafdruk bij Werkgroep Groene Kerken.
Dinsdag 22 november, half acht in het Trefpunt**



Aanstaande dinsdag organiseert de Werkgroep Groene Kerken een avond over de ecologische voetafdruk. Die meet de mate, waarin je leefstijl invloed heeft op onder meer je CO2 uitstoot. Verschillende gemeenteleden hebben de scan de afgelopen periode ingevuld en zich een doel gesteld. Dinsdag willen we met elkaar uitwisselen wat zij en wij hebben ondernomen om die voetafdruk te verkleinen. We doen een rondje en wisselen onze ervaringen, tips en trics uit.

Het is niet relevant elkaars voetafdruk te kennen. Belangrijker is het ideeën op te doen, want zo helpen we elkaar een duurzamer wereld te bouwen.

Wie wil aansluiten is welkom, ook al heb je niet gemeten. Wil je vooraf toch nog (eens) meten, ga dan naar VoetafdrukNederland.nl, de voetafdrukscan, klik op het kaartje op de provincie Limburg en doe de voetafdrukscan.

Jelle Vegt, Werkgroep Groene Kerken

Pastoralia Heuvelland

Ds. Kees Hollemans uit Vaals is afgelopen week weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Het gaat naar omstandigheden goed. De periode in het ziekenhuis was stilletjes, omdat er door een COVID-infectie geen bezoek mocht komen. Thuis is dus beter. Daar gaat hij met een revalidatie-traject van start om ook weer letterlijk op de been te komen. Sterkte met de revalidatie toegewenst!

Ds. Harrie de Reus

Woensdag 23 november RedWednesday



Met RedWednesday© vestigt Kerk in Nood (ACN) op woensdag 23 november 2022 de aandacht op het lot van miljoenen vervolgte, onderdrukte en bedreigde gelovigen in de hele wereld. Wereldwijd worden rond deze dag honderden beroemde kathedralen, kerken, kloosters, monumenten en openbare gebouwen in bloedrood verlicht.

Ook de Protestantse Gemeente Maas Heuvelland wil dit jaar weer meedoen. Wij zullen zowel de Sint Janskerk in Maastricht als de Kloosterkerk in Valkenburg op deze dag rood uitlichten (helaas worden de andere kerkgebouwen van onze gemeente normaal gesproken niet aangeliicht en is er daar geen buitenverlichting waar we gebruik van kunnen maken).

De vervolging van gelovigen neemt wereldwijd toe. Liefst 62 landen (32%) kennen aanzienlijke schendingen. Christelijke minderheden zijn relatief vaak slachtoffer. Staten, jihadistische groepen en religieuze nationalistes hebben het in diverse landen op hen gemunt. In het rapport 'Vervolgd en vergeten 2022' presenteerde Kerk in Nood op 16 november, precies een week voor RedWednesday, de bevindingen van twee jaar onderzoek naar de vervolging van Christenen wereldwijd.

Voor meer achtergrondinformatie zie ook <https://kerkin nood.nl/>
Een andere stichting die we van harte bij u kunnen aanbevelen voor meer verdiepende informatie is <https://www.opendoors.nl/>

Namens het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen
Jelle Vegt en Baukje Vrieswijk

Kerstdienst Kloosterkerk

Op kerstavond, 24/12, is er ook in de Kloosterkerk een kerstdienst om 21 uur. De voorganger is Ds. Gerard Nieuwenhuis. Graag wil hij deze dienst begin december voorbereiden met gemeenteleden. Als U, Jij hieraan mee wil doen, welkom!
Graag even een berichtje, voor 1/12, mijn kant op:
liesgretha@live.nl of 043 3647242 (evt.inspreken)

Lies Oost

Statistiek St Jan zondag 6 november 2022

Volw./knd	Collecte diaconie	Collecte kerk	bijzonderheden
55/3	€328,68	€192,16	Met Remonstranten

Hierbij is niet meegerekend het aantal mensen dat via de streaming de dienst heeft meebeleefd, evenmin collectebijdragen via de bank.

Kerstconcert in Valkenburg op 17 december

Op zaterdag 17 december bent u van harte welkom in de Kloosterkerk in Valkenburg. U kunt dan genieten van een sfeervol concert met kerstliederen en declamaties. Ook is er gelegenheid tot samenzang. Aan deze middag werken mee: Mieke Zeguers (zang), Lies Oost (declamaties), Kees den Dulk (declamaties), Wil Meurders (piano), Cariene Groen-Zwart (orgel) en Servé Zeguers (saxofoon).

Aanvang: 14.30 uur

Entree: vrije gave ten gunste van de Voedselbank

Het concert duurt ongeveer een uur. Aansluitend bent u van harte uitgenodigd voor een gezellig samenzijn.

Hernieuwde oproep van de diaconie

Maar eerst een hartelijke dank van de Gouwe voor de opbrengst van de collecte in de St. Jan van € 328,35. Een prachtig bedrag. De opbrengst van de hele gemeente is natuurlijk nog niet bekend.

Nu gaan we nog 3 zondagen verder met het inzamelen van goederen op het koor van de St. Jan. En tot onze vreugde gaat het Heuvelland ook meedoen met het inzamelen.

Aanstaande zondag in Gulpen, zondag 27 november in Vaals en Valkenburg en zondag 4 december in Vaals. Voor vervoer van de spullen wordt gezorgd.

Onderstaand nog eens de opsomming van de goederen waaraan de Gouwe behoefte heeft:

KLEDING

We kunnen kwalitatief goede winterkleding gebruiken. Dit in alle maten wel met een klemtoon op kinderkleding voor kinderen in de lagere schoolleeftijd.

Daarnaast zijn schoenen ook welkom.

ZELFVERZORGING

Douchegel, shampoo, tandpasta/borstel, body lotion,

Baby was gel, baby shampoo, babybodylotion

VOEDING

Rijst, pasta, soep in blik, groente in blik, koffie, suiker, wc-papier.

Verder is er behoefte aan:

Handdoeken, washandjes, theedoeken, vaatdoekjes.

De Gouwe is de hele gemeente Maas-Heuvelland dankbaar voor haar inzet.

Hanske Kamphuis

Namens de Diaconie

Diaconale collecte voor Vluchtelingenwerk Nederland



Een vluchteling is iemand die in zijn thuisland 'gegronde vrees' heeft voor vervolging op grond van ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde etnische of sociale groep, en die in het eigen land geen bescherming krijgt.

Deze definitie is bepaald in het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties. Dit verdrag werd opgesteld in 1951, vlak na de Tweede Wereldoorlog. Staten die het verdrag hebben erkend, zijn gebonden aan de verdragsregels.

Kern van het verdrag is dat vluchtelingen en asielzoekers niet mogen worden teruggestuurd naar een land waar hun leven gevaar loopt. Niemand laat zonder reden zijn familie, vrienden en bezittingen achter. Vluchtelingen kunnen niet anders. Als vluchtelingen in Nederland

komen zijn ze wel veilig, maar hebben verder helemaal niets. Geen familie, geen huis, geen zekerheid.

Met uw financiële hulp kunnen we vluchtelingen in Nederland helpen bij het opbouwen van een nieuw bestaan. U doet toch ook mee?! Zo kan Vluchtelingenwerk Nederland haar werk voortzetten.

Namens de diaconie alvast bedankt
Mieke Davidse

Voor deze collecte kunt u uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de Diaconie Maas-Heuvelland: NL79 RABO 0152 1293 59

Collecte voor het werk in de gemeente

De kerkelijke collecte is deze week bestemd voor Kerk en Eredienst.

Namens het College van Kerkrentmeesters, Menso Fermin.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Bankrekening NL 37 RABO 03 7372 4772 t.n.v. Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland onder vermelding van het doel van uw gift.

Agenda

Zaterdag 19 november

- **Pizza & More** van 18.00-20.00 uur in 't Gulper Hoes. Info: ds Harrie de Reus (dsdereus@ziggo.nl)

Zondag 20 november

- **Gedachteniszondag** in Gulpen en Maastricht
- **Podium St. Jan** om 15.00 uur: Oude en Nieuwe Psalmen
Na lange tijd gaat de Podiummiddag in de Sint Jan weer van start. Het programma voor dit najaar stond al even in de planning. Wie goede ideeën heeft voor een volgende podiummiddag of graag mee wil doen met de organisatie... Van harte welkom! Dit keer is het een concert met oude en nieuwe psalmen en gedichten voor zang, orgel en recitatie. Met o.a. de Biblische Lieder van Anton Dvorak. Kathinka Kobelt (sopraan), Christine Moraal (orgel) en Joen Drost (recitatie). Vrije gave.
Contactpersoon: Nelleke de Kruik mail nellekedekruik@gmail.com

Maandag 21 november

- **Hoeskamer va Gullepe** van 14.00-16.30 uur, 't Gulper Hoes, Rosstraat 5 Gulpen
- **Alzheimercafé Vaals**: De kracht van herinneringen met Lieke Sproken van 15.00-17.00 uur

Dinsdag 22 november

- **Ontmoetingsochtend in het Trefpunt**, Aureliushof Maastricht van 10.00-12.00 informatie Jetty Vels (jetty.vels@ziggo.nl of tel. 06 25 36 16 91).
- **Werkgroep Groene Kerken:** Ecologische voetafdruk in het Trefpunt om 19.30 uur

Woensdag 23 november

- **Red Wednesday** (zie boven)
- **Werkgroep Onderweg** komt bij een van de leden thuis bijeen van 15.00-16.30 uur. Iedereen die ideeën of suggesties heeft is hartelijk welkom. Info: Nelleke de Kruik Email: nellekedekruik@gmail.com

Donderdag 24 november

- **Hoeskamer va Gullepe** van 14.00-16.30 uur, 't Gulper Hoes, Rosstraat 5 Gulpen
- **Huiskamer van Valkenburg** in de Kloosterkerk. Contactpersoon Lies Oost (liesgretha@live.nl - 043-3647242)

Vrijdag 25 november

- **Klooster Wittem:** 20.00 uur: een avond over 'duurzaam beleggen', verzorgd door Cedric Scholl die pensioenfondsen adviseert over dit onderwerp. Hij zal vanuit zijn dagelijkse praktijk ook verschillende dilemma's bij duurzaam beleggen benoemen.

Save the Date

Zaterdag 26 november

- **Netwerk Groene Kerken:** Wat betekent het Groene Kerk te zijn? Voor alle kerken en moskeëen van 14.30 tot 17.00 uur in de Gemmakapel, Leyenbroekerweg 52, 6132 CG Sittard. Aanmelden bij Nelleke de Kruik. Email: nellekedekruik@gmail.com

Zondag 27 november

- **Valkenburg: Harmonie Amicitia** levert muzikale medewerking aan de dienst
- **Maastricht:** Eerste Advent samen met **St. Servaas**

Maandag 28 november

- **Theaterstuk "Lang zal hij leven"** in het Theater aan het Vrijthof - bovenzaal.

Thema: dementie en euthanasie. Het is een interactief stuk opgevoerd door professionele acteurs. Het theaterbureau werkt samen met de Protestantse Kerk Nederland en de Protestantse Universiteit. Twee voorstellingen: om 16.30 en 19.30 uur. Contactpersoon: Nelleke de Kruijk E-mail nellekedekruik@gmail.com (zie flyer)

Woensdag 30 november

- **Gemeenteavond** over de toekomst van onze gemeente en de beroeping van een nieuwe predikant – Noteer het in uw agenda!

Zondag 4 december

- **Adventslunch** in Vaals en Valkenburg **vanaf 12.00 uur**
- **Lezing St. Jan:** 20.00 uur Sint Jan Maastricht. Neemt Kunstmatige Intelligentie onze wereld over? Een lezing van prof. Frits van Merode. Contactpersoon E. nellekedekruik@gmail.com

Dinsdag 6 december

Sint Jan Maastricht Neemt Kunstmatige Intelligentie onze wereld over? Een lezing van prof. Frits van Merode. Aanvang: 20.00 uur. Contactpersoon E. nellekedekruik@gmail.com

Woensdag 7 december

- **Be(Zin) in film:** The Bucketlist (Rob Renier) Kloosterkerk Valkenburg 19.00 uur

Zaterdag 10 december

- **Klooster Wittem:** 14.00 uur: een interactieve lezing over ‘groen geloven’ door Trees van Montfoort, auteur van Groene Theologie een standaardwerk over dit thema. De bijeenkomst is niet alleen voor theologen, maar voor iedereen die vanuit zijn/haar geloof wil nadenken over behoud van onze schepping.

Zaterdag 17 december

- **Kerstconcert** in de Kloosterkerk een klein met samenzang, piano en orgelspel, solozang en wat woorden. Daarna een gezellig samenzijn. Aanvang 14.30 uur.

Maandag 19 december

- **Alzheimercafé Vaals:** Gezellige jaarafsluiting kerst en muziek van 15.00-17.00 uur

Zaterdag 7 januari

- **Workshop symbolisch bloemschikken:** Meesterbloemiste Hanneke Maassen (stond op de Floriade bij de pop-up kerk) ons een workshop geven in symbolisch bloemschikken. Tijd 11.00 – 15.00 in het Gulper Hoes. Aanmelden verplicht. Kosten 5,00 p.p inclusief lunch. Contactpersoon E. nellekedekruik@gmail.com

Reacties op en mededelingen voor de Nieuwsbrief

Deze kunt u sturen naar de scriba - pgmhscribaat@gmail.com

Gebruikt u a.u.b. niet de reply-functie als u de Nieuwsbrief krijgt. Uw reactie komt dan bij de ledenadministratie, en dat is een omweg.