



**Protestantse Gemeente
Maas-Heuvelland**



Nieuwsbrief 8 juli 2022

Ruth

Tijdens de laatste vier weken voor mijn vakantie geef ik in de vieringen waarin ik voorga het bijbelboek Ruth een plaats. Elke week een hoofdstuk. Het boek, dat wij in onze vertalingen gewend zijn aan te treffen tussen Richteren en Samuël, heeft in de Hebreeuwse canon een heel andere plaats. De Hebreeuwse indeling van de Schriften is: Tora – Profeten – Geschriften. Het wordt als een cirkel beschouwt: Tora in het midden, daaromheen de Profeten en de Geschriften als buitenste schil. Terwijl Richteren en Samuël daar gerangschikt zijn onder de ‘Profeten’, heeft het boek Ruth een plaats onder de ‘Geschriften’, de buitenste schil van de canon, namelijk tussen Spreuken en Hooglied.

Dat zegt ons meteen iets over de aard van dit boekje. Het wil ons niet ‘profetisch’ toespreken; het zegt ons niet hoe wij de tijd vanuit de ‘Tora’ bezien moeten verstaan. Maar het wil – net als de andere ‘Geschriften’ als Job en Prediker en de Psalmen – laten zien hoe mensen reageren op het dagelijks leven zonder dat daar meteen tekenen van God zichtbaar zijn. We kennen de vragen, de klacht, de verwondering, het vertrouwen, etc. die op die manier door Prediker of de Psalmist worden verwoord.

Zo dus ook Ruth – een boekje uit het leven gegrepen. Of om het in de lijn van de Hebreeuwse volgorde te zeggen: hoe reageren mensen als Noömi, Ruth en Boaz in hun dagelijks leven, die a) vanuit de ‘Tora’ over Gods beloften te horen hebben gekregen, en b) vanuit de ‘Profeten’ hebben geleerd het beslissend karakter in te zien van de tijd waarin ze leven, vervolgens c) met het verhaal van hun eigen leven? Welk verhaal vertellen zij dan? En wat komt daar hoopvol aan het licht (of niet) en wat zijn beslissende momenten daarin?

Ruth is een lief boek. Lichtvoetig en ernstig, zoals het dagelijks leven dat kan zijn met slapen, eten en drinken, huwen en niet-huwen, van verlies en nieuwe kansen. Het is een novelle bijna, een idylle misschien wel. Tenminste, als je daarin óók de honger, het gemis, het verlies hoort zoals dat in het leven – ook ons leven – zich voordoet. Het is niet allemaal koek-en-ei. En dat roept een vraag op die eigenlijk in het hele boek wat blijft hangen: is deze ervaring van het leven bedoeld als illustratie van het uitblijven van Gods ingrijpen op levensveranderende momenten, of is het een lofzang aan de verborgenheid van zijn nooit afwezige Aanwezigheid? Of misschien dezelfde vraag anders gesteld: handelen de personages die er in voorkomen uit geloof of uit ongeloof? Nu ja, dat onderscheid is bij ons ook niet altijd duidelijk, toch? Een fascinerend boekje wat dat betreft. Mooi voor de komende zomerdiensten.

ds. Harrie de Reus

Vragen naar de bekende weg of toch een eye-opener?

In de dienst van zondag 10 juli in de St Jan zal ds. Joen Drost voorgaan. De evangelietekst is overbekend. Maar kennen en kennen is twee, zeggen we wel eens. Is het een tekst die we van harte kennen, liefhebben dus? Wie is je naaste? We openen ons hart om te horen én te zien!

In deze dienst vieren we ook het Heilig Avondmaal. Zeker in de Corona-tijd is dit wezenlijk deel van ons vieren op de achtergrond geraakt. Al enige maanden geleden besloot de kernraad er weer naar te streven dat we ongeveer eens in de zes weken de gemeenschap van brood en wijn vieren. Met gastpredikanten is dat wellicht niet altijd mogelijk, maar Joen Drost kunnen we in ons midden toch nauwelijks meer een gastpredikant noemen! Onze kerk wordt in deze weken enigszins ontsierd door wat attributen ten behoeve van de concerten van André Rieu. Let vooral op de kabelbundels, zij willen geen struikelblok zijn!

Kees Vermeiden, vz. Kernraad Maastricht

De zondagsdienst in de St. Jan

Voorganger: ds. Joen Drost

Organist: Ineke Schuit

Lector: Menso Fermin

Kindernevendienst: Marianne Vermeiden

Aanvang: 10.00 uur

<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11002>

Avondmaalsdienst

Autodienst Maastricht

Als u vervoer naar de kerk nodig hebt, belt u bij voorkeur op zaterdag voor 12.00 uur naar het vaste nummer 043-3475940, b.g.g. 06-34080956 van Hans en Willy Kippers, coördinatoren autovervoer naar de kerk.

De zondagsdienst in Vaals

We lezen in het eerste hoofdstuk van boek Ruth het aangrijpende verhaal van het leven van Noömi. Ooit een leven waarin aanvankelijk kennelijk zorgen waren over de gezondheid van haar jongens, en waar de dreiging van de hongersnood het leven anders deed lopen, maar dat ze – terugkijkend – wel als ‘vol’ omschrijft. Haar leven is sindsdien echter drastisch veranderd. In Moab, waar ze met elkaar heen vluchtten omdat in eigen land geen eten meer was, overlijden in tien jaar tijd niet alleen haar man, maar ook haar beide zoons.

Als Noömi dan het gerucht hoort over hoe de hongersnood als bij godsgeschenk voorbij is in het land waar ze ooit woonde, “keert ze zich om van de velden van Moab.” Ik kan me zo voorstellen hoe ze – en misschien wel eerst – ook in gedachten is teruggekeerd. Terug naar ooit, lang geleden, toen het leven nog ongecompliceerd was en er genoeg in haar leven was om door gevoed te worden. Herinneringen met inmiddels flinke rafelranden – dat wat mooi was, komt nooit meer terug.

Zoals dat herkenbaar is uit ons leven, zetten leed en verdriet vraagtekens bij haar godsbeeld. Geruchten over God die brood geeft maken haar cynisch: haar leven is leeg geworden, God heeft haar bitter gemaakt. De verteller laat staan wat Noömi over God en haar leven zegt. Hij beaamt haar bewering niet, en hij spreekt haar ook niet tegen. Als iemand bij wie je je

verdriet kwijt kunt, zonder dat die goedbedoeld naar opheffing van jouw verdriet zoekt. Maar hij laat haar ook niet in de leegte alleen. Als zij haar klacht uit dat de Ene haar leeg heeft laten terugkeren, vermeldt de verteller er subtiel bij dat het Ruth is die in haar leegte meegaat. Als een onvermoed begin van leven.

Je zou het ieder toewensen – dat het verhaal van je leven zo kan klinken dat niet alleen de momenten van eenzaamheid erin oplichten, maar daarin ook zichtbaar wordt wie/Wie daarin met jou meetrekt.

ds. Harrie de Reus

Voorganger: ds. Harrie de Reus

Organist: Christine Moraal

Kindernevendienst: Arie Koster en Iris te Boome

Aanvang: 10.00 uur

<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20233>

De zondagsdienst in Valkenburg

Voorganger: ds. Jolien Leeffers

Muziek: Cariene Groen-Zwart

Aanvang: 10.00 uur

<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20222>

Van de Kerkenraad

De Kerkenraad was erg gelukkig met de wijze waarop de gemeenteavond is verlopen en wil proberen de flow ervan vast te houden. Een verslag is nog ni de maak. Heel graag was de Kerkenraad met het beroepingswerk gestart, maar eerst moet er zicht zijn op onze mogelijkheden. Gelukkig is de jaarrekening 2021 vrijwel klaar. De Kerkenraad gaat er van uit die op korte termijn aan uw voor te kunnen leggen. Die moet de basis zijn voor de meerjarenbegroting waarvan de contouren eind juli zichtbaar moeten zijn. Dan kunnen we na de zomer met het beroepingswerk beginnen.

De Kerkenraad is verder verheugd te kunnen melden dat de groep die de herschikking van de taken van het gebouwenbeheer heeft afgrond, eenzelfde operatie wil uitvoeren voor het CvK als geheel. Het betreft Hans Kasper, Volker Hauck, Henk van Gelderen en Jelle Vegt. Mogelijk zal er nog een persoon aan de groep worden toegevoegd.

De Kerkenraad heeft ook het Jeugdplan van jeugdouderling Jody Martens goedgekeurd. U vindt het in de bijlage.

De Diaconie heeft besloten niet mee te werken aan het project Schuldhulpmaatje. Dat was enerzijds omdat het een groot project is, dat de Diaconie er nu niet bij kan hebben, maar anderzijds ook omdat ze er niet helemaal een goed gevoel bij had.

De heropening van de Kloosterkerk is vastgesteld op het weekeinde van 17/18 september. Net als bij de heropening van Vaals zal er dat weekeinde geen andere dienst in het Heuvelland zijn, zodat alle gemeenteleden uit het Heuvelland in de Kloosterkerk aanwezig kunnen zijn. De dienst in Maastricht dat weekeinde gaat wel door. Het is de Musica Sacra-dienst onder leiding van ds. Joen Drost.

Tenslotte heeft de Kerkenraad in overleg met interim-predikant ds. Cees Hendriks besloten zijn aanstelling wel te verlengen tot 1 januari 2023, maar in omvang terug te brengen tot 0,2 fte. Het zal gaan om specifieke taken, onder meer bij de herstart van het CvK. Een belangrijke overweging was, dat het voorzitterschap van de Kerkenraad per 1 september vacant wordt.

Marika de Bruijn, voorzitter a.i.
Pieter Caljé, scriba

Gesprekskring 30-40+

Zes mooie bijeenkomsten hebben we afgelopen maande gehad. Elk rondom een hoofdstuk uit de brief van Paulus aan de Efeziërs. Met zes hoofdstukken paste dat prima. Het leverde mooie gesprekken op – betrokken, kwetsbaar, reflecterend op eigen leven, zoekend naar wat oude bijbelwoorden daarin te zeggen hebben. Op de zevende bijeenkomst rusten we (😊) uit van al onze gesprekken: komende donderdag ontmoeten we elkaar bij Karin in Heijenrath, waar we samen eten en het goed hebben.

Rianne de Winde en ds. Harrie de Reus

Pizza & More

Komende zaterdag (9 juli, 18.00-20.00 uur) is er weer een tienertreffen in 't Gulper Hoes. Uiteraard eten we samen pizza! Daarna, in gesprek & spel, bevragen we elkaar op onze talenten: wat is jouw talent eigenlijk, wat doe je daarmee, of moet je er eigenlijk wat mee? Rianne heeft er een mooi filmpje bij gevonden. En de dominee natuurlijk weer een bijbelverhaal: ook Jezus heeft een verhaal over talenten – en ja, wat vinden we van dat verhaal?

Rianne de Winde en ds. Harrie de Reus

Technische strubbelingen in de St Jan

Zondag 3 juli viel de streaming van de kerkdienst uit voordat ie goed en wel begonnen was. Helaas, in de dienst zelf werden geen tekenen opgemerkt dat iets niet liep zoals het moet en als het al opgemerkt was, had het misschien nog niet verholpen kunnen worden. Het lijkt een technisch probleem van de wifi-verbinding geweest te zijn.

We hopen dat het nodige gedaan is om dit nu en in de toekomst te voorkomen. Helaas valt daar geen 100% garantie voor af te geven.

Tijdens de dienst zelf bleken meerderen moeite te hebben met het verstaan van de voorganger. Dit mag en hoeft niet meer voor te komen. Ook al is het een veel vaker gehoorde klacht.

Vanaf a.s. zondag zal de dienstdoende ouderling informeren hoe het zit met de verstaanbaarheid. Veelal is het een probleem dat gecorrigeerd kan worden door de spreker zelf, namelijk door beter in de microfoon te spreken. Wie iets zegt wil toch wel gehoord worden! Blijkt er nu toch een probleem te zijn van versterking dan zal de koster dit kunnen bijstellen.

Maar dan nog: tijdens de dienst. De predikant “vult” het grootste deel van de dienst, de lector doet enkele lezingen, de collectant deelt iets mee over de collectes en de bestemming

van de bloemen. Al die mensen letten zelf op hun verstaanbaarheid, de ouderling van dienst assisteert indien nodig. **Mist u toch nog iets, laat het weten, steek uw hand op, meld dat u het niet verstaat.** Dit is geen overlast, het is pas overlast als we achteraf horen dat de boodschap niet is verstaan.

Gedurende een aantal weken zullen we hier veel nadruk op leggen. Dat is een aantal weken wat extra aandacht voor een probleem dat al jaren bestaat. Dat mag toch wel? Werkt u er ook aan mee? Let bijvoorbeeld op een ander bij u in de buurt in de kerk, van wie u weet dat zij of hij wel eens wat mist. Dan kan de ouderling van dienst wel vragen of iedereen hem of haar hoort, maar als die vraag niet overkomt, schieten we daar natuurlijk ook niet mee op.

Kees Vermeiden, vz kernraad Maastricht

Statistiek St Jan zondag 3 juli 2022

Volw./knd	Collecte diaconie	Collecte kerk
60/4	€195,70	€177,31

Hierbij is niet meegerekend het aantal mensen dat via de streaming de dienst heeft meebeleefd, evenmin collectebijdragen via de bank.

Gesprekskring Daalhof

Na vier fijne bijeenkomsten met ds. De Reus slaan we in augustus een keertje over. Na de zomer gaan we weer verder – elke tweede vrijdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur ontmoeten we elkaar rondom een gespreksthemata in het Trefpunt in Daalhof. De volgende keer is dan dus vrijdag 9 september. Ds. De Reus is die middag verhinderd, maar zal voor een goede vervanger zorgen.

Voor meer info kan contact worden opgenomen met Anny Vanduffel-Blaauw (+32 89 864922)

Anny Vanduffel-Blaauw

Proef met ontmoetingen in de buurt

In september start de kernraad Heuvelland een proefproject met de naam *'Kerk in de buurt'*. We wonen als gemeenteleden verspreid in een groot geografisch gebied dat onze gemeente omvat. Doordat we op heel verschillende manieren betrokken zijn bij de kerkelijke gemeenschap, kennen we elkaar soms heel goed, maar weten we soms ook helemaal niet van elkaar dat we lid zijn van de kerk, terwijl we in hetzelfde dorp wonen.

'Kerk in de buurt' is een laagdrempelige manier om elkaar in het dorp te leren kennen via ons lidmaatschap van de protestantse kerk. We nodigen ieder die op een bepaalde postcode staat ingeschreven bij onze gemeente persoonlijk uit voor een bijeenkomst. Deels zijn dat bekende gemeenteleden, deels gemeenteleden van wie we alleen de naam uit de ledenadministratie kennen.

Lies (6235/ Ulestraten), Martine en Iris (6269/ Margraten) en Harrie (6271/ Gulpen) beginnen. Ze hebben daarvoor eenzelfde uitnodiging, die ze per bijeenkomst wat aan

kunnen passen. Zo organiseren ze elk op eigen manier en op zelfgekozen locatie in hun buurt een bijeenkomst op een zaterdagmiddag.

Als je dit nu leest en denkt “wat een leuke manier om met bekende en onbekende gemeenteleden in contact te komen”, laat het me dan even weten. Ik stuur je dan het format van de uitnodiging en een lijstje met gemeenteleden die in jouw postcode-gebied wonen.

ds. Harrie de Reus

Poëzie op de plank

Kees den Dulk heeft op veler verzoek 49 gedichten alsmede een kort verhaal, die hij eerder via zijn website www.woordinbeeld.com heeft gepubliceerd, nu ook als boekje onder de titel *Stemgeluid* laten drukken. U kunt dat via zijn emailadres bestellen. De opbrengst gaat naar de Stichting Lezen en Schrijven. Meer informatie vindt u in de bijlage onder de titel Poëzie op de Plank.

Kamernood

In de zomer komen altijd vragen bij ons binnen van studenten of hun ouders uit protestantse hoek of wij wellicht kamers voor hen weten. Dat is natuurlijk niet zo eenvoudig als zij wellicht hopen, maar we willen deze verzoeken toch niet zonder meer naast ons neerleggen. Ik wil ze kort in de Nieuwsbrief vermelden. Het uitgebreide verzoek kunt u via de scriba krijgen (pgmhscriba@gmail.com) maar u kunt de student ook direct mailen.

student	studie	vraag	kerkelijke gemeente
Sander van Trooijen (23) svantrooyen@hotmail.nl 06 122 422 39	UM master Management, Change and Consultancy	zolderkamer voor half jaar	Hervormde Gemeente in Sliedrecht

Pieter Caljé

Uit Wittem voor de Oekraïense vluchtelingen

Op zaterdag 16 juli is er in Klooster Wittem een eucharistieviering voor Oekraïense vluchtelingen: in het Oekraïens en volgens de oosterse ritus. De viering begint om 12.00 uur. Na afloop, rond 13.30 uur, is er gelegenheid om in de kloostertuin te picknicken, met een zelf meegebrachte lunch. Hiervoor worden ook nadrukkelijk Nederlanders uitgenodigd. Koffie, thee en limonade zijn beschikbaar tegen een kleine vergoeding. Aanmelden vooraf is niet nodig. Kent u Oekraïense vluchtelingen? Wijs hen s.v.p. op deze viering in hun eigen taal. En help hen zo mogelijk met vervoer naar Wittem. Zelf bent u uiteraard ook welkom.

Nelleke de Kruik

Oproep van de diaconie

In de gemeente Valkenburg verblijven sinds eind februari vluchtelingen uit Oekraïne. Ze worden bijgestaan en geholpen door veel vrijwilligers. Onder andere wordt gezorgd dat er kleding, schoeisel en ander benodigdheden beschikbaar zijn. Maar het aanbod moet wel steeds voldoende zijn. Nu het zomer is, denken we nog niet aan het najaar en de winter. Maar die komen, en daarom wordt nu al gevraagd om winterkleden voor baby's en kinderen tot 12 jaar. Ook schoenen in alle maten en tassen zijn welkom. Het zou heel fijn zijn als u zulke kleden, schoenen en tassen (uiteraard alles in goede staat) heeft en ze wilt doneren. Overigens: de goederen zijn bestemd voor *alle* vluchtelingen, niet alleen voor Oekraïners. U kunt ze tijdens de dienst afgeven in de kerk.

Alvast hartelijk dank!

Voor vragen en inlichtingen:

Marije Bijleveld	043 3618903
Lies Oost	043 3647242
Platform Valkenburg vluchtelingen Oekraïne	06 21931330

Diaconale collecte voor het project Play, Learn and Grow Together van de Uganda Kitgum Education Foundation

Terwijl Noord-Oeganda wordt herbouwd en herstelt van decennia burgeroorlog, blijft onderwijs in het midden van het proces achter. UKEF richt zich op verbetering van de kwaliteit van het onderwijs door middel van het bouwen van een basis- en middelbare school in het Kitgum District, Noord-Oeganda.

UKEF's missie is om kwalitatief goed onderwijs te bieden. De school zal kwalitatief en betaalbaar onderwijs aan kinderen bieden. Ze bouwen overdekte klaslokalen, latrines en een waterput, Ze gaan ervoor zorgen dat docenten en ondersteunend personeel beschikbaar zijn. En zorgen ze ervoor dat het personeel van de school vakkundig is en elk kind gelijk behandeling krijgt.

Samen kunnen we een verschil maken en hoop brengen in een wereld die lijkt te worden overweldigd door hopeloosheid.

Uw bijdrage is hard nodig.

Namens de diaconie alvast bedankt
Mieke Davidse

Voor deze collecte kunt u uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de Diaconie
Maas-Heuvelland: NL79 RABO 0152 1293 59

Collecte voor het werk in de gemeente

De collecte is deze week bestemd voor het onderhoud van onze kerkgebouwen.

Menso Fermin, namens het College van Kerkrentmeesters.

U kunt uw bijdrage overmaken naar Bankrekening NL 37 RABO 03 7372 4772 t.n.v. Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland onder vermelding van het doel van uw gift.

Agenda

Zaterdag 9 juli

- **Pizza & More** voor tieners. Met Rianne de Winde en ds. Harrie de Reus. Plaats: 't Gulper Hoes om 18.00 uur (zie boven)

Maandag 11 juli

- **Hoeskamer va Gullepe** van 14.00-16.30 uur, 't Gulper Hoes, Rosstraat 5 Gulpen

Dinsdag 12 juli

- **Ontmoetingsochtend in het Trefpunt**, Aureliushof Maastricht van 10.00-12.00 informatie Jetty Vels (jetty.vels@ziggo.nl of tel. 06 25 36 16 91).
- **Ontmoetingswinkel De Romein** open van 13.00-16.00 uur

Donderdag 14 juli

- **Hoeskamer va Gullepe** van 14.00-16.30 uur, 't Gulper Hoes, Rosstraat 5 Gulpen
- **Huiskamer van Valkenburg** in de Kloosterkerk. Contactpersoon Lies Oost (liesgretha@live.nl - 043-3647242)

Vrijdag 15 juli

- **Ontmoetingswinkel De Romein** open van 13.00-16.00 uur

Zondag 17 juli

- **Kernberaad** na afloop van de kerkdienst in de Kloosterkerk van 11.30-12.30 uur

Reacties op en mededelingen voor de Nieuwsbrief

Deze kunt u sturen naar de scriba - pgmhscriba@gmail.com

Gebruikt u a.u.b. niet de reply-functie als u de Nieuwsbrief krijgt. Uw reactie komt dan bij de ledenadministratie, en dat is een omweg.