



**Protestantse Gemeente
Maas-Heuvelland**



Nieuwsbrief 1 juli 2022

Een tekst die schuurt en wringt

Komende zondag staat onder andere Lucas 10: 1-20 op het oecumenisch leesrooster. Het is de tekst waarin de evangelist Lucas beschrijft hoe Jezus tweeënzeventig mensen de wereld in stuurt, zonder iets mee te nemen dan de boodschap van vrede. Ik vind het een stekt die schuurt en aan alle kanten wringt.

De oproep om op weg te gaan zonder geld, zonder rugzak, zonder schoenen schuurt tegen het beeld van zovele mensen die op de vlucht zonder geld, tas of kleding noodgedwongen op weg moeten gaan. De constatering dat het koninkrijk van God, het rijk van vrede nabij is wringt met de ervaring dat het rijk de onvrede, de verslinder ook aanwezig is. Het idyllische beeld van lammeren die in hun kudde-vorm van samenleven het besef van gemeenschap uitdrukken schuurt met het beeld van de wolf dit kudde-leven verstoort. Het beeld van een oogst die te kampen heeft met te weinig arbeiders wringt met de onrust nu in de boerensector waar harde werkers hun voortbestaan onzeker zien worden. Het visioen van verkondigers van vrede die gastvrij worden ontvangen schuurt met de harde realiteit waar van gastvrijheid geen sprake is en mensen de deur wordt gewezen.

En toch laat evangelist Lucas Jezus in hetzelfde stuk constateren dat 'de oogst overvloedig' is. Wat is dat dan voor oogst? Is dat opbrengst-die-er-nog-niet-is die moet worden binnengehaald, of gaat het om opbrengst die er al is? Gaat het om wanhoop over alles wat niet is, of vertrouwen op dat wat onder handbereik ligt? Gaat het om velden vol graan klaar om geoogst te worden, of toch eerder om het beeld van graanschuren in Oekraïne, waar het graan al ligt – de oogst is groot –, maar waar vervolgens niets mee kan worden gedaan. De oogst ligt er te verpieteren, terwijl velen hongeren naar graan om voedzaam brood van te bakken. Het beeld van lammeren en wolven hier meteen achteraan is in de actualiteit van deze dagen ook indringend: kennelijk zijn er die willen verhinderen dat er iets met die oogst wordt gedaan, die bloeddorstig zoeken naar het stillen van eigen honger.

De tekst schuurt en wringt – juist omdat het geen romantisch geloofsbeeld wil geven waarin alles vanzelf wel weer goed komt, maar telkens in de realiteit van alledag de vraag aan de orde is of vertrouwen het wint van wantrouwen, vrede van onvrede, gastvrijheid van verdeeldheid, kwetsbaarheid van grootspraak.

Ds. Harrie de Reus

Gezien, bevestigd en geroepen

Het was een bijzondere ervaring: zondag 26 juni kerken de St Janners in de kapel van de “moederkerk” de Servaas. Het was niet voor het eerst, het zal ook niet voor het laatst geweest zijn. Maar zeker bijzonder. Het lijkt wel of er daar meer ruimte is voor verstilling, het contact tussen ons en het Woord is wat meer één op één, indringender. We hoorden twee teksten, uit Jeremia en uit het evangelie van Lucas, die raakten en appelleerden. Is je godsvertrouwen echt of schijn, en bij de zaligspreekingen: is het “zalig zij” of “wee hen”. Ds de Reus benadrukte dat deze teksten juist ook laten zien dat er ruimte is voor het niet perfecte, dat de barmhartigheid van de Ene opricht wat door de wereld wordt veroordeeld, achtergesteld. Zo beleefden we de weldaad van het er mogen zijn.

Wat ons deze zondag te wachten staat, ik kan er alleen maar naar raden. Zo’n eerste zondag van juli, vakantiemaand bij uitstek, waarin velen voor kortere of langere tijd onderweg gaan: zou het er misschien over gaan dat we als gelovigen altijd onderweg zijn? Zelfs dat we gezond zijn om onderweg te zijn: het wezenskenmerk van geloven. We mogen er zijn zoals het nu is, en tegelijk weten dat we onderweg zijn naar een nieuwe horizon. OK, we laten ons verrassen. Maar zeker is, dat we weer in onze eigen vertrouwde omgeving bijeen zijn: een gemeente die er een goed gevoel bij heeft elkaar weer te ontmoeten, te zien, te begroeten. Wij wensen elkaar een gezegende zondagse ontmoeting!

Kees Vermeiden, vz kernraad Maastricht

De zondagsdienst in de St. Jan

Radicale bedenktijd.

In het evangelie van Lucas resoneert er iets van de Elia verhalen. Dat horen we vanmorgen bij de twee lezingen. In de eerste lezing uit 1 Koningen 19 krijgt Elisa van Elia de profetenmantel toegeworpen, terwijl hij aan het ploegen is. Elisa vraagt tijd om afscheid te nemen van zijn ouders, die krijgt hij. Elia geeft hem de tijd om zelf te bepalen wanneer hij de rol van profeet op zich neemt. In het evangelie van Lucas is Jezus met zijn leerlingen onderweg van Galilea naar Jeruzalem. Als ze door een Samaritaans dorp lopen wordt hen geen blik waardig gegund. Zullen we vuur van de hemel laten neerdalen, vragen Jacobus en Johannes, de zonen des donders. Jezus wijst hen terecht. Het is niet aan hen om een oordeel te vellen over de ander. Vervolgens ontmoeten ze drie medereizigers die allen op hun manier Jezus wel willen volgen op zijn pad. Jezus laat het zien wat dat betekent. Net als Elia geeft hij de aspirant volgelingen de ruimte voor bedenktijd. We horen niet wat hun beslissing is.

Ds. Ferdinand Borger

Voorganger: ds. Ferdinand Borger

Organist: Klaas Remerie

Lector: Pieter Caljé

Kindernevendienst: Marian Vermeiden

Aanvang: 10.00 uur

<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11002>

Autodienst Maastricht

Als u vervoer naar de kerk nodig hebt, belt u bij voorkeur op zaterdag voor 12.00 uur naar het vaste nummer 043-3475940, b.g.g. 06-34080956 van Hans en Willy Kippers, coördinatoren autovervoer naar de kerk.

De zondagsdienst in Gulpen

Kerkdienst zaterdag 2 juli / zondag 3 juli
Klooster Wittem (19.00 uur) / 't Gulper Hoes (10.00 uur)

Komend weekend vindt in Gulpen-Wittem een extra kanselruil plaats. En dat heeft alles te maken met de pensionering van Jeroen de Wit. Vele jaren heeft hij vanuit het Klooster Wittem met ons gezamenlijk gevierd: in januari in de 'Week van gebed voor eenheid van Christenen' en rond de Willibrordzondag in oktober. Maar aan al het goede komt een eind – des te verheugender om dit weekend nog samen op te trekken!

Zaterdag om 19.00 uur ga ik voor in de kringviering in de kapel van Klooster Wittem en zondag 10.00 uur gaat Jeroen voor in de kerkdienst in 't Gulper Hoes. Met op zondag mooie muziek van Christine (orgel) en Mariëlle (viool).

Ds. Harrie de Reus

De zondagsdienst in Gulpen

Voorgangere: Jeroen de Wit

Aanvang: 10.00 uur

Organist: Christine Moraal

Violist: Mariëlle van der Kamp

Kindernevendienst: Martine Bakker

De zondagsdienst in Valkenburg

Voorganger: ds. A. van der Vorm

Aanvang: 10.00 uur

Muziek: Wil Meurders

<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20222>

Processie Gulpen

Komende zondag zal voor het eerst na twee jaar Corona weer een processie plaatsvinden in Gulpen. Om 09.30 uur zal deze met een openlucht mis beginnen, waarna de rondgang door Gulpen met enkele halteplaatsen zal volgen. Rond 11.30 uur zal de processie door de Rosstraat gaan, die verder de gehele dag begaanbaar zal zijn (aldus deken Bronnenberg). Dit betekent dat 't Gulper Hoes voor de kerkdienst bereikbaar zal zijn, maar dat u wellicht daarna enige verkeershinder zou kunnen ondervinden vanaf de Looierstraat naar de St. Petruskerk. Maar goed, dat geeft dan ook alle gelegenheid om even stil te staan en de processie te aanschouwen (en o ja, daarna weer terug naar binnen te komen voor het kernberaad 😊).

Ds. Harrie de Reus

Huiskamer Kloosterkerk

Afgelopen donderdag verraste burgermeester Prevoo de bezoekers en vrijwilligers van de huiskamer in de Kloosterkerk met een bezoek. Een aantal buurtbewoners die zwaar te kampen hebben gehad met de overstroming vorig jaar had hij beloofd langs te komen, en die belofte loste hij met twee vlaaien in. Een mooi gebaar



De huiskamer trekt afgelopen tijd weer wat meer bezoekers en enthousiaste vrijwilligers (zowel uit de buurt als uit onze kerkgemeenschap). Qua organisatie zal er iets veranderen komende tijd. Door grote werkdruk, ziekteverzuim en personeelstekort is Envida genoodzaakt haar inbreng in dit soort projecten stop te zetten. Dat geldt ook voor de aanwezigheid van de wijkverpleegkundigen bij onze huiskamer. Erg jammer! Maar gelukkig is er wel ruimte voor incidentele inbreng: op 6 oktober verzorgen ze een gezellige Kien-middag en op 1 december een fijne Sinterklaasbijeenkomst. Zij én wij zien er naar uit! De huiskamer is elke donderdag geopend – zie voor verdere informatie de bijlage bij deze nieuwsbrief.

Lies Oost en ds. Harrie de Reus

Alzheimer Café Vaals

Het Alzheimer Café Vaals heeft ook voor de tweede helft van het jaar gekozen voor de locatie Oude Pastorie in Vaals.

Tijdens de laatste bijeenkomst van 20 juni j.l. is het nieuwe programma voor de maanden september t/m december bekend gemaakt. Het betreft 4 bijeenkomsten en die vinden plaats op maandag van 15:00-17:00 uur, ook nu is weer gekozen voor mooie thema's. Vanaf nu vindt u de data ook in de Nieuwsbrief, te beginnen in september.

Voor meer informatie kunt u mailen naar Alzheimercafevaals@gmail.com of bezoek de facebook site van het Alzheimer café Vaals.

Reijk van Veen

Kernberaden Heuvelland

Graag nodig de kernraad Heuvelland ieder uit om met elkaar in gesprek te ontmoeten bij twee kernberaden:

- zondag 3 juli om 12.00 uur in 't Gulper Hoes
- zondag 17 juli om 11.30 uur in de Kloosterkerk

In de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u 'aanzetten tot gesprek' aan, die voort zijn gekomen uit het overleg over de dienst van Schrift en Tafel dat vorige week met belangstellende gemeenteleden plaats vond. Beide kernberaden hebben dit als gespreksonderwerp, dus u kunt kiezen waar u naar toe gaat. In Valkenburg zal daarnaast nog een korte update worden gegeven van de verbouwingsontwikkelingen.

We hopen op een mooie en vruchtbaar gesprek, en zien u graag op het kernberaad!

Ria Smit en ds. Harrie de Reus

Statistiek Heuvelland mei juni 2022

In het Heuvelland waren er in mei en juni in totaal 628 bezoekers van de diensten. De diaconale opbrengst was €1283,74, de kerkelijke collecte bracht €1033,70 op. In de bijlage vindt u de uitgesplitste cijfers - die pasten niet in de Nieuwsbrief.

Ria Smit

Statistiek St Jan zondag 26 juni 2022

Volw./knd	Collecte diaconie	Collecte kerk	bijzonderheden
44	€96,60	€88,60	Kapel Servaas

Hierbij is niet meegerekend het aantal mensen dat via de streaming de dienst heeft meebeleefd, evenmin collectebijdragen via de bank.

Kees Vermeiden

BeZin in Film

De afgelopen week is er nog hard gewerkt in de Kloosterkerk in Valkenburg. De eerste Activiteit die er gaat plaatsvinden zal de filmavond zijn. Iedereen van harte welkom! Woensdag 6 juli starten we de film om 19.00 uur. We kijken naar de film en praten daarna Door over de film met een hapje en een drankje.

De kosten voor film en consumptie zijn €5,00.

Neem uw buurvrouw, vriend of zus mee en kom genieten van een heerlijke zomerfilm!

6 juli 2022 - RETOUR EN BOURGOGNE

Een liefdevol portret van twee broers en hun zus die met passie de wijngaard van hun familie beheren, maar ondertussen hun eigen weg moeten vinden. Na het overlijden van hun vader worden de drie gedwongen keuzes te maken en beslissingen over de toekomst, én de wijngaard, te nemen.

Franse film; uit 2017; regie: Cédric Klapisch

Nelleke de Kruik

Plankenkoorts

Er was mij gevraagd cello te spelen. In de Servaeskapel, een kapel met een prachtige akoestiek. Omdat ik al vaker (in mijn overmoed) had aangegeven best eens kerkdiensten te willen opluisteren stemde ik in. Dus heb ik met Ineke een drietal werken (er waren er drie voor ons in de liturgie opgenomen) doorgenomen. Alle stuk voor stuk mooie “werken” en het klonk goed. Ook vlak voor de kerkdienst klonk het met die akoestiek en met cello en orgel in barokstemming (415Hz) mooi.

Harries inleiding en preek hadden als thema succesvol willen of moeten zijn, begreep ik uit de flarden van zijn betoog, die ik kon verstaan (ook dankzij de akoestiek daar). Onze verslaving aan succesvol zijn, aan het mooie verhaal.

Gaandeweg mijn optreden begon ik, zoals me vaker overkomt, na te denken. Hoe is de vingerzetting hier ook alweer. Nadenken is, als de muziek eigenlijk al in je vingers zit, geen goed idee. Dat noem ik plankenkoorts. Die overviel me daar in alle hevigheid... Jammer, want de muziek is fantastisch.

“What you think is wat you get” en zo gebeurde dat. Zo kwam ik er daar weer achter hoe het voelt als je beneden verwachting presteert. Daar heb je wel even last van.. Mensen lopen na

de dienst langs je heen de kapel uit. Wat denken ze? “Die moeten we niet meer vragen?”. Toch ook heel vriendelijke opmerkingen gekregen. Maar hoe dan ook: Excuses toehoorders! Als ik de preek nog goed heb begrepen mogen we er in al onze feilbaarheid zijn. Daar houd ik me dan aan vast. En streef ik ernaar over mijn plankenkoorts heen te komen. Hoe dat moet? Geen idee. Je mindset richten op het prachtige stuk, dat je speelt en niet op jezelf misschien. Dat is precies zo in het leven. Je mag deel hebben aan een belofte. Jouw rol is je ervoor inzetten. Niet het succes, maar de inzet telt. Daar houd ik me aan vast. En mijn cello leg ik niet aan de kant!

Jelle Vegt

Gesprekskring Trefpunt St. Jan

Komende vrijdag (8 juli) vindt de maandelijkse gesprekskring in het Trefpunt in Daalhof plaats van 14.00 tot 16.00 uur. De vorige keer vertelde ds. Harrie de Reus over de jongvolwassenen gesprekskring en Efese 5 die daar ter sprake kwam (met die beroemde uitspraak over de positie van de vrouw ...). Dat wekte bij de aanwezigen zeker de nodige nieuwsgierigheid, en dus zal ds. De Reus met ons meelesen bij deze tekst en gaan we met elkaar het gesprek erover aan. Ieder van harte welkom. Aanmelding vooraf is niet nodig.

Voor meer info kan contact worden opgenomen met Anny Vanduffel-Blaauw (+32 89 864922)

Ontmoeringswinkel De Romein



Tijdens het mooie weer van de afgelopen week werden de kledingrekken buiten gezet, en waande je je bij de ontmoetingswinkel bijna op een Frans marktje. Een mooie manier om in contact met elkaar te komen, zo lekker buiten bij een kop koffie. De inzet van vrijwilligers (ook uit onze gemeente) is hartverwarmend, de gesprekken met mensen die langslopen fijn, de koffie is prima, maar ... de locatie van dit buurtcentrum lijkt voor deze ontmoetingsplek toch niet zo heel geschikt te zijn. We gaan de nodige PR in de wijk opstarten en kijken of we zo wat meer aanloop kunnen krijgen. Intussen kijken we ook naar mogelijke andere locatie: een winkelpand op een doorstroomlocatie in Maastricht-West. Heeft u een pand gezien dat leeg staat en mogelijk geschikt is? Laat het ons even weten!

Mede namens de andere vrijwilligers die vanuit de PGMH die project vorm geven, Lies Oost, Margo van Haeringen, ds. Harrie de Reus

Diaconale financiën mei 2022

Collecte inkomsten

Per bank	Diverse doelen	€	355,---
In kerkdiensten	Volgens collecterooster	€	3.188,---
Totaal		€	3.543,---

Uitgaven

Noodhulp	Personen, gezinnen	€	50,---
Stichting Wereldwijd	Hulp immigranten	€	375,---
Stichting Vluchtelingenwerk Nederland	Noodhulp Oekraïne	€	665,---
Stichting Bootvluchtelingen	Noodhulp Griekenland	€	500,---
Stichting Homeless Child	Voor kansarme vrouwen in Honduras	€	375,---
Stichting Leergeld	Alle kinderen mogen meedoen	€	450,---
Amnesty International	Mensenrechten voor iedereen	€	375,---
Kerk in Actie Werelddiaconaat	Noodhulp Nigeria	€	415,---
	Noodhulp Oekraïne	€	10.000,---
KIA Binnenlands Diaconaat	Hulp aan mensen zonder papieren	€	500,---
PKN Jeugdwerk	Kinderen in pioniersplekken	€	500,---
Totaal		€	14.205,---

Diaconale collecte voor het Werelddiaconaat in India

Onderwijs geeft kansarme kinderen een toekomst project KIA

Iedereen vindt het belangrijk om te weten dat je er mag zijn, gewoon zoals je bent. Dat is ook wat wij als kerk uitdragen: er is plaats voor iedereen ongeacht je afkomst. Dat is India wel anders. Daar worden duizenden Dalit- kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet bij een kaste horen. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden. Ze zijn voor en na schooltijd welkom in een Bala Bata, een speciale dorpschool. Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt er gekeken naar de thuissituatie van de kinderen. Door deze liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn.

Met uw bijdrage aan de collecte steunt u het werk van Kerk in Actie in India om kansarme kinderen een betere toekomst te bieden. Van harte aanbevolen.

Namens de diaconie alvast bedankt
Mieke Davidse

Voor deze collecte kunt u uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de Diaconie Maas-Heuvelland: NL79 RABO 0152 1293 59

Collecte voor het werk in de gemeente

De kerkelijke collecte is deze week bestemd voor Kerk en Eredienst.

Menso Fermin
Namens het College van Kerkrentmeesters.

U kunt uw bijdrage overmaken naar Bankrekening NL 37 RABO 03 7372 4772 t.n.v.
Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland onder vermelding van het doel van uw gift.

Agenda

Zaterdag 2 juli

- Ds. Harre de Reus gaat voor in de **Kloosterkerk in Wittem** om 19.00 uur (zie boven)

Zondag 3 juli

- **Kernberaad** na afloop van de kerkdienst in 't Gulper Hoes van 12.00-13.00 uur

Maandag 4 juli

- **Hoeskamer va Gullepe** van 14.00-16.30 uur, 't Gulper Hoes, Rosstraat 5 Gulpen

Dinsdag 5 juli

- **Ontmoetingsochtend in het Trefpunt**, Aureliushof Maastricht van 10.00-12.00
informatie Jetty Vels (jetty.vels@ziggo.nl of tel. 06 25 36 16 91).
- **Ontmoetingswinkel De Romein** open van 13.00-16.00 uur

Woensdag 6 juli

- Vergadering **Onderweg – Ontmoeten en Bezinnen** om 13.30 uur bij Nelleke de Kruik,
Salviabeemd 14 Maastricht
- **Zomerfilm: Retour en Bourgogne** in de Kloosterkerk Valkenburg om 19.00 uur (zie
boven)

Donderdag 7 juli

- **Hoeskamer va Gullepe** van 14.00-16.30 uur, 't Gulper Hoes, Rosstraat 5 Gulpen
- **Huiskamer van Valkenburg** in de Kloosterkerk. Contactpersoon Lies Oost
(liesgretha@live.nl - 043-3647242)

- **Gesprekskring 20/40+**, waar we onze lezing uit Efese afsluiten met het bespreken van hoofdstuk 6. Gespreksleiding: ds. Harrie de Reus De avond begint om 20.30 uur. Plaats wordt via de app bekendgemaakt.

Vrijdag 8 juli

- **Ontmoetingswinkel De Romein** open van 13.00-16.00 uur
- **Gespreksring Daalhof** in Trefpunt Sint Jan om 14.00 uur. Over de vraag wat Paulus bedoeld kan hebben met zijn opmerking over de vrouw in Efese 5. Gespreksleiding: ds. Harrie de Reus

Zaterdag 9 juli

- **Pizza & More** voor tieners. Met Rianne de Winde en ds. Harrie de Reus. Plaats: 't Gulper Hoes om 18.00 uur

Save the date!

Zondag 17 juli

- **Kernberaad** na afloop van de kerkdienst in de Kloosterkerk van 11/30-12.30 uur

Reacties op en mededelingen voor de Nieuwsbrief

Deze kunt u sturen naar de scriba - pgmhscribaat@gmail.com

Gebruikt u a.u.b. niet de reply-functie als u de Nieuwsbrief krijgt. Uw reactie komt dan bij de ledenadministratie, en dat is een omweg.