



zondag 1 december 2024 – eerste advent
Hervormde Kerk Vaals

VOORBEREIDING

Praeludium

J.S. Bach, Christus der ist mein Leben

Welkom

Ontsteken van de eerste adventskaars

1. Wij ho - pen op een te - ken
van lief - de en ge - loof.
Wie zal ons la - ten we - ten
wat God aan ons be - looft?

De knoppen aan de bomen / die langzaam opengaan,
vertellen wat gaat komen: / een nieuwe tijd breekt aan.

gemeente gaat staan

Bemoediging en groet

Genade, ontferming en vrede zij u,
van God de Vader en Christus Jezus,
onze Heer –

(naar I Tim 1:2)

Bij U is de bron van het leven,
in uw licht zien wij het licht

(naar Ps. 36)

Lied 217: 1, 2 en 3

De dag gaat open

gemeente gaat zitten

litania – Een ster van hoop ...

Eeuwig heimwee drijft ons voort
en houdt ons gaande
in goede en kwade dagen.
Heimwee naar geborgenheid,
hunker naar een warme thuis
en naar de veilige plek
waar een mens aanvaard,
bemind mag zijn zoals hij is.
Onvoorwaardelijk, de eenzaamheid voorbij.
Nood aan ruzieloos samenleven.
Droom van vrede,
van een wereld
waar eenieder tot zijn recht kan komen
en waar alles wordt gedeeld met allen.
Diep verlangen naar geluk:

zien en voelen en van harte weten:
het is goed te mogen leven.
Tijd om op adem te komen;
grond onder de voeten voelen;
iemand die ons draagt.
Eeuwig heimwee drijft ons voort.
Sterk is het zoeken van de mens
naar een ster van hoop.

Carlos Desoete

... stilte ...

Lied 433: 1, 4 en 5

Kom tot ons, de wereld wacht

RONDON HET WOORD

Gebed bij de opening van het Woord

De kinderen gaan naar de kindernevendienst.

Lezing uit het verhaal van Jezus van Nazareth

Lucas 1: 39-45 | Naardense Bijbel

Maar in die dagen staat Maria op
en trekt het bergland in, met haast,
naar een stad van Juda.
Ze komt binnen in het huis van Zacharias
en begroet Elisabet.
En het geschiedt: met dat Elisabet
de begroeting van Maria hoort
springt de zuigeling óp in haar schoot
en wordt Elisabet vervuld van heilige geestesadem.
Ze slaakt een luide kreet, en zegt:
gezegend jij onder de vrouwen!
gezegend de vrucht van je schoot! –
vanwaar valt mij dit toe
dat de moeder van mijn Heer tot mij komt? –
want zie, met dat het stemgeluid van je groet
geschiedt in mijn oren
springt de zuigeling in jubel óp in mijn schoot! –
zalig zij die heeft geloofd dat er
voleinding zal zijn van al wat tot haar
gesproken is vanwege de Heer!

Lied 462: 1 en 2

Zal er ooit een dag van vrede

Uit het verhaal van Jezus van Nazareth

Lucas 21: 25-33

Er zullen tekenen zijn door zon, maan en sterren, -
over het land een gedrang van volkeren,
in radeloosheid om
'geschal van zee en golfslag', (Ps. 65,8)
terwijl mensen ontzield raken van vrees
en vermoeden van wat komen gaat
over de bewoonde (wereld),
want de krachten der hemelen zullen wankelen.
En dán zullen ze zien
'de mensenzoon komend in een wolk' (Dan. 7,13)
met kracht en grote glorie.
Maar als dit alles begint te geschieden,
richt u op en heft uw hoofden omhoog,
doordat uw verlossing nadert!
Hij sprak tot hen een parabel:
Kijk naar de vijgenboom en alle bomen:

als die uitbotten, als je dat ziet,
weet je vanzelf dat de zomer al dichtbij is.
Zo ook, wanneer je dit alles ziet gebeuren,
weet je dat het koninkrijk van God dichtbij is.
Amen, ik zeg je:
dit geslacht zal niet voorbijgaan
voordat alles is geschied.
De hemel en de aarde zullen voorbijgaan,
maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan.

Lied 462: 3, 4, 5 en 6
Zal er ooit een dag van vrede (vervolg)

Uitleg en verkondiging

*Die Auferstehungen
deiner unsichtbaren Frühlinge
sind in Tränen gebadet.*

*Der Himmel übt and dir
Zerbrechten.*

*Du bist in der Gnade
~ Nelly Sachs ~*

Muzikaal intermezzo
Albert de Klerk, O kom o kom Immanuel

GEBEDEN EN GAVEN

Voorbeden en stil gebed

Lied – Die als een herder ons behoedt
tekst: Michaël Steehouder | melodie lied 488 liedboek



Die als een her-der ons be- hoedt



brengt ons naar ver-ten, on-ver-moed,



brengt ons door step-pe en woes-tijn



die zal ons licht en le - ven zijn.

Alles wat krom is, wordt weer recht.
Muren en bergen ooit geslecht.
Onrecht in vlammen opgegaan,
niets kan dat hoge woord weerstaan.

Licht van de dag die komen moet:
waarheid, genade, overvloed,
troost aan de mensen, wereldwijd:
licht van de zon, gerechtigheid.

Dat wij geloven dat bericht.
Dat wij ons keren naar dat licht,
verwachtend één de komen zal
die met Gods geest ons dopen zal.

De kinderen komen terug van de kinderdienst

Mededelingen en collecte

Onze Vader

HEENZENDING EN ZEGEN

Lied 444: 1, 2 en 4
Nu daagt het in het oosten

Zegen
allen



Woorden van Dank vanuit de Euregionale werkgroep

Postludium

J.G. Walther, Christus der ist mein Leben

Aan deze dienst werken mee:

Ds. Harrie de Reus (predikant) – Christine Moraal (orgel),
Bertus Companje (gemeentelid van dienst),
Iris Te Boome (kindernevendienst),
Babette Lemmer (koster)

Deze dienst is ook te volgen via
<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20223>

Na afloop van de dienst is er een 'Adventskaffee', een gezellig samenzijn met zelfgebakken cake, kerstkoekjes of iets anders lekkers, en gelegenheid tot napraten en kennismaken in de Oude Pastorie. Van harte welkom!

COLLECTES

Hebt u geen kleingeld bij u, of wilt u het collectegeld liever overmaken dan kan dat:

Voor de **diaconale collecte** naar:
NL79 RABO 0152 1293 59 t.n.v.
Diaconie Protestantse Gemeente Maas
– Heuvelland o.v.v. collecte diaconie +
datum. Of scan (met de camera app):



Voor de **collecte voor onze gemeente** naar: NL37 RABO
0373 7247 72 t.n.v. Protestantse
Gemeente Maas - Heuvelland o.v.v.
collecte kerk + datum.

NIEUWSBRIEF

Mededeling voor de wekelijkse nieuwsbrief kunt u versturen aan de redactie via
nieuwsbrief@maasheuvelland.nl (voor vrijdag 9.00 uur)

Onze kerkdiensten vanuit de St Jan in Maastricht, de Kloosterkerk in Valkenburg en de Hervormde Kerk in Vaals (alleen audio) kunt u meevieren of terugkijken/horen via www.kerkomroep.nl.
Meer nieuws over onze gemeente vindt u op onze website:
www.maas-heuvelland.nl