



PROTESTANTSE GEMEENTES MAAS-HEUVELLAND / EIJSDEN

Ontmoeten en Bezinnen
2019 - 2020

Onderweg



A person with a backpack and a dog is walking away on a dirt path through a field. A large, leafy tree stands to the right of the path. In the background, there are rolling hills and a few other people walking in the distance under a clear blue sky.

Ontmoeten en Bezinnen

2019 - 2020

Mensen maken de samenleving, de kerk dat zijn we zelf. We denken, geloven en leven allemaal op onze eigen wijze in een samenleving die constant in beweging is. Kerk-zijn in de samenleving van vandaag vraagt steeds opnieuw om bezinning.

De kerkelijke gemeente is gestoeld op 4 poten: vieren, dienen, zorg voor elkaar en leren. Ieder mens moet zijn of haar leven vorm en inhoud geven. Er zijn geen vanzelfsprekendheden meer op het gebied van geloof, politiek en levensloop. Veel mensen ervaren dit als een bevrijding, maar het veroorzaakt ook onzekerheid. Er is behoefte aan ontspanning, maar ook aan oriëntatie op zingeving en levensvragen. Beleving speelt daarbij een belangrijke rol.

De werkgroep Onderweg heeft de opdracht om dat leren, dat zoeken naar nieuwe antwoorden, het met elkaar in gesprek gaan, te ondersteunen. Daarom hebben we weer een heel aantal activiteiten voor u georganiseerd.

Er zijn middagen en avonden om elkaar te ontmoeten, onderwerpen te bespreken die u raken. Er zijn ook lezingen en middagen waarop u iets kunt leren of beleven.

We hopen dat er iets bij is waar u graag aan mee doet. En neemt u vooral een vriendin of buurman mee. Alle activiteiten staan open voor iedereen!

Namens de werkgroep
Nelleke de Kruik – voorzitter

UITLEG GEBRUIKTE ICONEN



Viering



Muziek



Lezing



Film



Ontmoeting



Eten



Gespreksgroep



Wandelen/
Fietsen

EENMALIGE ACTIVITEITEN op datum



Benefietconcert voor Kitgum

Op zondag 8 september vindt er in de Hervormde Kerk in Vaals een benefietconcert plaats. Drie verschillende ensembles zorgen voor een sprankelende en afwisselende muzikale middag; alle opbrengsten gaan naar de Stichting UKEF. Vocaal sextet HotVoc bestaat uit zes jonge zangers met een repertoire van Oude Muziek tot King's Singers favorieten en eigen arrangements. Hun optreden op de Chorbiennale in Aken leidde tot staande ovaties. De Kon. Harmonie St. Cecilia 1836 is uit het Vaalser muziekleven niet weg te denken. Maar „de Moeziek“ treedt niet alleen als groot ensemble op: vier musici vanuit de leden hebben een saxofoon quartet gevormd en presenteren vanmiddag een viertal stukken. Sopraan Amy Schillings is afkomstig uit Vaals. Zij volgt een Bacheloropleiding Solozang & Opera en is al op talrijke concerten in de Euregio te horen geweest. 2017 behaalde zij de eerste prijs op het Euregio Vocaalconcours van Nederland en Nordrhein-Westfalen. Zij wordt begeleid door Christine Moraal aan het prachtige Teschemacher orgel.

De Stichting UKEF ondersteunt een school in Uganda. Kitgum is een van de meest afgelegen en meest verarmde gebieden van Oeganda. Het is ook de geboortestreek van Nestar Lakot, die samen met haar man Ed Grassere de Stichting in het leven riep die inmiddels aan honderden van kinderen het bezoek aan een goede school mogelijk maakt.

Wanneer zondag 8 september
Waar Protestantse Kerk - Vaals (Kerkstraat 47)
Hoe laat 16.00 uur.
Contactpers. Christine Moraal @ moraal.001@hetnet.nl

Vrije entree, donaties voor UKEF welkom!
www.ugandakitgumschoolfoundation.com



Vredesweek – 75 jaar bevrijding

Dit jaar viert Zuid-Limburg 75 jaar bevrijding op grootse wijze. Over het programma is veel info te vinden, onder andere op www.75jaarbevrijdinglimburg.nl

Vanuit de PGMH zal ds. Harrie de Reus meedoen met de oecumenische vredesviering in de St. Gerlachuskerk te Houthem op vrijdag 13 september – Tijd 10.30 uur. Daarbij zal ook de classispredikant ds. Marco Luijk namens de PKN aanwezig zijn. Zangvereniging Orpheé zullen enkele liederen spelen. Verder zal het koperkwintet Fanfare Bereden Wapens meedoen en zullen vele hoogwaardigheidsbekleders en veteranen aanwezig zijn.

Aan het eind van de vredesweek zal ter afsluiting in Valkenburg een oecumenische viering plaatsvinden in de Nicolaas en Barbarakerk op 21 september – 19.00 uur. Deze viering zal door leden van de parochie en onze gemeente worden voorbereid. Voorgangers zijn pastoor Herman Jansen en ds. Harrie de Reus.

Tijdens de hele week is er een vredeswake, waarbij op het Geulplein voorbijgangers de gelegenheid krijgen een vredeswens of -gedachte op een hartje te schrijven en die in de vredesboom te hangen. Vanuit de PGMH zullen we een dag voor onze rekening nemen en met elkaar afwisselend op het Geulplein aanwezig zijn. Ieder is van harte uitgenodigd hieraan mee te doen.

Contactpersoon Lies Oost @ liesgretha@live.nl ☎ 043 364 7242

Verdere informatie over deze boeiende week in september, vindt u in de plaatselijke en/of regionale nieuwsmedia.



Raad van Kerken Maastricht – 75 jaar bevrijding

Zondag 15 september 2019 om 10 uur is er in de St. Jan, een viering van Woord en Gebed in het kader van 75 jaar bevrijding Limburg.

Voor vragen en informatie: Elly de Haan – Verduyn, secretaris Raad van Kerken Maastricht, ☎ 043 3624240 of @ dehaan-verduyn@freeler.nl



Op het Podium van de Sint Jan - Waar zijn de vrouwen?

De geschiedenis werd altijd gedomineerd door mannen. Nu in tijden van # MeToo staan de verhoudingen tussen de seksen op scherp. Vandaag start de Maand van de Geschiedenis voor Limburg in de Sint Jan. Wij ontvangen dochter en moeder Alma en Marita Mathijssen, auteurs van het essay van de Maand van de Geschiedenis : 'Niet schrikken, mama'. Zij spreken over de positie van de vrouw en de man in het heden en verleden.



Zoals altijd is er poëzie en muziek; deze keer door het Trio Tricotets, viool, traverso, clavecimbel olv. Mariëlle van der Kamp. Loco-burgemeester Vivianne Heijnen zal deze bijzondere middag openen.

Deze middag is een co-productie van Op het Podium van de Sint Jan, de Vereniging Literaire Activiteiten Maastricht (VLAM) en het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG)

Wanneer zondag 6 oktober

Hoe laat 15.00 – 17.00 uur

Waar Sint Janskerk – Vrijthof- Maastricht

Contactpers. Hanske Kamphuis E h.kamphuis@hotmail.com



Vier uitzonderlijke vrouwen in het DNA van Jezus van Nazareth

Tamar, Rachab, Ruth en Batseba zijn vrouwen uit de voorgeschiedenis van Jezus. De evangelist Mattheüs schrijft daar natuurlijk niet zomaar over. Het zijn vrouwen met een verhaal én van buitenlandse afkomst! Het zijn spannende en stoere vrouwen.

Als je deze vrouwen opneemt in de stamboom van Jezus dan durf je wel! Geen enghartig moralisme, maar grootse verhalen met uitzicht, roldoorbrekend, de mannen worden meegenomen.

Wat	Lezing in het kader van de Maand van de Geschiedenis.
Door	ds. Piet van Reenen, predikant in de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland
Wanneer	zondag 20 oktober
Waar	Sint Janskerk – Vrijthof - Maastricht
Hoe laat	14.30 – 16.30 uur met pauze en koffie/thee
Kosten	Vrijwillige bijdrage
Contactpers.	Nelleke de Kruik E nellekedekruik@gmail.com



Kanselruil met klooster Wittem

De kern Vaals/Gulpen heeft al jaren goede banden met het Redemptoristen klooster in Wittem. Een van de gezamenlijke activiteiten is de 'kanselruil'. Ds. Harrie de Reus spreekt bij die gelegenheid op zaterdagavond de overdenking uit tijdens de kringviering in het klooster en pastor Jeroen de Wit doet dat op zondagmorgen in de protestantse kerk.

Op 9 en 10 november, het weekend waarin de Willibrordzondag valt, herdenken we samen de sterfdag van Willibrord, voorvader van zowel protestanten als katholieken. Tijdens de vieringen in dat weekend wordt bijzondere aandacht gevraagd voor de oecumene. We sluiten aan bij het landelijke thema, dat bij het ter perse gaan van dit boekje nog niet bekend was.

De viering wordt voorbereid door een groepje gemeenteleden en parochianen. We bespreken het thema van de vieringen en de resultaten worden gebruikt bij de overdenking van de beide voorgangers. De leden van de groep werken mee aan de viering.

U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze voorbereiding.

Plaats	Klooster Wittem, Wittemer Allee 32 Wittem
Data en tijd	voorbereiding Willibrordzondag: dinsdag 22 oktober van 12.30 tot 14.00 uur. Zelf brood meenemen, voor soep en koffie/thee wordt gezorgd.
Contactpers.	Dick Knol ☎ 045 5444539 of @ d.knol@hetnet.nl



Meditatieve muziek in Vaals

Veel mensen ervaren een kerkrimte als bijzonder. Verstild, los van het alledaagse. De oude muren, het houten snijwerk stralen in het donker, bij kaarslicht, een bijzondere sfeer uit. Klanken kunnen er anders werken, de ruimte voelbaar maken. Op deze muzikale avond gaan vier musici de verbinding van licht, donkerte en ruimte na. Er musiceren Lasse Lemmer (slagwerker en klankkunstenaar) en Trio con brio (Kathinka Kobelt, sopraan, Anita May, alt, en Christine Moraal, (orgel).

Er klinkt meditatieve muziek van barok tot eigen improvisaties.

Waar	Protestantse Kerk in Vaals
Wanneer	Vrijdag 25 oktober om 20.00 uur.
Entree	5 € /p.persoon
Contactpers.	Arie de Koster @ fam.avkoster@googlemail.com



Workshop duurzaamheid Werkgroep groene kerken

Denkt u bij duurzaamheid vaak aan zonnepanelen, minder vlees eten of minder vliegen? Maar denkt u ook wel eens aan de spullen die u koopt? Bijvoorbeeld kleding of een telefoon? Helaas hebben veel dingen een grote verborgen impact het klimaat. Tijdens deze workshop zal Sacha Handgraaf ons vertellen hoe we duurzamer kunnen leven en vervolgens tips geven om zelf ook duurzamere stappen te kunnen maken in het dagelijks leven.

Sacha Handgraaf heeft Milieuwetenschappen en Duurzame Ontwikkeling gestudeerd en is na haar studie Sustainable Inspiration begonnen met als doel om andere mensen en organisaties te helpen in het zetten van duurzame stappen.

- Website** <http://sustainableinspiration.nl/>
- Wanneer** 10 november 2019
- Hoe laat** 14.30 – 16.30 uur
- Waar** The Innbetween, Studentengemeenschap, Capucijnenstraat 122, Maastricht
- Kosten** vrijwillige bijdrage
- Contactpers.** Werkgroep Groene Kerken - Aafke Uilhoorn
@ aafke.94@hotmail.com



Op het Podium van de Sint Jan Een verrassend kerst programma

- Wanneer** zondag
16 december
- Hoe laat** 15.00 – 17.00 uur
- Waar** Sint Janskerk
Vrijthof, Maastricht
- Contactpers.** Hanske Kamphuis
@ h.kamphuis@hotmail.com



Adventsviering senioren in het Heuvelland

Voor onze seniore gemeenteleden wordt er in elke kern in het Heuvelland traditiegetrouw een adventsbijeenkomst georganiseerd. Alle gemeenteleden vanaf 65 jaar krijgen eind november een persoonlijke uitnodiging met de mogelijkheid zich op te geven. Na een korte viering met muziek, kerstliederen, een gedicht en een kerstoverdenking, vieren we samen gemeenschap rondom een maaltijd. Een gezellig sfeer vol samenzijn in de donkere dagen voor kerst!

- Kern Vaals-Gulpen** op dinsdag 17 december in de Oude Pastorie in Vaals
- Contactpersoon** Ria Smit @ riasmit8@home.nl of ☎ 043 4571783
- Kern Valkenburg** op woensdag 18 december in de Kloosterkerk in Valkenburg
- Contactpersoon** Cora Okhuizen-Zuurveld ☎ 0434591766
@ loco1968@telfortglasvezel.nl



Raad van Kerken Maastricht – volkskerstzang

Woensdag 18 december 2019 om 19.30 uur is er in de St. Jan de jaarlijkse Volkskerstzang.

Voor vragen en informatie

Elly de Haan – Verduyn, secretaris Raad van Kerken Maastricht,
☎ 043 3624240 of @ dehaan-verduyn@freeler.nl



Week van de Eenheid - Raad van Kerken Maastricht

Woensdag 22 januari 2020 is er om 19.00 uur in de kloosterkerk van de Zusters Onder de Bogen een oecumenische gebedsviering in het kader van de Week van de Eenheid.

Voor vragen en informatie

Elly de Haan – Verduyn, secretaris Raad van Kerken Maastricht,
☎ 043 3624240 of @ dehaan-verduyn@freeler.nl



Weihnachtschor in Vaals

Voor de sfeervolle tweetalige kerstnachtdienst in Vaals (24 december 21.00 uur) wordt een koor gevormd met deelnemers uit onze eigen gemeente en uit de Evangelische Gemeinde in het Vaalserkwartier. Meezingen in dit Weihnachtschor is een mooi ervaring, die naast het zingen ook de onderlinge band met onze Duitstalige zusters en broeders versterkt. Repetitiesdata volgen nog in Kerkberichten en op de website.

Contact (D) Margot Rickers ☎ 004924185727

Contact (NL) Christine Moraal ☎ 043 3062649 @christine@moraal.com



Oecumenische Vespergroep Eijsden

Regelmatig worden er door de oecumenische vespergroep vespervieringen voorbereid, die afwisselend in de St. Christinakerk en de Protestantse kerk worden gehouden. Deze korte diensten worden al vele jaren gehouden en de achtereenvolgende pastoors en dominees maakten steeds deel uit van de voorbereidingsgroep. Op dit moment zijn dat pastoor Hans Janssen en dominee Ruud Foppen. Maar ook Jo Poldervaart, Lonny van Noorden en Johnny Tossings doen van harte mee. In de Gebedsweek voor de Eenheid in januari zal er worden aangesloten bij het internationale thema. Na afloop praten we met een goed glas na in de pastorie of het kerkcentrum, een wat lichtvoetiger vorm van oecumene.

Wanneer wordt nog bekend gemaakt

Waar Christinakerk - Eijsden

Contactpers. Ruud Foppen @ ruudfoppen@xs4all.nl



Op het podium van de Sint Jan wat verwachten we van een nieuw jaar?

Het programma wordt nog bekend gemaakt.

Wanneer zondag 16 februari

Hoe laat 15.00 – 17.00 uur

Waar Sint Janskerk – Vrijthof – Maastricht

Contactpers. Hanske Kamphuis E. h.kamphuis@hotmail.com



Week van de Eenheid – Heuvelland

De week van gebed voor de eenheid kent een lange traditie Inmiddels bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren zij de onderlinge verwantschap Daarnaast kun je je verantwoordelijkheid voor anderen tonen door samen de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Dit seizoen vindt de gebedsweek plaats van 19 tot 26 januari 2020. Daarbij wordt aangesloten bij het landelijke thema dat door de Raad van Kerken en Missie Nederland wordt bepaald. Bij het ter perse gaan dit boekje was dat thema nog niet bekend. Op twee plaatsen in de PGMH wordt een viering in het kader van de gebedsweek gehouden:

Viering in Valkenburg

In Valkenburg is de gebedsweek een mooie gelegenheid voor een kanselruil. Afgelopen jaar waren we in de Nicolaas en Barbarakerk te gast. Dit jaar vieren we op zondag 19 januari 2020 in de Kloosterkerk en zal pastoor Herman Jansen de overdenking houden. De viering wordt voorbereid door leden van de gemeente en de parochie. Ieder die het leuk vindt om met deze voorbereiding mee te doen is van harte welkom!

Contactpers. Lies Oost @ liesgretha@live.nl ☎ 043 364 7242

Viering in Vaals/Gulpen

De kern Vaals/Gulpen heeft al jaren goede banden met het Redemptoristen klooster in Wittem. De gebedsweek vormt jaarlijks een mooie gelegenheid voor een kanselruil. Ds. Harrie de Reus spreekt bij die gelegenheid op zaterdagavond 25 januari 2020 de overdenking uit tijdens de kringviering in het klooster en Pastor Jeroen de Wit doet dat op zondagmorgen 26 januari in de Protestantse kerk te Vaals. De viering wordt voorbereid door een groepje gemeenteleden en parochianen. We bespreken het thema en de resultaten worden gebruikt bij de overdenking van de beide voorgangers. De leden van de groep werken mee aan de viering.

U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze voorbereiding.

Plaats Klooster Wittem, Wittemer Allee 32 Wittem

Data en tijd voorbereiding van de Gebedsweek:

dinsdag 14 januari van 12.30 tot 14.00 uur.

Zelf brood meenemen, voor soep en koffie/thee wordt gezorgd.

Contactpers. Dick Knol ☎ 045 5444539 of @ d.knol@hetnet.nl

Voor deze activiteiten in Maastricht zie kerkblad en website.



Wereldgebedsdag

Iedere eerste vrijdag in maart gaat op Wereldgebedsdag het gebed de wereld rond, elk jaar opnieuw, al bijna 100 jaar lang. Steeds bereidt een andere groep christenen de viering voor. Dit jaar nodigen de vrouwen uit Zimbabwe ons uit te vieren en dragen zij het thema en de teksten aan.

Viering in Gulpen

De viering wordt in het Heuvelland gehouden op vrijdag 6 maart, om 15.00 uur. De organisatie en uitvoering is in handen van gemeenteleden en ds. Harrie de Reus van de protestantse gemeente kern Vaals-Gulpen, de afdeling Zij-Actief Zuid-Limburg en pastoor René Graat uit Banholt. Na afloop is er koffie/thee met wat lekkers en gelegenheid elkaar te ontmoeten en na te praten over de viering.

- Wanneer** vrijdag 6 maart 2019
- Hoe laat** 15.00 uur
- Waar** Toeristenkerk Gulpen
(indien nog niet beschikbaar zijn, dan Klooster Wittem)
- Contactpers.** ds. Harrie de Reus @ dsdereus@ziggo.nl ☎ 06 2028 0345

Voor deze activiteiten in Maastricht zie kerkblad en website.



The Maastricht Antiquarian Bookfair (MABP)

Tijdens het begin van TEFAF, wordt de grote internationale antiquarenbeurs georganiseerd in de gotische Sint Janskerk aan het Vrijthof te Maastricht. De organisatie van MABP biedt een breed bod aan op het gebied van antiquarische boeken, prenten, oude drukken en zeldzame prenten van een dertigtal gerenommeerde antiquarenhuizen uit binnen- en buitenland. Interessant!

André van Dijk is van plan er te gaan kijken. Zin om mee te lopen? Commentaar te geven? Vragen te stellen? Welkom!

- Wanneer** zondag 16 maart 2014
- Hoe laat** 12:00 – 13:00 uur (na de kerkdienst).
- Waar** Sint Janskerk – Vrijthof - Maastricht
- Entree** € 5,00, garderobe verplicht (gratis).
- Contactpers.** André van Dijk @ vandijkandre@hotmail.com



Een avond op reis naar de kathedraal van Chartres

Reizen kan op veel manieren. Vanavond gaan we op reis naar Chartres en bezoeken daar de wereldberoemde kathedraal, de Notre Dame van Chartres. Ze is de onloochenbare en mysterieuze middelaar tussen de middeleeuwen en de moderne mens. Als men iets begint te ervaren van het kleurenspeel van de gebrandschilderde ramen, van de maatverhoudingen, van de invloed van de kathedraal, leert men niet slechts iets over de Middeleeuwen, maar ook over wat de middeleeuwse kathedraal ons maanreizigers, wolkenkrabbers- en vliegtuigbouwers te zeggen heeft over kwaliteit en eenheid. We bekijken de beelden aan de buitenkant en gaan naar binnen om de ramen te bewonderen en het beroemde labyrint. De gang door dit labyrint werd als gelijkwaardig voorgesteld als de pelgrimage naar Jeruzalem voor wie ziek of slecht ter been was.

Wie wil deze reis nu niet maken?

- Wanneer** woensdagavond 25 maart
- Waar** Kloosterkerk – Valkenburg
- Hoe laat** 19.30 – 21.30 uur
- Reisleider** Jac Hoeckx (o.a. bij SRC)
- Contactpers.** Nelleke de Kruik @ nellekedekruik@gmail.com
- Kosten** Vrijwillige bijdrage

De avond wordt georganiseerd in samenwerking met De drie ringen uit Wijnandsrade.





De watercrisis in de wereld

De wereld bestaat voor ongeveer twee derde uit oceanen. Nederland is bekend om haar strijd tegen het water. Op veel plaatsen helpt het Nederlands bedrijfsleven om bewoners te beschermen tegen hoge waterstanden. Je zou dus denken dat er in het algemeen eerder een teveel dan een tekort aan water is. Toch: waar we in Nederland ruim voldoende water hebben om onze gewassen en onszelf te voorzien is dat in grote delen van de Wereld niet vanzelfsprekend. Op veel plaatsen zijn de tekorten nu al zo groot, dat er een strijd om drinkwater of water voor irrigatie ontbrandt. Elders vertrekken grote delen van de bevolking uit hun regio omdat jaar op jaar de oogsten mislukken of vervuild water visvangst onmogelijk maakt.

De wereld bevindt zich inmiddels in een watercrisis. Aan de hand van een video van de Nicolas Pierson Foundation en presentatie van kaarten uit "the Atlas of Water, mapping the world's most critical resource" bespreekt Jelle Vegt, voorheen beleidsmedewerker grondwaterbeheer en verdrogingsbestrijding bij de Provincie Limburg, die crisis en wat wij kunnen bijdragen om hem te beperken.

[youtube/nbjGxj3BY4](https://www.youtube.com/watch?v=nbjGxj3BY4)

Wanneer woensdag 25 maart
Hoe laat 20.00 – 22.00 uur
Waar Sint Janskerk – Vrijthof - Maastricht
Contactpersoon en spreker
Jelle Vegt – Werkgroep Groene Kerken
☎ 0613101133 @ beheerpgmh@gmail.com



Raad van Kerken Maastricht Koningsdag en Dodenherdenking

Maandag 27 april 2020 is er om 10 uur in de St. Jan een oecumenische Koningsdagviering.

Maandag 4 mei om 18.30 uur is er in de St. Servaas de oecumenische gebedsviering ter gelegenheid van de nationale dodenherdenking.

Voor vragen en informatie
Elly de Haan – Verduyn, secretaris Raad van Kerken Maastricht,
☎ 043 3624240 of @ dehaan-verduyn@freeler.nl



Waar komt ons voedsel vandaan?

Waar komt ons voedsel vandaan en welke impact heeft dit op onze wereld? De werkgroep Groene Kerken organiseert voor iedereen die daarin geïnteresseerd is, een excursie naar een biologische boerderij. We zullen rondgeleid worden door een boer die is aangesloten bij Biologisch Limburg. Hier zullen we meer horen over het reilen en zeilen op deze boerderij. Er wordt volop aandacht geschonken aan het thema duurzaamheid. We gaan met elkaar in gesprek. Het wordt een excursie waar we allemaal geïnspireerd vandaan zullen gaan.

Wanneer zondag 17 mei 2020.
Waar De starttijd en locatie zullen tijdig bekend gemaakt worden. Op dit moment kunnen de boeren die mee willen doen, nog geen afspraken maken.
Kosten een kleine bijdrage in de kosten, afhankelijk van het al dan niet inbegrepen zijn van een lunch op de boerderij. Ook dat wordt tegen die tijd bekend gemaakt.
Contactpers. Werkgroep Groene Kerken, Jacoline Tanis
@ jacolinetanis@live.nl



MEERMALIGE ACTIVITEITEN op datum van de eerste bijeenkomst



De Hoeskamer

De Hoeskamer is een gezamenlijk initiatief van de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland, Gemeente Valkenburg en de wijkverpleegkundigen van Envida. Het initiatief komt voort uit signalen vanuit de wijken dat er behoefte is aan een ontmoetingsplek voor inwoners. Een plek waar je terecht kunt voor een kop koffie, een praatje of voor deelnamen aan allerlei sociale leuke en leerzame activiteiten. Iedereen is van harte welkom!

Voor meer informatie en aanmelden

Lies Oost ☎ 043 - 364 7242 en @ liesgretha@live.nl
of wijkverpleegkundige Maike Chermin @ maikechermin@envida.nl

- Voor** alle buurtbewoners en andere belangstellenden
Wanneer iedere donderdagmiddag van 13.00 - 16.00 uur
Waar Kloosterkerk - Oosterweg 1 - Valkenburg (naast de bowlingbaan)
Kosten € 2,00 (inclusief consumpties)



Koffieochtend en theemiddag in Eijsden

Regelmatig worden er in het Kerkcentrum te Eijsden op wisselende momenten ontmoetingen gehouden. Het is begonnen als een koffieochtend, maar gaandeweg werden het ook middagen. Dat wisselt. Het hart van de ontmoeting is een gespreksthema dat we vinden in bijvoorbeeld een spreekwoord, een bijbelverhaal of een ethisch dilemma. De data worden in onderling overleg vastgesteld.

- Wanneer** dinsdag 15 augustus (eerste keer) Over moeders en Maria
Tijd 10.00 uur (dit keer een ochtend)
Waar Kerkelijk Centrum Prot. Gemeente Eijsden
Contactpers. Ruud Foppen @ ruudfoppen@xs4all.nl ☎ 06-22502028



Sint Janssociëteit

De St.Janssociëteit is bedoeld voor mensen ouder dan 55 jaar. Niet alleen voor leden van de Maas-Heuvellandkerk en de kerk van Eijsden, maar ook voor andere geïnteresseerden.

Wij komen elke laatste vrijdag van de maand bij elkaar, behalve de maanden juni en juli. Het programma is zeer gevarieerd. We hebben meestal een spreker over een bepaald onderwerp. Het is niet alleen interessant maar ook leerzaam. Met Pasen en Kerst hebben we een speciale middag. In de pauze is er gelegenheid voor onderling contact. Het is gezellig bij ons, komt u eens kijken en neem gerust een kennis mee. Allen van harte welkom! Namens het bestuur, Anny Vanduffel

- Plaats** Trefpunt St.Jan, Aureliushof 150 Maastricht (bus 5 of 6, halte Herculeshof)
Data elke laatste vrijdag van de maand (behalve juni en juli)
Tijd 14.00 uur tot ± 16.00 uur
Informatie Mevr. J.Vels ☎ 3477440 / Mevr. T.Snoeijer ☎ 3470394



De Schrift geopend

"Verstaat gij wat gij leest?" Een vraag die afkomstig is uit het verhaal over de kamerling uit het Morenland (Handelingen 8 vers 26-40). Hij leest uit het profetenboek Jesaja terwijl hij op zijn wagen terugrijdt naar zijn land, als de apostel Philippus hem deze vraag stelt. De kamerling zegt daar op: "Hoe zou ik dit kunnen, als niet iemand mij de weg wijst?" En hij vraagt Filippus in te stappen en naast hem te komen zitten".

Acht keer per jaar is er in de Oude Pastorie de gelegenheid om bij elkaar aan te schuiven en onszelf, en elkaar deze vraag te stellen. Een avond met rust en ruimte voor een bijbeltekst. We lezen hem, verhelderen samen wat we niet snappen, en laten de tekst op ons inwerken. De avond sluiten we af door met elkaar te delen wat we uit de tekst meenemen voor persoonlijk (geloofs) leven. Het delen van elkaar leeservaring is vaak erg inspirerend.

Dick Knol leidt het gesprek en ds. Harrie de Reus geeft waar nodig tekst en uitleg bij het bijbelverhaal.

- Plaats** Oude Pastorie, Kerkstraat 47 Vaals
Tijd 20.00-22.00 uur
Data 9 september, 21 oktober, 2 december, 13 januari, 10 februari, 30 maart, 11 mei en 22 juni
Contactpers. Dick Knolm ☎ 045 5444539/0624774175 @ d.knol@hetnet.nl



Leeskring Eijsden

In Eijsden is een actieve leeskring met deelnemers uit de wijde omgeving. Er worden doorgaans romans gelezen die in de actualiteit in de aandacht zijn. Ook dragen de deelnemers zelf titels aan. Door de vaak in-dringende thema's ontstaat er een levendige wisselwerking met de eigen achtergrond en ervaringen.

- Wanneer** woensdag 11 september
eerste bijeenkomst
- Waar** Kerkelijk Centrum Protestantse
Gemeente Eijsden
- Tijd** 15.00 uur
- Boek** Grand Hotel Europa
van Ilja Leonard Pfeijffer
- Info** @ ruudfoppen@xs4all.nl
☎ 06-22502028



Duits/Nederlandse Leeskring

Leest U graag een goed boek? En wilt U daar regelmatig wel eens over napraten? Dan is de Duits/Nederlandse leeskring in de Oude Pastorie in Vaals misschien wat voor U.

In een sfeer van respect en gezelligheid bespreken we om en om boeken van Nederlandse en Duitse auteurs, die in het Duits dan wel in het Nederlands vertaald zijn. Tijdens de vaak intensieve gesprekken, komen soms ook de historie en de cultuurverschillen tussen Duitsland en Nederland aan de orde. Iedereen kan zijn bijdrage naar keuze in het Nederlands of in het Duits leveren, dus echte taalproblemen zijn er niet.

Ook in het nieuwe seizoen staat weer een aantal bijzondere boeken op het programma, met op:

- Datum** 12 september: "Mazzeltov"/"Maseltov"
van Margot Vanderstraeten.
- Datum** 24 oktober: "De zaak Collini"/"Der Fall Collini"
van Ferdinand von Schirach
- Datum** 21 november: "Dertig dagen"/"Dreißig Tage"
van Annelies Verbeke

Mocht U mee willen doen: Dat kan! En U bent van harte welkom!
Voor de data daarna: zie "Kerkberichten".

- Plaats/Tijd** Oude Pastorie in Vaals, Kerkstraat 41 steeds om 20.00 uur
- Informatie** Babette Lemmer ☎ 043 306 3858 @ b.lemmer@gmx.de



Gespreksgroep op de vrijdagmiddag Trefpunt

De gespreksgroep op de vrijdagmiddag in het Trefpunt is een gezellige en ontspannen ontmoeting in de vertrouwde van een jarenlang samen-zijn. We komen samen rondom eigen levens- en geloofsverhaal. Weet je van harte welkom!

- Wanneer** Vrijdag 13 sept, 11 okt, 8 nov, 13 dec, 10 jan, 14 febr, 13 mrt,
10 april, 8 mei, 12 juni.
Met een Kerstviering op vrijdag 20 dec en een Paasviering
op donderdag 9 april
- Hoe laat** 14.00-15.30 uur
- Waar** Trefpunt, Aureliushof 150, Maastricht
- Contact** Ds. Piet van Reenen ☎ 06 13906203
@ vanreenenpiet@gmail.com



Catechese voor de 12 t/m 16 jarigen

Stijntje Noordijk en Jenny Pot gaan op eigentijdse wijze aan de slag met Bijbelverhalen. Na de catechese is er tijd om spelletjes te doen of gezellig te kletsen met elkaar. Tot ca 22.00 uur

- Start** 13 september. Daarna 4 okt. En vervolgens in overleg.
- Begintijd** 19.45
- Waar** Sint Jans Trefpunt Aureliushof 150
- Wil je mee doen? Geef je dan op bij Stijntje Noordijk
☎ 043-3472697 @ sgnoordijk@gmail.com





Gespreksgroep Zuidoost

Onze gespreksgroep bestaat al langer en de leden komen niet alleen uit zuidoost, maar uit alle windstreken. We praten naar aanleiding van een boek over geloof en samenleving en hoe wij daar mee omgaan. Ook wat het geloof ons heden ten dage te zeggen heeft.

Kort geleden zijn we begonnen met een nieuw boek, van Manou Keirse, met als titel: "Helpen bij verlies en verdriet". Per avond bespreken we een hoofdstuk.

Bent u geïnteresseerd, schroom niet en neem contact op voor informatie. Door verhuizing zijn we met een aantal leden minder dan vorig seizoen, dus kunnen er zeker weer nieuwe leden bij!

De laatste avond van het seizoen sluiten we meestal op een leuke manier af met een hapje, een drankje en een wandeling.

- Wanneer** eens per maand.
- Hoe laat** 20.00 uur
- Waar** Bij een van de leden thuis, dit wordt per keer afgesproken. We starten weer op 17 september a.s. en zijn deze avond bij Jelle Vegt.
- Info** Marjan Bouwsma ☎ 043-3614999 @ marlugt1974@gmail.com



Oecumenische Bijbelgroep Eijsden

Samen met parochianen van St. Geertruid en Eijsden lezen we het evangelie naar Johannes. We reageren op de tekst – doorgaans in verschillende vertalingen – waardoor een levendig gesprek ontstaat. Bij tekstproblemen kunnen exegetische achtergronden tot verrassende inzichten leiden. Maar ook de persoonlijke reflectie komt aan bod. Protestantse of katholieke opvoeding en ervaringen zorgen soms voor nieuwe ontdekkingen. Data worden in onderling overleg afgesproken. Plaats van handeling is afwisselend het Parochiecentrum, Burg. Wolfsstraat 40, 6265 Sint Geertruid en het Kerkcentrum te Eijsden.

- Datum** woensdag 18 september beginnen we met Johannes 4.
- Waar** Kerkelijk Centrum Eijsden
- Tijd** 20.00 uur
- Informatie** Ruud Foppen ☎ 06-22502028 @ ruudfoppen@xs4all.nl of René Houben @ rjjhouben@home.nl).



Kring 20-ers & 30-ers

Hoe ga je om met je geloof in alle drukte rondom opleiding, werk, een jong gezin? Waar bestaat dat geloof uit? En hoe geef je invulling aan het christen-zijn? De kring van 20ers en 30ers is dé plek om andere jongvolwassenen binnen de gemeente Maas-Heuvelland te ontmoeten en met elkaar in gesprek te zijn over geloof en geloven.

Elke vier weken komen we met dominee Harrie de Reus 's avonds bij elkaar, telkens bij iemand anders thuis. Om de beurt wordt de avond voorbereid binnen een thema. Nieuwsgierig geworden? Van harte welkom om aan te sluiten! Wil je meer weten? Neem dan gerust contact op.

- Datum** donderdag 19 september
- Tijd** 20.00 – 22.00 uur
- Plaats** bij deelnemers thuis in het Heuvelland of in Maastricht
- Contactpers.** Lianne Schuurring
☎ 06 1714 3350 @ lianne.schuuring@gmail.com



Kloosterkoffie

Ontmoeting en een goed gesprek zijn de ingrediënten voor de oecumenische middagkring 'Kloosterkoffie' in de Kloosterkerk in Valkenburg. In dit oecumenisch gezelschap van 'senioren' bespreken we - informatief en bezinnend - actuele zaken in kerk en samenleving. Het eerste uur voor inleiding en gesprek, het tweede uur voor gezellig napraten onder het genot van een hapje en een drankje.

- Wanneer** elke derde vrijdag van de maand te beginnen op 20 september
- Waar** Kloosterkerk, Oosterweg 1, Valkenburg
- Hoe laat** Vanaf 14.00 uur is er koffie. Om 14.30 uur beginnen we ons gesprek olv Ds. Harrie de Reus en Lo Okhuizen. Rond 16.30 ronden we de bijeenkomst af.
- Contact** Cora Okhuizen-Zuurveld
☎ 0434591766 @ loco1968@telfortglasvezel.nl

Aanmelden is niet nodig. U kunt altijd aanschuiven en neem gerust een kennis mee van buiten de gemeente.



Emmaüswandeling

Tijdens wandelingen heb je soms de beste gesprekken. Dat ervoeren ook de Emmaüsgangers. Daarom het volgende idee: Een wandeling met z'n tweeën, waarin de wandelaars samen een levensvraag bespreken. De wandeling duurt ca 1 uur, en het startpunt is - afhankelijk van de opgaven - het Trefpunt in Maastricht of een van de kerken in het Heuvelland.

De eerste keer op zaterdag 21 september om 10.00 uur.

Hebt U belangstelling, laat het weten aan:

Jenny Pot ☎ 06 18647494 @ jennypot@xs4all.nl of aan:

Dick Knol ☎ 045 5444539/0624774175 @ d.knol@hetnet.nl



Films bij het leven

Films die te denken geven en daardoor tot gesprek uitnodigen. Dat is het idee achter de filmavonden 'film bij het leven' in de Kloosterkerk. De films roepen zowel praktische, alledaagse situaties op, maar raken ook aan diepere levensvragen. De films duren ongeveer twee uur. Daarna nemen we ongeveer een uur de tijd om onder het genot van een hapje en drankje met elkaar in gesprek te komen over wat we aan deze film bij ons oproept aan herkenning, nieuw inzicht, vragen. Het programma was bij het ter perse gaan van dit boekje nog niet helemaal rond en zal via Kerkberichten, nieuwsbrieven en lokale media bekend worden gemaakt.

Wanneer donderdagen 26 september, 31 oktober, 28 november, 23 januari, 13 februari en 26 maart

Tijd 19.00 uur

Waar Kloosterkerk, Oosterweg 1, Valkenburg
(er is ringleiding aanwezig)

Kosten € 5,00

Contactpers. Lies Oost @ liesgretha@live.nl ☎ 043 364 7242



Koffieochtenden op de dinsdagmorgen in Maastricht

Waar Het Trefpunt – Maastricht.

Wanneer Iedere dinsdag vanaf 10.00 uur.

Contactpers. Piet van Reenen.



Gesprek over Jozua

In een kleine groep een paar maal praten over geloofsvragen, n.a.v. het verhaal van Jozua, die sterk en moedig het beloofde land binnen ging. Lijkt u dat wat? De eerste keer op woensdagavond 2 oktober 20.00 uur in het Trefpunt, daarna in onderling overleg af te spreken. Wel een Bijbel meenemen.

Gespreksleider en opgeven bij: Jenny Pot ☎ 06 18647494 @ jennypot@xs4all.nl



Krantenkring 2020

In het gewone leven lezen we heel wat af. Kranten, tijdschriften, kernnieuws, weekbladen. Boeken. Zou het wat zijn om elkaar af en toe bij te praten over wat we lezen? Elkaar tot geletterde steun zijn! Waarom niet? Signaleren en verdiepen.

Een eerste bijeenkomst? Wees welkom op 03 oktober, we ontmoeten elkaar en praten bij en dan zien we wel verder. De lading regelt zich onderweg. "La carga se regula en camina!"

Wanneer Donderdag 3 oktober

Hoe laat 10.30 – 13.00 uur

Waar Kloosterkerk in Valkenburg.

Opgeven bij André van Dijk @ vandijkandre@hotmail.com



Gesprek aan tafel...

Gesprekken over het weer, de dagelijkse beslommeringen, over koe-tjes en kalfjes, die hebben we meer dan genoeg. Maar een goed gesprek over onderwerp dat er toe doet, waar vind je dat nog?

En als zo'n gesprek dan ook nog in een prettige en vertrouwde omgeving - zoals tijdens een maaltijd - plaatsvindt, dan zou het zomaar tot nadenken stemmend en inspirerend genoemd kunnen worden....

In het komend seizoen vinden dat soort gesprekken weer plaats. In het Heuvelland, maar - afhankelijk van de belangstelling - ook op andere plaatsen. Dit keer staat het thema "geloof, hoop en liefde" centraal.

Wat geloof je eigenlijk en hoe blijkt dat in je leven? Is er sprake van hoop en zo ja waarop dan? En hoe speelt liefde een rol? Kortom invalshoeken genoeg voor een aantal gesprekken die ergens over gaan..... Doet U mee?

Locatie Tijdens de maaltijd bij een van de deelnemers thuis

Data Drie avonden in het voorjaar van 2020

Inlichtingen en opgave bij Dick Knol ☎ 045 5444539 @ d.knol@hetnet.nl



Literaire middagen

Lage drempel, open houding, actuele onderwerpen, mikken op goede gesprekken.
Wees welkom!

- Thema** Frankfurter BuchMesse. Gastland Noorwegen.
Vredesprijs voor Sebastiao Salgada (Brazilië)
"Ideas that move the world."
- Wanneer** Donderdagmiddag 24 oktober 2019
- Thema** "Nederland Leest!"
Gratis boek uit de Openbare Bibliotheek: we bekijken wat aangeboden wordt. Thema: fictie. Kunnen we ons een belangrijker onderwerp voorstellen?
- Wanneer** Donderdagmiddag 21 november 2019
- Thema** We geven aandacht aan de Landelijke Gedichtenweek.
Een geliefd gedicht voordragen, een psalm opzeggen met hart en ziel, herinneringen delen, belangrijke zaken.
Poëzie brengt ons dichterbij ons-zelf. Waardevol.
- Wanneer** Donderdagmiddag 6 februari 2020
- Thema** Bespreking van de boekenweek 2020.
Het geschenk van Annejet van der Zijl.
- Wanneer** Donderdagmiddag 19 maart 2020
- Waar** Alle middagen zijn in Het Trefpunt
Aureliushof 150 - Maastricht
- Hoe laat** 15.00 – 16.30 uur
- Inleider** André van Dijk
- Contactpers.** ds Piet van Reenen
@ vanreenenpiet@gmail.com ☎ 06 13906203

Uitgave van:
Werkgroep Vorming & Toerusting
Eijsden en Maas - Heuvelland
Vormgeving: Grafisquad.nl Ben Theunissen
Eindredactie: Nelleke de Kruik
september 2019

